



PARASHAT MATOT-MASEE

Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon



Parashat Matot-Masee

Pnee Ha-Tora - Parels van de Tora

Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing

Tora: Bemidbar/Numeri 30:2 – 36:13

Haftra: Jirmijahoe/Jeremia 2:4-28; 3:4

Brit Ha-Chadasha: Ja'akov/Jakob(us) 4:1-12, Ha Efesi'iem/
Efeze 6:12-13

Bemidbar 31:1-5 is de hoofdgedachte!

MATOT (staven) & **MASA'EE** (tochten): “Hasjem sprak tot Mosjé: Neem voor de Israëlieten wraak op de Midjanieten; daarna zult gij tot uw voorgeslacht vergaderd worden. Toen sprak Mosjé tot het volk: Laat een aantal mannen van u zich ten strijde toerusten, dat zij zich tegen Midjan keren om de wraak van Adonaj aan Midjan te voltrekken. Uit elke stam van alle stammen Israëls zult gij er duizend ten strijde zenden. Zo werden van de geslachten Israëls duizend voor elke stam geleverd, twaalfduizend ten strijde toegerusten.” - Vertaalt uit de Orthodox Jewish Bible (OJB)

De sod in het verhaal?

De dubbele lezing van deze week betreft twee parashot namelijk Matot & Masa'ee deze is samengesteld en is de 42e en 43e parsja. Bestaat uit 17 parsjot, waarvan 10 open en 7 gesloten, samen 244 pesoekiem, verzen, 2945 woorden, 11425 letters en is de langste samengestelde parsja.

Korte samenvatting

Als iemand een **neder** (eed) of een gelofte aflegt dan moet die precies uitgevoerd worden, maar een vader of een echtgenoot kan eventueel de eed of de gelofte van dochter of echtgenote teniet doen. De oorlog met de Midjanieten begint. De vrouwen worden gespaard. Daarover is Mosjé kwaad, want juist de vrouwen vormden de valstrik. Alleen de kleine meisjes mogen blijven leven. De buit wordt geteld. Daarna moeten de mannen zichzelf bevrijden van objecten van onreinheid, buiten de legerplaats. De buit is voor de helft voor hen die ten strijde waren getrokken, de andere helft is bestemd als gewijde gave. Omdat alle soldaten uit de oorlog weerkeerden, gaf men uit dankbaarheid goud als gewijde gave. De stammen Gad en Re'oeween hebben veel vee en willen ten oosten van de Jordaan blijven, omdat daar veel weidegrond is. Mosjé vreest dat de andere stammen bang zullen worden en dat Hasjem boos zal zijn, maar de beide stammen beloven plechtig dat ze eerst Het Land zullen helpen veroveren en pas daarna terugkeren naar hun kudden. Als Mosjé dat hoort is hij tevreden. Later voegt de halve stam Menasjee zich bij hen.

Een lange rij van plaatsen wordt opgenoemd waar de Bnee Jisra'eel hun kampen opslaan in de 40-jarige woestijntocht. Als ze het Land binnentrekken moeten ze alle bewoners verdrijven en de afgodsbeelden vernietigen. Zo niet, dan zullen ze 'tot doorns in je vlees worden'. Aharon moet de berg Hor bestijgen, alwaar hij sterft. Nog eens wordt besproken hoe de verdeling van Het Land moet verlopen en ook worden de grenzen genoemd.



De Leviëten krijgen 48 eigen steden en grond eromheen; zes ervan zijn tegelijkertijd de asielsteden waarheen iemand, die per ongeluk een moord gepleegd heeft, kan vluchten. Drie ervan aan de ene en drie aan de andere kant van de Jordaan. Enkele stammen zien in dat, als de dochters van Tselofchod trouwen buiten de eigen stam, ze hun grondbezit mee zullen nemen naar die andere stam. Hasjem stelt vast, dat de dochters binnen de eigen stam moeten trouwen. Hiermee eindigt het vierde boek van de Tora.

De oorlog met Midjan

In de parsja van vorige week, Pinchas, kwam de opdracht, om oorlog te maken met **Midjan** (twist, strijd). In deze parsja wordt er uitzonderlijk veel aandacht besteed aan de aanloop tot en de afloop van deze oorlog. Ook zijn er veel onbegrepen details:

1. **Mosjé** zou na het slagen van de oorlog sterven. Mosje's aanwezigheid bij het bestrijden van Midjan was kennelijk onmisbaar.
2. In deze oorlog mochten alleen Tsaddikiem, heilige mensen meevechten.
3. Iedere stam moest 1000 soldaten maar ook 1000 `davveners', bidders leveren.
4. Pinchas moest mee en ook de Heilige Arke. (Numeri 31:6)
5. Zeer uitvoerig wordt ingegaan op de buit, de bestemming en de kwantiteit ervan.

Uit alles blijkt, dat in deze oorlog werkelijk alles op alles gezet werd, om te winnen.

Wat was het belang? Hoewel dit niet zo duidelijk blijkt uit de tekst, was toch de essentie van het volksbestaan in gevaar gekomen door de confrontatie met Midjan. Het volk staat voor kedoetsja, wijding van het leven aan een hoger doel. **Bile'am** (ontvolken), **Balak** (vernietiger, verspillen, verwoestend) en **Midjan** (twist, strijd) stonden voor het omgekeerde: zij staan voor hun eigen B.V., vrije liefde, zelfverzonnen religie, je eigen ding doen, vrijheid, blijheid, lekker al je lusten en passies achterna rennen, zonder beperking of belemmering je eigen grenzen verkennen. De filosofie van Midjan was en is ongebondenheid. Iets wat nooit volledig is weggegaan in deze wereld en wat wij heden vandaag veel om ons heen zien. Dit fenomeen zien wij zowel in religieuze gezinnen als niet religieus. Lekker los van G'd doen waar je zin in hebt.

Midjan betekent twist. Het staat dan ook voor zijn super ego. Midjan begreep als geen ander dat zij het volk moesten losweken van God, om hen aan te kunnen. Dat deden zij vakkundig door een heel leger prostituees op het Joodse kamp af te sturen. Zelfs een prinses werd hiervoor ingezet, Kozbi de dochter van de Midjanitische koning Tsoer. Voordat je een meisje mocht benaderen, moest je eerst buigen voor Peor, een annale afgod.

Baäl is in de Bijbel ook bekend als 'Moloch', eigenlijk de Baäl Moloch. De Hebreeuwse letters מלך wat staat voor melech (koning). In de Masoretische, Hebreeuwse, tekst als moloch.

Voetnoten:

- **Mozes** (Hebreeuws: מֹשֶׁה **Mosjé**). De Tora beschrijft hem als een verlosser in de dagen van de Israëliëten bij de uittocht uit Egypte en tijdens de doortocht door de woestijn tot aan de grenzen van Kanaän. Psalm 90 wordt aan Mozes toegeschreven.
- **Baäl Peor** (Hebreeuws: בעל ba'al 'Heer' of 'echtgenote' en 'Meester'). Naam van een Kanaänitische god. Ook wel god van de vruchtbaarheid. De verering van Baäl betekent o.a. ook tempelprostitutie. Tempelprostitutie was slechts voor de hogere klassen van de elite.

“Dit zijn de tochten van de kinderen Israëls, die zij vanuit het land Egypte gemaakt hebben onder leiding van Mosjé en Aharon” (Numeri 33:1).

Waarom werden deze tochten hier opgetekend?

Rasjie antwoordt dat “deze tochten hier beschreven staan om de weldaden van G’ d duidelijk te maken – ofschoon Hij, omtrent de Bnee Jisra’eel, besloten had hen te laten zwerven in de woestijn.

De afrekening en uitbetaling van Bile’am!

“Neem voor de Israëlieten wraak op de Midjanieten” (Numeri 31: 2)

Waarom alleen aan de Midjanieten, maar niet aan de Moabieten (die hun dochters ook gestuurd hadden om Israël te laten zondigen)? Omdat de Moabieten betrokken waren, omdat ze Israël vreesden (zie Numeri 22: 2-6); Maar de Midjanieten namen deel aan een gevecht, die niet van hun was.

Een andere uitleg: G’ d zei dat de Moabieten moesten worden bevrijd wegens "twee bijzondere creaties, die ik er tussen uit zal trekken" -Ruth de Moabitische en Naama, de Ammonitische (vrouw van koning Salomo). (Rasjie)

We weten allemaal wat het uitgangspunt van het boek Ruth is: “Uw G’ d is Mijn G’ d”. Ruth heeft de ware G’ d omhelsd. De G’ d van Avraham, Jitschak en Ja’akov. Zij deed dit alles uit vrije wil. Het boek Ruth laat ook de zorg zien voor de armen en weduwen. Maar belangrijker is, dat men hierin leest, dat de volkeren ook tot het volk van Israël gaan behoren door de Go’el, lossen.

De statement van de vreemdeling: “Toen zeide zij: Zie, uw schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en haar goden; keer terug, uw schoonzuster achterna. Maar **Roet** zeide: Heb. (תִּקְוֵי), Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten: uw volk is mijn volk en uw G’ d is mijn G’ d; waar jij zult sterven, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. Zo moge **Adonaj** mij doen, ja nog erger: voorwaar, de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u.” – **Ruth 1:15-17**

‘Duizend van elke stam, twaalfduizend gewapend voor de oorlog’ (Numeri 31: 5)

Mosjé wilde aan hen tonen dat het niet het aantal troepen of hun armen is die de overwinning of nederlaag zou bepalen, maar hun waardigheid. Want Zimri had de dood van 24.000 veroorzaakt zonder een enkel zwaard of een wapenrusting; Terwijl zij slechts 12.000 in aantal zouden verslaan, die talrijk veel meer Midjanieten zouden verslaan, "en geen enkele van hen was verloren" (Numeri 31:49), hoewel er in gewone veldslagen ook slachtoffers vallen aan de kant van de overwinnaars. (**Me’am Loez**).

G’ d ziet de oorlog tegen de Midjanieten als wraak nemen voor Israël, omdat G’ d's eerste prioriteit is de zorg voor zijn volk; Het volk van Israël ziet de oorlog als wraak nemen voor G’ d, omdat zij zich alleen bezighouden met de **kawod** (eer) van G’ d. (**The Chassidic Masters**)

Voetnoot:

- **Kawod** כְּבוֹד eerbied, glorie, majesteit en belangrijk zijn. Dit komt van het werkwoord **Kawed** (*3519) zwaar en lever. In **Bereesjiet 13:2** komt dit woord voor de eerste keer voor.

Bile'am werd met gelijke munt terugbetaald.

“En de koningen van Midjan doodden zij bij hun verslagenen: Evie en Rekem en Tsoer en Choer en Reva, de vijf koningen van Midjan en Bile'am zoon van Be'or doodden zij met het zwaard” (Numeri 31:8).

Wat was Bile'am aan het doen in Midjan? Rabbi Jonathan zei: Hij was op weg om zijn beloning te ontvangen, voor de vierentwintigduizend Israëlieten, wiens verwoesting hij had veroorzaakt [door zijn advies om hun te verleiden met de dochters van Moab en Midjan]. . . . Dit is wat mensen zeggen: "Toen de kameel kwam om de horens op te eisen, sneden zij de oren af die hij had." (**Talmoed, Sanhedrin 106a**)

Mosjé stuurde. . . Pinchas, de zoon van Elazar, de **Koheen** (priester) (Numeri 31: 6)

Waarom stuurde hij Pinchas? Hij zei: "Degene die de **mitsva** (opdracht, gebod) begon, zal het afmaken." Het was Pinchas, die de woede van G'd uitwistte uit Israël en de Midjanitische vrouw verslaat. Laat hem de heilige taak afmaken. (Midrasj Rabba; Rasjie)

De vijf koningen van Midjan (חמשת מלכי מדין): zie ik niet dat het vers vijf koningen vermeldt? Waarom was het nodig om voor de schrift vijf te zeggen? Het is om je te leren dat ze allemaal even betrokken waren bij de samenzwering, en ze hebben allemaal dezelfde straf gekregen. Bile'am ging daar naar Midjan om zijn beloning te ontvangen voor de vierentwintigduizend, die vanwege zijn advies uit Israël waren gevallen. Nu verliet hij Midjan om de Israëlieten te ontmoeten en bood hij schadelijk advies aan. Hij zei tegen hen: 'Als je zeshonderdduizend man sterk bent, kan je ze niet overwinnen, en nu met twaalfduizend, kom je nu om te vechten?' Zij gaven hem zijn verdiende loon, zonder hem, maar ook van iets te beroven. - [Sifrei Mattot 40]

Met het zwaard: Rasjie legt uit dat Bile'am tegen Israël opkwam met hun speciale eigenschappen en zijn speciale eigenschappen met hun speciale talenten verwisselde. Omdat het volk van G'd alleen maar kan triomferen door hun mond (door te bidden) en hij hen imiteerde door hen te vloeken met zijn mond, kwamen ook zij tegen hem op en namen zij de handelswijze van de overige volken aan, die het zwaard hanteren, zoals er staat [over Esau]: “Bij uw zwaard zult u leven” (Bereesjiet 27:40). - [Zie midden. Tanchoema Balak 8].

Voetnoten:

- **Rasjie**, Hebreeuws acroniem van: **Rabbi Sjloomo Jitschaki** (Troyes, 1040 – aldaar, 1105) was een Franse rabbijn uit de Middeleeuwen, die tot op de dag van vandaag wordt beschouwd als een van de belangwekkendste verklaarders van de Tenach en Talmoed.
- De **Talmoed** Hebreeuws: (תלמוד) (= mondelinge leer) is na de Tenach. Het belangrijkste boek binnen het jodendom. Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de Tenach.
- **Midrasj** (Hebreeuws: מדרש; "onderzoek" of "uitleg", meervoud midrasjim) is een Hebreeuws woord dat op de methode van exegese van Bijbelse teksten duidt. Midrasj kan ook verwijzen naar een compilatie van lessen, in de vorm van commentaar over de Tora (Tenach).
- **Bile'am** (Hebreeuws: בלעם 'ontvolken' – belie'am, zonder volk.) Hij was een heidense profeet, filosoof en magier.

De 5 koningen stellen het tegenoverstelde van de Tora voor. De ware geest van Masjiach is de Tora. De 5 koningen staan hier lijnrecht tegenover. In het Hebreeuwse wordt hier een speciale term voor gebruikt namelijk: Sitra achra – de overkant.

Dit zien wij aan de betekenis van de namen van de 5 koningen. Volgens Rasjie waren alle 5 koningen allemaal gelijk aan elkaar in gewicht en caliber.

Naam:	Betekenis:
Evie	Evie ‘Mijn verlangen’ van het Hebreeuwse werkwoord avah wat verlangen betekent.
Rekem	Rekem ‘Veel kleuren hebben’ van het Hebreeuwse werkwoord raqam wat schakeren betekent.
Tsoer	Tsoer ‘Rots’ van het Hebreeuwse werkwoord Tsoor wat rotswand betekent. De Midjanitische koning Tsoer was de vader van Kozbi , die gedood werd door Pinchas. Kozbi betekent: leugens van het werkwoord kazab .
Choer	Choer ‘Opening’ van het Hebreeuwse werkwoord chavar wat bleek betekent.
Reva	Reva ‘vier’ van het Hebreeuwse werkwoord raba wat o.a. Vierkant betekent.

Rav Sja’oel was niet zomaar iemand, hij was persoonlijk opgeleid als een **talmied** (leerling) aan de voeten van zijn rabbi ook wel raban genoemd, Gamaliël (Hand. 22:3). **Gamaliël I de Oudere** (Hebreeuws: **הזקן גמליאל רבן גמליאל**, Gamliël) (gestorven 18 jaar voor de vernietiging van Jeruzalem) was een Joods geleerde in de Tora. Gamaliël behoorde tot de **Farizeeën** (apart gezet) en voorts tot de School van Hillel. Gamaliël was neutraal in het oordeel tegen de eerste Messiaanse gelovigen in Jesjoea (Handelingen 5:26-39).

Gamaliël is neutraal in zijn oordeel: “En nu zeg ik u: Laat u niet in met deze mensen en laat hen worden; want indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden, maar indien het uit G’d is, zult gij hen niet kunnen vernietigen; het mocht eens blijken, dat jij tegen G’d strijdt. En zij lieten zich door hem gezeggen.” – **Mivalot HaSjilichem/Handelingen 5:38-39**

Rav Sja’oel zegt dat de Tora goed en heilig is. Het is persoonlijk aan ons gegeven voor dagelijks onderwijs en persoonlijke overdenkingen: “Wat zullen wij dan zeggen? Is de **Tora** (instuctie, onderwijs van Hasjem) zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de Tora; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de Tora niet zeide: jij zult niet begeren.... Zo is dan de Tora heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.”- **Ha Romie’iem/ Romeinen 7:7,12**

Als de Tora aan ons is gegeven voor onderwijs en overdenkingen, wat zegt het dan persoonlijk over de 5 koningen aan ons? Deze parasjat laat ons zien dat wij in zekere zin ook lijden aan trekjes van de vijf koningen. De 5 koningen staan op een bepaald niveau voor **Sitra achra** – de overkant. Met andere woorden voor een ander koninkrijk. Alleen als wij dagelijks het valse juk van de koningen afwerpen zijn wij in staat om genezen te worden door de Tora van al onze kwalen.

Jesjoea deelt met ons een typisch joods gedachtegoed

In het Joods gedachtegoed is er een onderdeel van het geestelijke rijk, die de **סטרא אחרא** 'sitra achra' (de overkant) genoemd wordt. De term 'de overkant' is een manier om te refereren het bewandelen van het slechte of de brede weg wat leid naar het rijk van de onreine geesten of demonen.

Jesjoea waarschuwd hier ons persoonlijk voor: "Gaaf in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden." – **Mat. 7:13-14**

Het volgende citaat spreekt over verschillende kanten van deze dimensie de overkant': "De waarheid is dat als een mens aan de rechterkant loopt in de bescherming van de Heilige, gezegend is Hij, voortdurend met hem is. Dan heeft de overkant geen macht over hem, en de kwade machten buigen zich voor hem en zullen niet over hem zegevieren. Maar als de bescherming van de Heilige zich terugtrekt om de reden dat hij (de mens) zich verbind aan het kwade, dan neemt het kwade dit als winst en de autoriteit met het vooruitzicht hem (de mens) te vernietigen. Omdat er autoriteit gegeven is over zijn ziel." (**Zohar – Bereesjiet – afdeling A – 208b**)

De B'rit ha-Chadasha spreekt over Jesjoea, dat hij regelmatig 'naar de overkant' gaat. Bijna iedere keer als hij gaat vind er soort van geestelijke strijd plaats. Het zij in weerstand van **demonen** (Griekse *δαίμων* (*daimoon*), boze of onreine geest, gevallen engel) of natuurrampen zoals stormen.

Hieronder volgt een duidelijk voorbeeld: "En hij kwam bij de overkant...een man die een **daimoon** (onreine geest) in zich had...Toen hij Jesjoea van ver zag, rende hij en knielde hij voor hem..." – **Markos/Markus – 5:1-8**

Dit is een duidelijk voorbeeld van iemand die de rechterkant (de kant van G'd) bewandeld. Dit is een leer uit de Zohar. De onreine geesten van de overkant buigen zich voor de **Tsadiék** (Rechtvaardige) Jesjoea. De b'rit ha-Chadasha illustreert deze gedachten nog meer door de gelijkenis van 'de rijke man en arme La'azar'. Jesjoea maakt deze gelijkenis en spreekt over twee kanten in het dodenrijk. De rijke man vulde zich op aarde met luxe en liet de arme **La'azar** (G'd heeft geholpen) links liggen. Hij vulde zich *niet* met het **malchoet hasjem** (Koninkrijk van G'd). In het dodenrijk wordt de rijke gekweld de term **סטרא אחרא** 'sitra achra' (de overkant) wordt in deze gelijkenis verduidelijkt. Er is een duidelijke scheiding tussen het dodenrijk van God en satan. En beide rijken kunnen zich niet vermengen. Ze zijn strikt gescheiden. (Loeka/Lukas 16:23-26 – Aramees)

Terug naar het verhaal van Bile'am, die met gelijke munt werd terugbetaald. **Wat in de pasoek (regel, vers) heeft Rasjie tot aanleiding gegeven, om deze midrasj "exagese" te brengen?** Wanneer een volk Israëel aanvalt, staat er altijd de uitdrukking: 'doden met het zwaard'. Wanneer Israëel echter aanvalt staat er altijd: 'doden met de mond van het zwaard', zie bijvoorbeeld Numeri 20:18, in contrast met Exodus 17:13.

Zoals dit ook geschreven staat in Jesaja 49:2: "En Hij maakte mijn mond als een scherp zwaard..." Dit staat in verbinding met de woorden die geschreven staat in Openbaring 2:16, 19:21 Masjiach is persoonlijk het zwaard. 'En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem (Masjiach), die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.' Een aspect waar het hier om gaat, is dat het gaat om een spiritueel slagveld. Rabbi Nachman legt uit dat Masjiach's voornamelijke wapen het gebed is. Gebed wordt vanuit de mond geproclameerd en gaat uit om te stichten of te vernietigen.

Dit begreep Rav Sja'uel ook en deeld dit met ons: “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting G'ds, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.” – **Efeze 6:12-13**

Bile'am werd met gelijke munt terug betaald.

Bile'am betekent 'ontvolken' – belie am, zonder volk. Hij was een heidense profeet, filosoof en magier. Bile'am meende dat hij zijn spraakvermogen mocht misbruiken, om anderen ten gronde te richten. Juist ons spreken moet gericht zijn op het hogere.

Shlomo Ha-Melech zegt ons het volgende: “Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.” – **Spreuken 14:12**

Israël geeft Bile'am een beloning voor wat hij hun heeft aangedaan. Israël moogt dit oordeel namens Hasjem hier op aarde uitvoeren. Zoals er staat geschreven in de Tora 'Een tovenaer zult gij niet in leven laten.' – **Exodus 22:18**.

Haftra: Tweede strafprofetie: Jirmijahoe 2:4-28; 3,4; 4,1-2

“Hoort het woord van Hasjem, G'd, jij huis van Ja'akov, en alle families van het huis van Israël!” (Jer. 2: 4)

Jirmijahoe roept zowel het huis van Ja'akov als het huis van Israël op. Met het huis van Ja'akov worden de vrouwen bedoeld en met het huis van Israël de mannen. In de vroegste geschiedenis van het Joodse volk waren het juist de vrouwen, die manmoedig achter Hasjem stonden. Zo weigerden zij goud te doneren voor het gouden kalf maar in de tijd van Jirmijahoe waren zij dit niveau van vastberadenheid en opoffering weer kwijt. Ook en juist de vrouwen offerden reukwerk aan de afgoden. In heel de Tenach is een verhaal van continue verleiding tot alles wat tegen ons geloof indruist waarna de Joden stevast door een profeet terecht worden gewezen op hun wangedrag.

De rollen met Jirmijahoe's uitspraken werden door de koning verbrand en hij mocht de Tempel niet meer binnen. Jirmijahoe had een leerling Baroech ben Nerija, die een nieuwe rol schreef. Baroech las die voor aan het volk. Maar het had allemaal geen effect meer. Jeroesjalajiem werd verwoest en uiteindelijk vluchtte Jirmijahoe naar Egypte. Jeremia is een van de zgn. 'grote profeten', werd geboren in Anatot (ten noorden van Jeroesjalajiem) en leefde niet lang voor de verwoesting van de Eerste Tempel. Hij staat bekend als een felle criticus van de morele en geestelijke houding van de (gegoede) burgerij en heeft enorm veel aanmerkingen op de heersende klasse in het land Judea. Dit spirituele verval zal leiden tot de verwoesting van de Tempel. Na de vernietiging van Jeroesjalajiem gingen de Joden naar Babylonie in ballingschap.

“Zo zegt Hasjem: Wat voor onrecht hebben jullie voorvaderen bij Mij gevonden, dat zij ver van Mij afgeraakt zijn? Zij hebben onzin achterna gerend en zijn onzin geworden.” - (Jer 2: 5).

Het heet niet 'je wordt wat je eet' maar veeleer 'je wordt waarmee je de hele dag bezig bent'. Als je de hele dag bezig bent met betekenisloze zaken, draagt dat weinig bij aan je spirituele groei. Dit is een actuele profetie. Ook wij hebben moeite met het ons geloof omdat wij continu overspoeld worden met allerlei informatie die ons niet altijd positief doet denken over de boodschap van de ware Tora. Zo raken wij af van de essentie van ons geloof en worden wij beïnvloed door allerlei zaken, die ons nu niet direct bij de kern van de Tora betrekken. Dit is de kern van 'sitra achra' (de overkant).

Ramban zegt onze werken zijn de hele essentie.

Tora leert ons, "Na'asee v' nisjma, wij zullen doen en wij zullen horen." - **Dewariem/Deuteronomium 5:27**

Belofte van het volk tot Hasjem. De gehele essentie van deze belofde van onze voorouders aan Hasjem komt dagelijks terug in ons leven als wij 3 maal daags zeggen *sjma Jisra'eel*. Het is dus niet alleen horen en begrijpen. Het is het ook dagelijks uitvoeren. Hiervoor moet je ijver voor hebben.

Tot slot

De eindconclusie is als wij ons deel doen, zal hij ons tegemoet komen. Deze parashat gaat over **Geoela** wat verlossing betekent. God gebruikt zijn kinderen om verlossing in de wereld te brengen. Wanneer de maat vol is zal hij zich zichtbaar maken. De **Tora** (instructie, onderwijs) schenkt veel aandacht aan ethiek en geeft ons veel inzicht over onszelf. Het is heden vandaag nuttig op alle gebied. Van samenleving tot opvoeding, medemens, onderwijs, studie.

In Numeri 31:8 wordt gesproken over een Joodse aanval richting Bile'am. Hier staat niet dat de Bnee Jisra'eel Bile'am doodden met de mond van het zwaard. Er staat alleen, dat zij Bile'am doodden met het zwaard. Dit moet Rasjie uitleggen: wanneer de Bnee Jisra'eel ten strijde trekken **davvenen** (bidden) ze eerst tot G'd. Dit legt uit waarom er altijd bij Joodse oorlogsvoering staat dat men met de mond van het zwaard doodt. De profeet Zecharia (4:6) zegt het volgende: "Noch bij kracht, noch bij macht maar bij Mijn Geest, zegt G'd." G'd is de 'Man van oorlog' en Zijn hulp moet voor iedere oorlogsinspanning aangeroepen worden.



"Jesjoea naderde en sprak met hen en zei tegen hen: "Al het gezag in de hemel en op aarde is mij gegeven **en zoals mijn Vader mij heeft gestuurd, stuur ik jullie.**" - Mattai/Mattheüs 28:18

Als wij ons dagelijks vullen met de autoriteit van Jesjoea Ha-Masjiach kunnen wij **Malchoet Hasjem** "koninkrijk van G'd" uitbouwen waardoor wij onze **sitra achra** kunnen overwinnen! Verbind je daarom met het tastbare framework van Masjiach en verlaat iedere vorm van afgoderij (ons eigen framework).

שבת שלום - Sjabbat Sjalom,
David Prins

"Wie zich vernedert, hij zal verhoogt worden door De heilige, gezegend is Hij, maar wie zich zelf verhoogt in arrogantie en trots, hij zal vernedert worden door De heilige, gezegend is Hij." - **Talmoed bavli traktaat Eroevin 13b**