



PARASHOT: בְּהַר B'har

&

בהקתי Bechoekotai

Joods Messiaanse Gemeente 'Beit Nitzachon'



“Voor de Glorie van HasSjem, Tot opbouw van de Joods
Messiaanse Gemeenschap, Voor de verwachting van 'Yeshua'
haMelech haMashiach en de verlossing van heel Jisraeel.”

Parashot: בְּהָרַ ב'har & בחקתי Bechoekotai

"Nieuw Verbond door Jesjoea haMashiach"

Parashat Sjevoea – Wekelijkse Schriftlezing

Torah: Wajikra/Leviticus 25:1 -27:34
Haftarah: Jeremijahoe/Jeremia 16:19-17:14; 32:6-27
B'rit HaChaddasja: Loeka/Lukas 4:16-21; Mattai/Mattheus 22:1-14

" Rabbi Sjimon zei: De wereld was geschapen en ondersteund door het verbond, zoals er geschreven staat, "Als Mijn verbond met de dag en de nacht er niet is, als Ik de vaste orde van de hemel en de aarde niet geregeld heb" [Jer 33:25] Wie is het verbond, en Hij antwoordt: Het is de Rechtoverdige een eeuwigdurend fundament..." [Zohar – Beresjiet 358]

1.Inleiding

De dubbele parashot van deze week gaat dieper in op de voorwaarden van het gesloten verbond met HaSjem. In Parashat Bechoekotai wordt de zegen en de vloek voorgelegd. Door het bewaken van het Verbond en een uitvoerder te zijn van de Torah zal de zegen het gevolg zijn. Wajikra 26:3-12 beschrijft de zegen als volgt

*"Als u in Mijn verordeningen wandelt en Mijn geboden in acht neemt en ze houdt, dan zal Ik u op zijn tijd regen geven, zodat het land zijn opbrengst zal geven en de bomen van het veld hun vruchten zullen geven. Dan zal de dorsttijd bij u tot de wijnoogst duren, en de wijnoogst zal tot de zaaitijd duren. U zult uw brood tot verzadiging toe eten en onbezorgd in uw land wonen. Ik zal vrede in het land geven, zodat u kunt slapen zonder dat iemand u schrik aanjaagt. Ik zal de wilde dieren uit het land wegdoen en geen zwaard zal meer door uw land gaan. U zult uw vijanden achtervolgen en zij zullen door het zwaard vóór u neervallen. Vijf van u zullen er honderd achtervolgen, en honderd van u zullen er tienduizend achtervolgen. Uw vijanden zullen door het zwaard vóór u neervallen. Ik zal Mij naar u toewenden, u vruchtbaar en talrijk maken en Mijn **verbond** met u bevestigen. **Terwijl u nog van de oude oogst van het oude jaar eet, kunt u de oude oogst al wegdoen vanwege de nieuwe. Ik zal Mijn tabernakel in uw midden plaatsen en Mijn ziel zal niet van u walgen. Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult Mij tot een volk zijn.**"*

De zegen die voortkomt uit het onderhouden en uitvoeren van het verbond is de juiste verbintenis met HaSjem. Hij zal niet van de b'nee Jisraeel walgen maar hun G-d zijn en in het midden van zijn volk aanwezig zijn. Bijzonder dat de vervulling van het verbond de inwoning van G-d inhoudt. Commentaar van Rabbijn A.S Onderwijzer geeft ons een dieper inzicht op deze tekst, hij zegt:

“ Ik zal met u wandelen in de tuin van Eden alsof Ik één van u was, en u zult niet bevreesd voor mij zijn ”[Rabbijn A.S Onderwijzer – Commentaar Wajikra/Leviticus 26: 12]

Het wandelen waar HaSjem over spreekt is volgens Rabbijn A.S Onderwijzer een wandelen als in de Tuin van Eden!. Volgens Rasjie spreekt deze tekst over de B'rit haChadasja die beschreven staat in Jeremijahoe/Jeremia 31:31-34. Hij zegt dat de beloning die beschreven staat in Lev 26: 3-12 te vergelijken zijn met een koning die vakmannen heeft ingehuurd, allen hebben weinig werk verricht en enkel één heeft er veel werk geleverd. G-d geeft de eerste groep vakmannen het loon wat ze verdienen maar degene die veel werk verricht heeft krijgt een loon die HaSjem moet berekenen. Voor hen is een B'rit haChadasja (Nieuw Verbond) van toepassing.[Naar Rasjie's Commentaar op de Pentateuch pagina 366-367]

Bijzonder dat Rasjie het Nieuwe Verbond aanhaalt als een gevolg van het uitvoeren van het Verbond. Wajikra 26 maakt duidelijk dat er een zegen verbonden is met het uitvoeren van de mitzwot, statuten enz. De Zohar onderwijst ons over de kracht die verborgen zit in het uitvoeren van de geschreven Torah. Rabbijn Jehoedah zegt dat het overtreden van de Torah is alsof wij de Naam van HaSjem incompleet vertolken. Een persoon moet niet enkel wandelen in de statuten van G-d en deze doen (volgens Rabbijn Jehoedah). De uitvoering moet zijn zoals koning David dit deed, dan komen de zegeningen uit de hemel neerdalen. Rabbijn Sjimon discussieert verder aangaande dit onderwerp en hij zegt:

“ Omdat David het pad van de Torah beliep en de geboden van de Torah gehoorzaam was, en het koninkrijk zuiver leidde, was het alsof hij de Naam van boven herstelde. Er was geen koning in de wereld die waardig was als David, hij was het gewend om middernacht op te staan en de Heilige te prijzen, gezegend is Hij, totdat de Heilige Naam, opkwam met zijn Kroon als het daglicht opkwam. Daarom is het alsof hij de Naam echt herstelde. Hij verhoogde het (de Naam) om verbonden te zijn met Zeir Anpien. *_{1.a} ” [Zohar Bechoekotai - 4 - The Kabbalah Centre International - pagina 385]

Zeir Anpein is een *pre* manifestatie van Yeshua die door de Rabbijnen *het kleine gezicht* van G-d genoemd wordt. David zocht volgens de Joodse traditie naar de verbintenis met het kleine gezicht van G-d, daarmee was hij een hersteller van de Naam van G-d. De Zohar leert ons om in deze status in de Torah te wandelen en te doen. Deze vernieuwing van status hebben wij allen nodig om HaShem te kunnen dienen. Wat is de kern van de B'rit haChadasja (Nieuw Verbond) en wat is onze opdracht als (Messiaans) gelovige in Yeshua?

Voetnoot

1.a. זֵיר אַנְפִּין Zeir Anpin betekent 'het kleinere gezicht'. Volgens de rabbijnen is de Zeir Anpin het opperlicht en de scheppende kracht van alles. Zeir Anpin heeft ook een andere titel namelijk 'het kind van Abba' of 'de zoon'. De zohar verklaard dat de Zeir Anpin de schriftelijke Torah is. Naar hem moeten wij bidden en luisteren. De Zeir Anpin heeft een Tempel in de hemel en is in staat om te vergeven. Hij wordt ook wel de Engel van HaSjem genoemd. Zeir Anpin is een uiting van G-d. Het karakter van Zeir Anpin komt volledig overheen met de Zoon van Abba 'Yeshua haMashiach'

2. B'rit haChadasja

B'rit haChadasja is het Hebreeuwse woord voor het Nieuwe Verbond. Om dit begrip beter te begrijpen moeten wij eerst weten wat een verbond is. Laten wij eerst kijken naar wat het hebreeuwse woord voor verbond ons leert. בְּרִית (berit) is het hebreeuwse woord voor verbond. Het woord בְּרִית *berit* komt van het woord בָּרָא *bara* wat *scheppen* en *snijden* betekent. Het sluiten van een verbond heeft verbintenis met scheppen en snijden. De verbintenis tussen de vernieuwing en het snijden is helder terug te zien in G-ds verbondssluiting met Avraham:

“Na deze dingen kwam het woord van Adonai tot Avram in een visioen: Wees niet bevreesd, Avram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Avram: Adonai HaSjem, wat zult U mij dan geven, aangezien ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis deze Eliëzer uit Damascus zal zijn? Verder zei Avram: Zie, mij hebt U geen nageslacht gegeven, en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van Adonai kwam tot hem: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. *Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in Adonai,* en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.

Verder zei Hij tegen hem: Ik ben Adonai, Die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heeft, om u dit land te geven om het in bezit te hebben. Hij zei: Adonai HaSjem, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? *Hij zei tegen hem: Haal voor Mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor Hem, deelde ze doormidden en legde de stukken tegenover elkaar; de vogels deelde hij echter niet.* Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Avram joeg die weg. En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Avram viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei G-d tegen Avram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken. Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, rechtspreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar ú zult in vrede tot uw vaderen heengaan; u zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. *En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging.* Op die dag sloot Adonai een **verbond** met Avram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. ” [Beresjiet/Genesis 15:1-18]*1.b

Voetnoot

1.bVolgens de joodse mystiek (Zohar) is de wereld geschapen voor Avraham (BeHibar'am – BeAbraham). G-d sloot het verbond met Avraham voor zijn nageslacht. Zijn nageslacht zal een zegen zijn voor de wereld en de Mashiach voortbrengen. Het nieuwe verbond leert ons dat gelovigen is Jesjoea het geloof van Avraham moeten hebben (Galaten 3:6-9). Avraham Avienoe is een essentieel sleutelfiguur in de Bijbel. Via Avraham is G-d het verbond met Jisraeel begonnen.

Het verbond met Avraham is door HaSjem alleen gemaakt. Er is geen mens aan te pas gekomen. De ceremonie van de gesneden dieren was bedoeld voor beide partijen. Als beide partijen tussen de dieren door het bloed liepen was het verbond bevestigd. Hiermee lieten zij aan elkaar zien dat zij zich aan het verbond zouden houden. Hier kennen wij de term een **bloedverbond** van! We lezen in Beresjiet 15 dat er enkel een fakkel door het bloed en de gesneden dieren heen kwam. Het hebreeuwse woord voor fakkel is לָפִיד (lapide) dit zelfde woord kunnen wij ook lezen in Jesaja 62.

“Omwille van Tsion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeroesjalajim zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil (redding/verlossing) als een brandende לָפִיד fakkel. De volken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister; u zult met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van Adonai bepalen zal.” [Jesjahoe/Jesaja 62:1-2]

Wie is de brandende לָפִיד (lapide) fakkel die door de gesneden dieren heenloopt? Er is één persoon die het verbond trouw heeft gehouden, en nooit verbroken. Er is één persoon die verlossing brengt door de duisternis te overschaduwen door zijn licht. **Het effect van een fakkel is om licht in de duisternis te schijnen**, dit is pressies wat Jesjoea heeft gedaan voor ons. Als zijn לָפִיד (lapide) schijnt verdwijnt alle duisternis terplekke. De toekomstige verlossing door Jesjoea haMashiach zal het effect van het schijnen van een licht in de duisternis omlijsten.*2

Als wij spreken over het verbond betreft dit het gehele verbond. In het verbond met Avraham is het nieuwe verbond, Jesjoea (de fakkel) is vanaf het begin de onzichtbare kracht en oorzaak van het verbond geweest. Daarom zegt Rav Sjaoel in de brief aan de Romeinen:

“Want het [eind] doel van de Torah is de Mashiach, tot rechtvaardigheid aan iedereen die gelooft. Want Mosje schreef zo over de rechtvaardigheid in de Torah: **“Wie deze dingen doet, zal leven.”** [Romeij'iem/Romeinen 10:4-5]

3.Hoe zit het met het Nieuwe Verbond

Wat is het Nieuwe Verbond? Is er een connectie met de Mashiach en het Nieuwe verbond? Volgens een Jeminitische Midrasj zal de Mashiach een Nieuwe Torah en geboden onderwijzen: " In de toekomst zal de Heilige, Gezegend is Hij, de Mashiach plaatsen in de bovennatuurlijke Jeshiva, en zij zullen hem " de Heer" noemen, zoals zij ook de Schepper noemen.... en alle die op aarde lopen zullen komen en voor hem zitten om een NIEUWE TORAH en (nieuwe) GEBODEN te horen, en de diepe wijsheid die hij Jisraeel onderwijst..... en niet één persoon die een onderwijzing van Mashiach uit de mond van Mashiach hoort zal het vergeten." [De Jeminitische Midrasj, geciteerd uit de Mashiach tekst, Rafaël Patai, pagina 256]

Voetnoot

2. Volgens Rasjie verwijst de ondergaande zon (Beresjiet 15:17) door naar de ondergang van de koninkrijken van de volkeren. Hij brengt deze ondergang in verband met de rook uit de brandende oven. (zie Rasjie's commentaar op de Torah pagina 169 - N.i.k).

De Tanach leert ons dat er een Nieuw Verbond zal komen die in onze harten geschreven zal zijn. De Profeet Jeremijahoe zegt het volgende over het Nieuwe Verbond:

“Zie, er komen dagen, spreekt Adonai, dat Ik met het huis van Jisraeel en met het huis van Jehoeda een Nieuw Verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaders gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt Adonai. Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Jisraël sluiten zal, spreekt Adonai: **Ik zal Mijn Torah in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven.** Ik zal hun tot een G-d zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken Adonai, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt Adonai. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.” [Jeremijahoe/Jeremia 31:31-34]

In Ivriem/Hebreeën 8:8-12 haalt Rav Sjael de tekst uit Jeremijahoe 31 aan als kern-tekst voor het onderbouwen van het Nieuwe Verbond. Hij eindigt met een zeer opmerkelijke tekst, wat bedoeld Sjael hier eigenlijk mee? Lees met mij mee:

“Dat bevestigde het NIEUWE en dat het vorige verouderd [was]. Wat verouderd en oud is, staat het bederf nabij*3.” [Ivriem/Hebreeën 8-13]”

Om de woorden van Rav Sjael beter te begrijpen moeten wij iets meer achtergrondinformatie weten aangaande de tijdsperiode van de profeet Jeremijahoe. Jeremijahoe de profeet leefde in een tijd dat er veel overtredingen van de Torah werden begaan. Zijn woorden waren gericht op *tesjoeva* (terugkeer naar G-d) of het oordeel van de *galoet* (verstrooiing). En ineens is daar de belofte van de b'rit HaChadasja (het Nieuwe Verbond). Op het moment dat Jeremijahoe deze woorden uitspreekt staan de b'nee Jisraeel op het punt verstrooit te worden naar Bavel. De profetie geeft hoop voor de toekomstige verlossing, namelijk de volledige verlossing en het einde van de verstrooiing. Om ervoor te zorgen dat de b'nee Jisraeel nooit meer in de verstrooiing raken moest het systeem veranderd worden, anders zou keer op keer hetzelfde resultaat de kop opsteken. G-d zou Jisraeel wel duizend keer uit de verstrooiing kunnen redden, dan nog zal de zonden de cirkel van verstrooiing intact houden. Om deze cirkel te breken introduceert Adonai het Nieuwe Verbond. Dit verbond zal in het binnenste (inwendig) gegeven worden waardoor het Verbond nooit meer verbroken zal worden.

De B'rit haChadasja lijkt volgens de profeet Jeremijahoe alles te maken te hebben met het herstel van Jisraeel. Hij verklaard dat zij het verbond niet meer zullen verbreken,

Voetnoot

3.Letterlijk: staat niet ver af van verdwijning (in het Aramees). Hier wordt de continue overtreding van de Torah mee bedoeld en niet de inhoudt van de Torah. De mens verbreekt de Torah maar de Messias heeft de Torah vervuld. De Nieuwe Torah zorgt ervoor dat de geschreven Torah meer op de achtergrond komt te staan. Dit Betekent niet dat de geschreven Torah waardeloos is " in tegendeel".

De Torah zal in hun hart zijn en zij zullen Adonai kennen. De B'rit haChadasja is een herstel van de Torah die dit keer op het hart geschreven wordt. Een ieder die deze vernieuwing doormaakt leeft in een nieuwe status. Nu een serieuze vraag: *“is het Nieuwe Verbond (door de Profeet Jeremijahoe beschreven) volledig vervuld of kennen wij maar een klein gedeelte van het Nieuwe Verbond?”*

De Tanach vertelt ons wat het Nieuwe Verbond voor Jisraeel bewerkstelligt en wat de B'rit hachadasja inhoudt:

- Adonai zal de Torah in de harten van de mensen schrijven (Jer 31:33)*4
- Adonai zal hun G-d zijn (Jer 31:33)
- Jisraeel en Jehoeda zullen het volk van G-d zijn (Jer 31:33)
- Zij zullen Adonai kennen (Jer 31:34)
- Adonai zal hun zonden vergeven (Jer 31:34)
- Adonai zal het volk Jisraeel opnieuw vergaderen in hun land (Ez 36:24)
- Adonai zal Jisraeel spiritueel reinigen (Ez 36:25)
- Adonai geeft het volk Jisraeel een nieuw hart (Ez 36:26)
- Adonai zal zijn Roeach in hun stoppen (Ez 36:27)
- Jisraeel zal trouw zijn aan de Torah (Ez 36:27)

Mijn vraag aan jou is: *“Wanneer is het Nieuwe Verbond volledig, bij individuele verlossing of de universele verlossing van Jisraeel?”* Waar was Jesjoea op gericht? Voor wie hebben zijn Talmidien en Sjluchim hun leven opgeofferd in dienst van Mashiach? De woorden van Rav Sjaoel zijn duidelijk en geven ons *een* antwoord op mijn vraag:

*“Ik zeg de waarheid in de Mesjicha en lieg niet en mijn geweten getuigt aan mij in de Heilige Geest, dat ik zeer bedroefd ben, en de pijn van mijn hart niet ophoudt. Ik heb gebeden dat mijn wezen **vervloekt** zou worden vanwege de Mesjicha voor mijn broeders en verwanten in het vlees, die kinderen van Jisraeel zijn, die de adoptie en de glorie hadden, van wie de verbonden en de Torah en de bediening die erin besloten zit en de beloften en de vaders zijn. Uit hen verscheen de Mesjicha in het vlees, die G-d over allen is, aan hem lof en zegen voor altijd en eeuwig, amen.”*
[Romeij'iem / Romeinen 9:1-5 – Aramees]

Rav Sjaoel zegt dat hij omwille van de verlossing van zijn volk vervloekt zou willen worden. Dit betekent dat hij omwille van hen zou willen lijden zodat Jesjoea haMashiach hen kon verlossen. De Universele verlossing van Jisraeel is de volledige vervulling van de Brit haChadasja. Een ieder die Jisraeel buitensluit heeft een verstoorde relatie met G-d. Spreken de profetieën niet over de volkeren die door dienstbaarheid naar Jisraeel herstel met G-d zou ontvangen? (Zie Jes 60).

Dus als ik maar gered ben is ongeldig, als Jisraeel gered is dat is geldig!

Voetnoten

4“De Torah die een mens leert in deze wereld is ijdelheid vergeleken met de Torah van Mashiach” [Kohelet Rabba 11:7, Soncino Press Editie]

5. Individuele verlossing heeft enkel zin als dit individu zijn houding/levenswijze niet aanpast naar de opdrachten van God. Het gaat er niet om dat je verlost bent maar dat jij verlossing produceert doordat je verlost bent. Geen egoïsme maar dienstbaarheid!

4. Jesjoea de verbondsluiter

Nu nogmaals de vraag: "Wat is het Nieuwe Verbond"?

Zijn de geschriften van het Nieuwe Testament het Nieuwe Verbond? Nee dat is het niet! Hoeveel gelovigen bestempelen het Nieuwe Testament als het Nieuwe Verbond en vergeten de kern van de zaak. De gedachte van *sola scriptura*⁶ zit diep gegrift in de gedachten van vele gelovigen. De geschriften van het Nieuwe Testament vertellen ons over Jesjoea haMashiach en hoe door Jesjoea het Nieuwe Verbond begonnen is. Maar de geschriften van het Nieuwe Testament zijn niet het Nieuwe Verbond zelf. Het Nieuwe Verbond is een vernieuwing in het reeds bestaande Verbond die het herstel van het verbond met Mosje inhoudt.

De vraag is: "Waarom moest Jesjoea als bemiddelaar van het Nieuwe Verbond komen?"

In het boek D'wariem/Deuteronomium 18:15-19 zegt Mosje zelf dat er iemand na hem zal komen die meer gezag heeft als hemzelf, naar Hem moeten wij luisteren:

"Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal Adonai, uw G-d, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren, overeenkomstig alles wat u van Adonai, uw G-d, bij de Chorev gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei: Ik wil de stem van Adonai, mijn G-d, niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven.

Toen zei Adonai tegen mij: Het is goed wat zij gesproken hebben.

Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken. En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: Ík zal rekenschap van hem eisen."⁷

Er was geen mens op aarde zo nederig als Mosje volgens de woorden van de Torah:

"Maar de man Mosje was zeer zachtmoedig⁸, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren." [Bemidbar/Numeri 12:3]

Maar de profeet die na hem zou komen zal de Torah onder het volk brengen en zijn zullen luisteren. Als Mosje de nederigste mens was van de gehele aarde, wat is dan de natuur van de Profeet die na hem zal komen? Rabbijn Chaim Kramer beschrijft hoe de komst van de Mashiach een dieper begrip van de Torah zal geven, doordat de verborgen Torah van de Adonai geopenbaard wordt:

Voetnoten

6. Sola scriptura is een Latijnse uitdrukking die betekent alleen door de Schrift (de Bijbel). Het is een van de Vijf sola's die een samenvattend uitgangspunt vormt van het protestantisme tijdens de Reformatie, maar ook heden ten dage nog steeds de belangrijkste uitgangspunten vormen voor het protestantisme.

7. Targoom Pseudo Jonathan zegt: 'Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, met de Heilige Geest, zal Adonai, uw G-d, voor u doen opstaan'

8. Targoom Pseudo Jonathan zegt: 'met een gebogen geest'

" zoals het niveau van de Mashiach nog geopenbaard moet worden , zo moet ook het niveau van de verborgen mysteries van de Torah worden geopenbaard. Dit geweldige niveau van " verborgen mysteriën" wordt genoemd 'de Torah van Atika Stima'a (De Torah van de verborgen EEUWIGE)' of in het kort, 'de Torah van Atik' die geopenbaard zal worden in de toekomst. Gedurende onze geschiedenis, is de Torah van Atik geheimgehouden door middel van bijzondere openbaringen via onze Profeten en wijzen, wanneer zij de dagen van Mashiach voorspelde. Zij gaven een 'voorproef' van de Torah van Atik.... Zij toonde een glimp van de "**Nieuwe Torah**" die geopenbaard zal worden in de toekomst. Het is dezelfde Torah zoals wij die vandaag kennen, maar dan in de diepste vorm. **Dezelfde wetten worden toegepast – geen Jota zal veranderen!** Maar de toepassing (van die Torah) in het dagelijks leven zal een diepere kennis geven..... het is mogelijk om de Torah van Atik vandaag te proeven en te ervaren..... Door gebed met overgave, waarbij de persoon zichzelf volledig vernederd voor Elohim (G-d), dit staat bekend als hitpashoet hagasjmijoet ('de storting van lichamelijkeheid')..... [Mashiach,Wie,Wat,Waarom,Hoe,Waar,Wanneer, R' Chaim Kramer, Breslov - Research Institute- , pagina's 102-103]

Jesjoea kwam niet om de Torah af te schaffen maar om deze te vervullen (compleet te maken). Mashiach heeft nooit een nieuw geloof willen stichten, buiten de Torah om Hij zegt in Mattay 5:17-18 het volgende:

"Denk niet dat ik ben gekomen om de Torah of de Profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden maar om te vervullen. Ik zeg jullie met zekerheid dat tot hemel en aarde voorbijgaan, niet één jota of één tittel van de Torah zal voorbijgaan tot alles is gebeurd." [Mattay/ Mattheüs 5:17- 18]

Zoals Mosje zegt " Een profeet zoals ik " deze profeet is uit hetzelfde hout gesneden als Mosje en zal voorzeker geen nieuw geloof stichten. De Torah zal de basis zijn van de leer van de Grote Profeet! Mosje zegt dat de woorden van de Profeet na hem woorden zijn om naar te luisteren. De woorden van die profeet hebben dus meer gezag als die van Mosje. Dat kan alleen als G-d zelf deze Profeet is Naar hem moeten wij luisteren.*9

בְּשׂוּרָה (Besorah) is het hebreeuwse woord voor Evangelie wat het goede nieuws betekent. De wortel van het woord Besorah is בָּשָׂר (Basar) wat vlees betekent. Wat heeft het goede nieuws met vlees te maken? Het antwoord is alles,- zie Jochanan/Johannes 1:14:

"En het Woord werd vlees en verbleef onder ons. En we zagen zijn glorie als de glorie van de eniggeborene van de Vader, vol genade en waarheid."

De Profeet Jeremijahoe spreekt over de B'rit haChadasja als een ander verbond die Adonai in met Jisraeel in de wildernis gesloten heeft. Dit keer zal de Torah in het hart geschreven zijn en niet enkel op de stenen tafelen. Deze Torah zal een einde maken aan het verbreken en overtreden van de mitzwot (opdrachten) uit de Torah.

Voetnoot

9. De Torah van Atika Stima'a (De Torah van de verborgen EEUWIGE')

Een patroon kan enkel verbroken worden als er iemand is die een oplossing biedt. De persoon die de oplossing aanbied moet zelf niet dezelfde patronen belopen als de persoon die vast zit in zijn misstappen of problemen. Mosje maakte fouten in zijn leven en kon om die reden de Torah niet perfect vervullen, Jesjoea Mashiach heeft geen wet van de Torah overtreden en kan ons daarom als enige de oplossing bieden. Hij heeft de cirkel van overtreding doorbroken door zelf niets te overtreden /verbreken . Om die reden spreekt Jeremijahoe over een Nieuw Verbond die anders is als het verbond die met de vaderen gesloten is. Wij ontvangen een **nieuwe status**: van overtreders van de Torah naar vervullers van de Torah.

“Zie, er komen dagen, spreekt Adonai, dat Ik met het huis van Jisraeel en met het huis van Jehoeda een Nieuw Verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt Adonai. Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Jisraël sluiten zal, spreekt Adonai: **Ik zal Mijn Torah in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven.** Ik zal hun tot een G-d zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken Adonai, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt Adonai. **Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.**” [Jeremijahoe/Jeremia 31:31-34]

Misschien begrijp je nu de woorden van Rav Sjael beter en of dieper, als hij zegt in de brief aan de Hebreëen ? :

“**Zo is hij dan bemiddelaar van een Nieuw Verbond**; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de **overtredingen** tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.” [Ivriem/Hebreëen 9:15]

Jesjoea is *hago'el* - de verlosser - die de status van het Verbond eeuwigheidwaarde heeft gegeven. Het verbond is voor altijd bevestigd en zal nooit meer wankelen. De woorden die Adonai gesproken heeft aan Avraham Avienu zijn door het Nieuwe Verbond eeuwig vastgezet, zie Beresjiet 17:7:

“En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een **eeuwig verbond**, om u te zijn tot een G-d, en uw zaad na u.”

Het Nieuwe verbond is in eerste instantie bedoeld voor het Joodse volk. Adonai gaf aan hun het verbond en de belofte van de Mashiach enz. Overtredingen/zonde zijn alleen overtredingen en zonde als zij tegen de Torah ingaan.

Dus als de Torah geen melding maakt van overtreden of verbreken is er ook geen sprake van zonde. Wij kunnen zondigen tegen G-d en buiten G-d (Torah) om. Gelukkig is Hij de Rechter over de gehele aarde en oordeelt hij een ieder ongeacht wij de Torah betrekken bij ons leven of niet. Rav Sjael spreekt zich uit in de brief aan de Romeinen:

"Want zij die zonder Torah gezondigd hebben, zullen ook zonder Torah verloren gaan, en zij die onder de Torah gezondigd hebben, zullen door de Torah geoordeeld worden." [Romeij'iem / Romeinen 2:12]

Jesjoea is de verlosser van alle zonden en de hersteller van het Verbond. De Aramese benaming van het Nieuwe Verbond is - *Ketoeba kadiesja* - Wat Nieuw Contract betekent. Persoonlijk vind ik dit een perfecte term voor het Nieuwe Verbond. Als wij een verandering in contract krijgen is dit een contract bij dezelfde werkgever het enige wat veranderd is onze status. Wij krijgen dus een nieuwe status door het Nieuwe Contract namelijk die van - Adam Chadasj - een Nieuw mens.

"Dank G-d, de Vader, die ons geschikt heeft gemaakt voor een erfdeel in het licht van de heiligen. En hij heeft ons bevrijd van de macht van duisternis en heeft ons in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon gebracht, door wie we verlossing en vergeving van zonden hebben. Hij is de gelijkenis van de onzichtbare G-d en de Eerstgeborene van alle schepselen. En door hem is alles wat in de hemel en op aarde is, geschapen. Alles wat wordt gezien en niet wordt gezien, of het zetels zijn, heerschappijen, overheden of gezaghebbers, alles is door zijn hand en door hem geschapen. Hij is de Ene die voor allen is, en alle dingen bestaan door hem. Hij is het hoofd van het lichaam van de gemeente, want hij is het hoofd en de Eerstgeborene uit het verblijf van de doden, zodat hij de eerste in alles zou zijn. **Want het behaagde [de Vader] dat in hem alle vervulling woont.** Door hem heeft hij alle dingen met zichzelf herenigd en heeft hij vrede gesticht door het bloed van het kruis. Zowel voor [degenen] op aarde als in de hemel." [Kolossenzen 1:12-20]

שָׁבַת שְׁלוֹמִים

Sjabbat Sjalom

Rabbijn Daniel Prins

Sjalom v'Berachot b'Mashiach Jeshoea. Amen v'Amen

Vrede en Zegen in Mashiach Jesjoea. Amen en Amen



1. Wat zijn bewakers van de Torah



2. Wat is de Torah van Mashiach

“Terwijl ik van dit alles ben bevrijd, onderwerp ik me aan iedereen om velen te winnen. En ik was bij de Joden een Jood zodat ik de Joden kon winnen. Bij degenen die onder de Torah staan was ik als wie onder de Torah staan, zodat ik degenen die onder de Torah staan kon winnen. En voor wie geen Torah hebben, was ik als iemand zonder Torah (terwijl ik voor God niet zonder Torah ben, maar in de **Torah van de Mashiach**) zodat ik ook degenen die zonder Torah zijn, kon winnen.” – 1 Kor 9:19-21

Vraag: Wat bedoelde Rabbi Sjaoel (Paulus) met de Torah van de Mashiach?

3. Wat zeggen de rabbijnen over de Torah van de Mashiach

" In de toekomst zal de Heilige, Gezegend is Hij, de Mashiach plaatsen in de bovennatuurlijke Jeshiva, en zij zullen hem " HaSjem" noemen, zoals zij ook de Schepper noemen.... en alle die op aarde lopen zullen komen en voor hem zitten om een NIEUWE TORAH en (nieuwe) GEBODEN te horen, en de diepe wijsheid die hij Jisraeel onderwijst.... en niet één persoon die een onderwijzing van Mashiach uit de mond van Mashiach hoort zal het vergeten." – De Jeminitische Midrasj, geciteerd uit de Mashiach tekst, Rafaël Patai, pagina 256

Jesjoea leert ons nieuwe geboden: "Ik geef jullie een nieuw gebod: om elkaar lief te hebben. Zoals ik jullie heb liefgehad, moeten jullie elkaar liefhebben." - **Jochanan /Johannes 13:34**

4.Een opmerkelijke tekst uit Hebreeën

"Dit verbond zal ik aan de familie van het huis Jisraeel geven, na die dagen", zegt Hasjem, "Zal ik mijn Torah in hun verstand plaatsen en het op hun harten schrijven, en ik zal hun Elohim zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Niemand zal een medeburger of broeder leren en zeggen: 'Ken HaSjem!' omdat ze me allen zullen kennen. Van jong tot oud. Ik zal hun vrijstelling van hun onrechtvaardigheid geven en hun zonden niet opnieuw herinneren." Dat bevestigde het NIEUWE en dat het vorige verouderd [was]. Wat verouderd en oud is, staat het bederf nabij." - **Ivrim/Hebreeën 8:10-13**

Letterlijk: *staat niet ver af van verdwijning* (in het Aramees). Hier wordt de continue overtreding van de Torah mee bedoeld en niet de inhoudt van de Torah. De mens verbreekt de Torah maar de Messias heeft de Torah vervuld. De Nieuwe Torah zorgt ervoor dat de geschreven Torah meer op de achtergrond komt te staan. Dit betekent niet dat de geschreven Torah waardeloos is "integendeel".

5.Een voorbeeld

Jesjoea onderwijst ons Zijn Torah met de woorden: 'Ik zeg jullie echter'

"Jullie hebben gehoord dat er tegen de eersten werd gezegd: 'U zult niet moorden' en al wie zou doden, is schuldig voor het gerecht. *Ik zeg jullie echter* dat iemand die zonder reden getergd is over zijn broeder, geoordeeld wordt door het gerecht. Maar degene die tegen zijn broeder zegt: 'ik spuug op jou!', wordt voor de Raad beschuldigd. Maar degene die zegt: [je bent] een gek!', wordt schuldig bevonden voor de vurige gehiena." - **Mat 5:21-22**

6.Jesjoea onderwees in overeenstemming met de rabbijnen

A. "Want de sjabbat is gemaakt voor de mens en niet de mens voor de sjabbat.. - **Markos/Markus 2:27**"

"Rabbi Jonathan ben Joseef zei: Want het is heilig voor jou ; het [de Sjabbat] is toevertrouwd aan jou handen, niet jij aan zijn handen." - **Talmoed Bavli - Joma 85b**

B."..... Iemand beledigen is als moord."- **Mattay/Matteüs 5:21-22**

"Hij die in het openbaar zijn naaste beschaamd, is ofschoon hij bloed vergiet." - **Talmoed Bavli -Bava Mezia 58b**"

C. "Laat je ja-woord 'ja' zijn en je nee-woord, 'nee'. Wat daar ook bij komt, is van het kwaad." - **Mattay/Matteüs 5:34-37**

"Een rechtvaardig ja is een ja; een rechtvaardig nee is Nee." – **Talmoed Bavli - Bava Batra 49b**

Vraag: Waarin onderscheidde de leer van Jesjoea zich in tegenstelling met die van de rabbijnen?

7.Het hart van de Torah

Wat is het hart (kern) van de Torah? Rav Sjael (Paulus) beschrijft de kern als volgt:

"Want het doel van de Torah is de Mashiach tot rechtvaardigheid voor iedereen die gelooft." – **Romeinen 10:4**

Het Aramese woord voor doel is *sakal*. De Griekse bronnen gebruiken een woord wat *einde* betekent. Dit suggereert dat Yeshua een einde aan de Torah heeft gemaakt. *Sakal* (doel) suggereert dat wij door Yeshua tot de kern van de Torah komen. In Yeshua kunnen wij de kern van de Torah bereiken want Hij is zelf de kern van de Torah.

Vraag: Wat benadrukt de Torah van de Mashiach als Yeshua zelf de kern is?

8.Roeach (Geest) in strijd met de Torah, of niet?

Rabbi Sjael (Paulus) doet een opmerkelijke uitspraak in brief aan de Korinte.

"Hij heeft ons waardig gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Niet in de Schriftplaats maar in de Geest, want de letter van de Torah doodt maar de Geest doet leven." - **Korintaije beth/2 Korinte 3:6 - Aramees**

Wat bedoeld Rabbi Sjael met; " de letter van de Torah doodt maar de Geest doet leven?"

- De Torah is afgedaan we moeten enkel leven door de Geest
- De Geest staat boven de Torah?
- Kennis is niet belangrijk vooral een leven door de Geest
- De Torah is voor de Joden en de Geest is voor de Christenen (twee wegen)

Je kan alle kanten op met de uitspraak van Paulus. Wat bedoelde Rabbi Sjael (Paulus) daadwerkelijk met deze uitspraak?

9. Wat de Rabbijnen ons leren

“Want R. Jochanan zei: Jeroesjalaijem is enkel vernietigt omdat men enkel het recht sprak in overéénstemming met de Bijbelse Torah. Waren zij dan niet in staat om recht te spreken met bevoegde rechters? Maar ik zeg dit: omdat zij hun rechtspraak strikt op de Bijbelse Torah baseerde, en niet dieper keken naar **Geest** (de voorwaarde) **van de Torah.**” - Talmoed Bavli Bava Metiza 30.b

Als wij de bedoeling (Geest) achter de wetten van de Torah niet zoeken missen wij het doel van de Torah.

“Als iemand zijn naaste letsel toebrengt, moet hem hetzelfde aangedaan worden wat hij gedaan heeft: breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Zoals hij de ander letsel heeft toegebracht, moet hem hetzelfde toegebracht worden.” -

Leviticus/Wajikra 24:19-20 (Mat 5:38-42)

“Wanneer een man een zaadlozing heeft gehad, moet hij zijn hele lichaam met water wassen; en hij is onrein tot de avond.” - **Leviticus/Wajikra 15:16 (Markus 5:24-29)**

Vraag: Wat is in deze teksten de Geest van de Torah?

10. Jesjoea toont de Geest achter de Torah

“In de morgen ging hij weer naar de tempel waar alle mensen bij hem kwamen. Terwijl hij zat, leerde hij hun. Toen brachten de Schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw, die op overspel was betrapt, en ze lieten haar in het midden staan. Ze zeiden tegen hem: "Leraar, deze vrouw is openlijk gearresteerd bij een daad van overspel. **Maar in de Torah van Mosje is [er] geboden om mensen zoals zij te stenigen.**

“Wanneer *ergens* een man aangetroffen wordt terwijl hij met een vrouw slaapt die met een *andere* man getrouwd is, dan moeten zij beiden sterven, de man die met de vrouw geslapen heeft, en de vrouw. Zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen.” - **Deuteronomium/D'wariem 22:22**

Wat vindt u hiervan?" **Ze zeiden dit om hem te beproeven, zodat ze hem konden beschuldigen.** Maar Yeshua die gebogen neerzat, schreef op de grond. Omdat ze hem bleven vragen, ging Yeshua´ rechtop staan en hij zei tegen hen: "**Laat degene onder u die zonder zonde is, de eerste steen naar haar werpen!**" Opnieuw ging hij gebogen en zittend op de grond schrijven. Toen ze dit hadden gehoord, vertrokken ze één voor één, te beginnen met de oudsten. De vrouw werd alleen achtergelaten, terwijl ze in het midden was. Toen Yeshua´ ging staan, zei hij tegen de vrouw: "**Waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld?**" Ze antwoordde: "**Niemand, Meester!**" Toen zei Yeshua: "**Ook ik veroordeel u niet; ga heen en zondig vanaf nu niet meer.**" - Jochanan/Johannes 8:2-11

Vraag: Wat is de kern van de Torah van de Mashiach?

11. Heb u naaste lief als uzelf

“ Men vroeg aan de man van Rizin: ‘Wat wordt er bedoeld als men van iemand zegt, dat hij de Heilige Geest heeft?’ Hij antwoordde: ‘Als iemand echt de Geest heeft en hij laat die niet *onrein* worden, dat wordt Heilige Geest genoemd.’ - **Chassidische vertellingen - Martin Buber - Servire - pagina 347**

Ja'akov/Jacobus onderwijst ons hoe wij onze geest rein kunnen houden:

Rabbi Ja'akov zegt:

“Wees een doener van het woord, en niet alleen een hoorder en bedrieg jullie zelf niet.” - **Ja'akov/Jacobus 1:22**

“Want dit is de bediening die zuiver en heilig voor God de Vader is; **het bezoeken van wezen en weduwen in verdrukking, en dat iemand zichzelf in deze wereld smetteloos houdt.**” - **Ja'akov/Jacobus 1:27**

Statement: *Omzien naar onze naaste en rein van zonde blijven is de bediening van Mashiach Jesjoea. Wij moeten doeners van het woord zijn niet enkel hoorders.*

12. Hoe moet ik mijn naaste liefhebben

"Alle geboden vallen onder drie categorieën: De eerste categorie wordt gevormd door de geboden van het hart, de tweede door de geboden van de tong en de derde door de geboden van het handelen." - **Ibn Ezra - commentaar Sjemot/Exodus 20:1-2**

Vraag: *onder welke categorie valt het gebod om je naaste lief te hebben als jezelf*

De opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf staat beschreven in de Torah.

“U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben Adonai.” - **Leviticus/Wajikra 19:18**

Vraag: *Hoe moeilijk of éénvoudig is deze opdracht?*

13. In de praktijk

“ Als de tekst bedoelt dat de mens zijn naaste moet liefhebben als zichzelf is het nauwelijks voorstelbaar dat de Almachtige iets zou gebieden dat het menselijk kunnen te boven gaat. Gevoelens zoals haat en liefde kunnen bovendien eigenlijk niet geboden worden, aangezien de mens ze niet onder controle heeft. *Om zo'n gebod werkelijk te vervullen zou de mens verdriet moeten hebben om de narigheden van een ander net zoals hij verdriet heeft om zichzelf.* - **N.Leibowitz: Studies in Vayikra, pagina 195**

Rav Sjael (Paulus) zegt hierover:

“En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee.” - 1 Korinte 12:26

Vraag: Hoe vervullen wij de opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf?

14.De kern van de mitswa (opdracht)

Vraag: Wie is onze naaste?

“U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw **naaste** (לְרֵעֵךְ -l're'echa) liefhebben als uzelf. Ik ben Adonai.” - **Leviticus/Wajikra 19:18**

S.R.Hirsch, zegt over onde naaste het volgende:

" Heb lief aan/voor je naaste (3e persoon, לְרֵעֵךְ -l're'echa) , en l're'echa slaat niet op de persoon zelf, maar op alles bij die persoon behoort, op zijn wel en wee, op alle omstandigheden die zijn plaats in de wereld bepalen. Dit , zijn wel en wee, moeten wij liefhebben als ons eigen wel en wee; we moeten ons verheugen over zijn geluk net als over ons eigen geluk, en bedroefd zijn over zijn leed alsof het ons getroffen had. We moeten met dezelfde vreugde bijdragen aan zijn welzijn, alsof het ons eigen welzijn betrof, en hem behoeden voor leed, alsof het onszelf bedreigde. Dit is een eis waarvan we onszelf kunnen voldoen tegenover iemand die wij onsympathiek vinden. Want deze eis om een ander lief te hebben laat de persoon van de ander volledig buiten beschouwing en is niet gebaseerd op diens kwaliteiten....." - **S.R Hirsch: Der Pentateuch, Dritter Teil, Leviticus, pagina 404**

15.(Slot) Je naaste liefhebben in de B'rit HaChadasja (Nieuwe Testament)

A."En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee." - **1 Korinte 12:26**

B."De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de Torah vindt zijn vervulling in de liefde." - **Romeinen 13:10**

C."En Jesjoea antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël! Adonai, onze God, Adonai is één. En u zult Adonai, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod *groter* dan deze." - **Markus 12:29-1**

D "En als jullie de Torah van God in deze vervullen zoals is geschreven, moeten jullie je naaste als jezelf liefhebben. Dan handelen jullie goed." - **Ja'akov/Jacobus 2:8**