



---

D'rasha  
**JOM HABIKKOERIM**  
Messiaanse Gemeente 'Beit - Nitzachon'

---



Voor de Glorie van Hasjem,  
Tot opbouw van de Joods Messiaanse Gemeenschap,  
Voor de verwachting van 'Yeshua' haMelech haMashiach  
en de verlossing van heel Jisraeel.

## ביום הבקורים - Jom haBikoerim - De dag der eerstelingen '(S'firat haOmer- de Omertelling)'

### Shabbat Chol haMo'ed

**Torah:** Sjemot/Exodus 33: 12-34:26

**Haftarah:** Jechezkeel/Ezechiël 36:37 – 37:14

**B'rit Hachaddasha:** Markos/Markus 16:1-16

*"Maar we hadden gehoopt dat hij degene was die Jisraeel zou bevrijden, en zie, drie dagen [zijn voorbijgegaan] sinds al deze dingen zijn gebeurd! En enkele van onze vrouwen hebben ons verbaasd, want ze waren de eersten die naar de graftombe zijn gegaan. Toen ze het lichaam daar niet vonden, kwamen ze en vertelden ze ons: 'We zagen daar engelen, en ze zeiden over hem: 'Hij leeft!'' En sommige van onze mannen gingen ook naar de graftombe en ze bevonden dat het was zoals de vrouwen zeiden, maar hem zagen ze niet." Toen zei Yeshua' tegen hen: "O, onverstandigen en traag van hart om alles te geloven wat de profeten hebben gesproken! Moest de Mashiach deze dingen niet verduren om zijn glorie binnen te gaan?"*  
(Loeka/Lukas 24:21-26)

### 1.Inleiding.

Binnen het jodendom is het geloof in de opstanding van de doden opgenomen als onderdeel van de 13 geloofsprincipes. Deze dertien principes zijn de universele geloofs - belijdenis van het huidige jodendom en zijn geformuleerd door Maimonides (1135-1204). Geloofsprincipe nummer dertien luidt als volgt:

*"Ik geloof er volledig aan, dat er een herleving der doden zal zijn op een tijd dat de Schepper wiens Naam geprezen is en wiens faam zo hoog en verheven is, het wil. Op uw hulp hoop ik Adonai (Beresjiet/Genesis 49:18). Ik hoop, Adonai op Uw hulp. Adonai, op uw hulp hoop ik. "1\*1*

Er zijn vele leringen binnen de rabbijnse geschriften die dieper ingaan op de opstanding van de doden en de komst van het messiaanse vrederijk zie bv: Pirké Mashiach, 3: 73-74' Midrash Peskita Rabba 36. In Sefer Chajim laNefesj wordt het volgende gebed gebeden tijdens momenten van rouw om een overleden persoon:

*"verder staat er geschreven: " Uw doden zullen herleven, mijn gestorvenen zullen weer opstaan. Ontwaakt en juicht, u die in het stof rust want jullie dauw is als de dauw op de groenten en de aarde zal de doden weer teruggeven." En: " De Eeuwige laat sterven maar doet ook herleven, voert naar het dodenrijk, maar ook weer naar boven." Tenslotte staat er geschreven: Ik zal laten sterven maar ook laten herleven, ik sla wonden maar genees ze ook weer. Geprezen G-d, die zij belofte n om de doden te laten herleven gestand doet."1\*2*

Bronvermelding

1. Siddoer Siach Jitschak, Jitschak Dasberg, NIK, pagina 327

2. Sefer Chajim LaNefesj, A.W. Rozenberg, Vereniging - Het Joodse Begrafeniswezen te Amsterdam,-Pagina 271

Op Jom haBikkoerim (de Dag der Eerstelingen) gedenken wij dat Yeshua haMashiach is opgestaan uit de doden! Toen hij opstond stonden er vele met hem op. Hij is de eersteling van de opstanding. In 1 Korinte/Korinthim alef 15:20-23 onderwijst Rav Shaoel (Paulus) het volgende:

*"Maar omdat de Mashiach nu uit het verblijf van de doden is opgestaan, is hij de eersteling (Aramees: eerste oogst) uit degenen die slapen. En zoals door één mens de dood is gekomen, is door één mens de opstanding van de doden. Want zoals door 'Adam alle mensen sterven, zullen ook allen door de Mashiach leven. Iedereen op zijn volgorde; De Mashiach was de eerste oogst. Na hem degenen die van de Mashiach zijn bij zijn komst.*

Andrew Gabriel Roth schrijft als commentaar op de term 'eerste oogst' het volgende:

"Dit is een andere voorbeeld waarom we het Vernieuwde Verbond niet kunnen begrijpen zonder inzicht van de Tanach. De 'eerste oogst' is het eerste gedeelte van de oogst die aangeboden wordt aan Hasjem gedurende Shawoet (Pinksteren). Na de eerste oogst is de volledige oogst, dit houdt in dat toen Yeshua uit de dood opstond, wij de overige oogst werden waarover hij in het goede nieuws gesproken heeft."<sup>3</sup>

Op 17<sup>de</sup> Nissan stond Yeshua op uit de dood. Wat gebeurde er nog meer op deze datum?

1. Noachs ark land op de Ararat (Beresjiet/Genesis 8:4 - burgerlijke kalender)
2. De tocht door de rietzee vind plaats (Sjemot/Exodus 3:18' 5:3)
3. De Jisraelieten werden te Gilgal besneden en vierde daarna Pesach en Jom haBikkoerim. Na deze gebeurtenis vielen de muren van Jericho. (Jehoshoea/Jozua 5:10-11)
4. Het Joodse volk werd verlost van het plot van haman hun te vernietigen ( Esther 3:12-13/ 5:1)

Al deze gebeurtenissen staan in verbinding met Jom haBikkoerim of zijn gebeurt op Jom haBikkoerim. Op de 17<sup>de</sup> van Nissan zijn er door de eeuwen heen verlossende situaties geweest. Deze momenten brachten een keer in de dreiging die de b'nee Jisraeel achtervolgde. Het doel van al deze gebeurtenissen is de doorverwijzing naar de opstanding van Yeshua de Mashiach!

## **2.Indicatie en betekenis van Jom habikkoerim - de dag der Eerstelingen.**

Op de 15<sup>de</sup> van Nissan begint *Chag haMatzot* ( het feest van de ongezuurde broden). Dit feest duurt 7 dagen lang. Wanneer wordt Jom haBikkoerim gevierd? De dag na de shabbat (tijdens Pesach) wordt het feest der eerstelingen genoemd. Dit kunnen we lezen in Wajikra/Leviticus 23:9-14:

*"Toen sprak Adonai tot Moshe, zeggende: "Spreek tot de zonen van Jisraël en zeg tot hen: 'Wanneer u het land intrekt dat Ik aan u ga geven en de oogst ervan inoogst, dan zult u de schoof van de eerstelingen van uw oogst naar de priester brengen.*

Bronvermelding

3. Aramaic English New Testament, Andrew Gabriel Roth' Netzari Press, Pagina 530

*Nu, op de dag wanneer u de schoof wuift, zult u een mannelijk lam van één jaar zonder enig gebrek tot een brandoffer En hij zal de garve wuiven voor Adonai opdat u aanvaard wordt; op de dag na de sjabbat zal de priester die wuiven aan Adonai aanbieden. Z'n graanoffer zal dan twee tiende van een efa fijn meel zijn, gemengd met olie, een gave door vuur aan Adonai voor een tevredenstellend aroma, met zijn plengoffer, een vierde hin wijn. Tot op dezelfde dag, totdat u de gaven van uw Elohim hebt binnen gebracht, zult gij noch brood noch geroosterd graan eten, noch nieuw gewas. Het moet een eeuwigdurende statuut zijn doorheen uw geslachten, in al uw woonplaatsen "*

In de eerste eeuw was er een discussie onder de Farizeeën en de Sadduceeën aangaande de indicatie van de juiste dag van Jom haBikkoerim. De Farizeeën hadden de datum geïdentificeerd op de 16<sup>de</sup> van Nissan. De Sadduceeën identificeerde de dag op de zondag na de eerste Sjabbat van Chag haMatzot (feest van de ongezuurde broden). Tijdens Chag haMatzot zijn er twee soorten Sjabbatot (Shabbatten). In het joodse jaar zijn er zeven Sjabbatot die een bijzondere Sjabbat zijn. Dus over welke Sjabbat spreekt Wajikra /Leviticus 23:11? De 15<sup>de</sup> Nissan is de eerste bijzondere Sjabbat in het joodse jaar. Tevens is het de eerste dag van Chag haMatzot' om die reden identificeerde de Farizeeën de 16<sup>de</sup> van Nissan als de dag na de (bijzondere) Sjabbat. Yeshua is op de 17<sup>de</sup> van Nissan uit de dood opgestaan' dit viel op een zondag (jom risjon) .

*"Vroeg in de morgen echter, op de eerste [dag] van de week stond hij op en werd hij eerst gezien door Maryam van Māgdālā, van wie hij zeven schimmen had uitgeworpen."* (Peshitta – Markos/Markus 16:9)

Yeshua wordt om die reden 'de eersteling van de opstanding' genoemd ( 1 Korinte /Korinthim alef 15:20-23). Dit is reden genoeg om aan te nemen de Sadduceeën het bij het juiste eind hadden. Ook Wajikra/Leviticus 23: 15-16 laat zien dat de Sadduceeën het bij het rechte eind hadden:

*" Vanaf de dag na de sjabbat, waarop u de schoof hebt gebracht die voor de priester bestemd is (Jom habikkoerim), moet u zeven sjabbatten tellen. En de dag na de zevende sjabbat, op de vijftigste dag, moet u aan Adonai vers graan offeren."*

We kunnen zien op de huidige joodse kalenders dat de Omertelling altijd op de 16<sup>de</sup> begint (de eerste Sjabbat na chag haMatzot). De enige manier om 7 weken en 50 dagen aan te houden is door de berekening van de Sadduceeën aan te houden. De 17<sup>de</sup> Nissan is de datum dat de b'nee Jisraeel door de Rietzee trokken - Zondag - en 50 dagen daarna ontvingen zij de Torah. De dag van verlossing (bevrijding) was nodig om vervolgens de onderwijzing (Torah) van Adonai te ontvangen. Volgens Joseph Good vond de doortocht plaats op een zondag' dezelfde dag dat Yeshua opstond uit de dood. \*4

Volgens Rabbi Eddie Chumney (*De zeven feesten van de Messias, pagina 35-36*) ging de ceremonie van de het feest der eerstelingen als volgt:

"Het vieren gebeurde als volgt wanneer de staande rijpe gerst- en tarweoogst klaar is om te worden geoogst. Die viert zou een schoof van de staande oogst nemen en naar de priester brengen. De alleenstaande schoof heette "de schoof der eerstelingen."

Bronvermelding

4. Rosj hashanna'Joseph Good' pagina 34-35

De priester moest vervolgens deze schoof aannemen en wuiven vóór Adonai in Zijn huis. Dit moest "de dag na de shabbat" worden gedaan. Voorgescreven offers moesten ook samen met de schoof worden aangeboden."

Het hebreeuwse woord voor schoof is עמר 'omer'. De omertelling houdt dus in dat er 49 dagen geoogst werdt. En op de 50st dag werdt er van die oogst graan geofferd (Wajikra / Leviticus 23: 15-16). Let op de orde van de dagen! De telling vanaf de opstanding van Yeshua tot de uitstorting van de Roeach haKodesj (Heilige Geest) is in totaal 50 dagen. Yeshua was 40 na zijn opstanding op aarde :

*"Het eerste geschrift dat ik heb geschreven, o Teofile, over alles wat onze Heer Yeshua Mashiach deed en leerde, Loeka, volgens Jerome en Eusebius tot die dag waarop hij was opgestegen nadat hij opdracht had gegeven aan de zendelingen, die hij met de Heilige Geest had gekozen, aan wie hij zichzelf levend heeft geopenbaard, nadat hij had geleden. Tijdens veertig dagen werd hij met vele tekenen door hen gezien en sprak hij over het koninkrijk van Elohim."* (Mifalot haShilichim/Handelingen 1:1-3)

Yeshua geeft de opdracht om in Jeroeshalajim te blijven tot de uitstorting van de Roeach haKodesh:

*"Nadat hij brood met hen had gegeten, gaf hij hun de opdracht: "Vertrek niet uit Jeroeshalajim, maar wacht op de belofte van de Vader, die" zei hij, "jullie van mij hebben gehoord. Want Jochanan doopte in water, maar jullie zullen na niet veel dagen in de Heilige Geest worden gedoopt."* (Mifalot haShilichim/Handelingen 1:4-5)

Deze uitstorting van de Roeach haKodesj gebeurde op een bijzondere dag, enkel de Aramese bijbel geeft ons een bijzonder inzicht in deze gebeurtenis:

*"Nadat de dagen van Pentiqosti (Shawoet) waren vervuld, waren allen samen vergaderd. Vanuit het niets was er een geluid aan de hemel als het geluid van een machtige wind en het hele huis waarin ze zaten, raakte ermee gevuld. En ze zagen tongen als vuur die zich boven elk van hen verdeelden en bleven."* (Mifalot haShilichim/Handelingen 2:1-3)

Pentiqosté is het Griekse woord voor 50 en dit was tevens een rabbijnse benaming voor het Bijbelsefeest שבועות Shawoet (wekenfeest). Na 49 dagen tellen begon op de 50<sup>ste</sup> dag het feest Shawoet. Op die dag vierde men de gave van de Torah op de berg de Horev. Evenzo na de 49 dagen tellen (dus de op de 50<sup>ste</sup> dag) ontvingen de talmidim (discipelen) de Roeach haKodesj. De Torah werdt in het binnenste van de leerlingen van Yeshua gelegd.

De Aramese brontekst geeft als enigste bron weer dat de Roeach (Geest) werdt uitgestort na de telling van de omer. De talmidim (discipelen) hebben dus pressies 50 dagen na de opstanding 'Shawoet' gevierd. De Omertelling begon op de 17<sup>de</sup> van Nissan (Jom haBikkoerim) - op zondag - de Roeach werd 50 dagen later uitgestort op Shawoet.

Yeshua is de vervuller van de Schrift (Loeka/Lukas 24:21-26). Hij is het beweeg (wui) offer dat van de hemel is neergedaald. Hij is het levende graan (brood), waardoor wij voor altijd kunnen leven!

*"Ik ben het brood van leven. Uw vaders aten manna in de wildernis en ze zijn gestorven. Maar dit is het brood dat van de hemel is afgedaald, zodat men ervan eet en niet zal sterven. Ik ben het brood van leven dat van de hemel is afgedaald. En als iemand van dit brood eet, zal hij eeuwig leven. Het brood dat ik geef, is mijn lichaam, dat ik voor de redding van de wereld zal geven."* (Jochanan/Johannes 6:48-51)

Tot slot wil ik een opsomming van Rabbi Eddie Chumney (*De zeven feesten van de Messias, pagina 37*) aangaande 'Yeshua als eersteling' benoemen. Hij (Yeshua) is daadwerkelijk de **בְּכוֹר** bikoer / **בְּכֹר** bekor (eersteling / eerstgeborene) van alles!

### Yeshua Is de Eersteling van de Gerst Oogst

1. Yeshua is de eerstgeborene van Mirjam (Maria) (Mattay/Matteüs 1:23-25).
2. Yeshua is de eerstgeborene van G-d de Vader (Ivrim/Hebreeën 1:6).
3. Yeshua is de eerstgeborene van ieder schepsel (Kolloshim/Kolossenzen 1:15).
4. Yeshua is de eerstgeborene uit de doden (Hitgaloet/Openbaring 1:5).
5. Yeshua is de eerstgeborene van vele broeders (Romeihim/Romeinen 8:29).
6. Yeshua is de eersteling van de opgestanen (Korinthim alef/1 Korintiërs 15:20,23).
7. Yeshua is het begin van de schepping van G-d (Hitgaloet/Openbaring 3:14).
8. Yeshua is de meest Vooraanstaande (Kolloshim/Kolossenzen 1:18).

### 3. Yeshua Ghaij - Yeshua Leeft

Toen de sjabbat voorbij was, kochten Maryam van Māgdālā en Maryam (moeder van Ya'qúb) en Šālúm kruiden, zodat ze hem konden zalven. Vroeg in de morgen, op de eerste [dag] van de week, kwamen ze bij de graftombe, toen de zon opkwam. En ze zeiden tegen elkaar: "Wie zal voor ons de steen van de graftombe rollen?" Toen ze keken, zagen ze dat de steen was weggerold, terwijl deze zeer groot was.

Toen ze de graftombe binnengingen, zagen ze een jongeman die rechts zat en gekleed was met een wit gewaad, en ze waren verbijsterd! Maar hij zei tegen hen: "Vrees niet. **Yeshua' de Nāšreen, die jullie zoeken, die werd opgehangen, is opgestaan.** Hij is hier niet. Kijk naar de plaats waar hij heeft gelegen! Maar ga het aan zijn leerlingen en aan Ki'fā vertellen, want zie, hij gaat jullie voor naar Glílā. Jullie zullen hem daar zien, zoals hij jullie heeft gezegd." Toen ze dit hadden gehoord, vluchtten ze en verlieten de tombe omdat ze door verbijstering en beven waren aangegrepen. Ze zeiden niemand iets, omdat ze vrees hadden.

Vroeg in de morgen echter, op de eerste [dag] van de week stond hij op en werd hij eerst gezien door Maryam van Māgdālā, van wie hij zeven schimmen had uitgeworpen. Ze ging en verkondigde het aan degenen die met hem waren geweest, die rouwden en huilden. Toen ze hoorden dat men zei dat hij levend was en was gezien, geloofden ze hen niet. Na deze dingen verscheen hij aan twee van hen op een andere wijze, terwijl ze liepen en naar een dorp gingen. Toen ze het aan de anderen hadden verteld, geloofden zij hen ook niet.

Uiteindelijk werd hij door de elf gezien terwijl zij aanlagen, en hij verweet hun gebrek aan geloof en een ongevoelig hart omdat ze degenen die hem hadden gezien niet hadden geloofd. Hij zei tegen hen: "Ga de wereld in en verkondig mijn boodschap onder heel de schepping. Wie gelooft en is gedoopt, zal leven, maar wie niet gelooft, zal geoordeeld worden. Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven: ze zullen in mijn naam schimmen uitwerpen en zij zullen nieuwe talen spreken. Zij zullen slangen vasthouden en als zij een dodelijk gif drinken zal het hen niet schaden. En zij zullen hun handen op de zieken leggen en zij zullen genezen." En onze Meester Yeshua steeg, na met hen te hebben gesproken, op naar de hemel en ging rechts van Eloha zitten. Zij gingen voort en verkondigden in alle plaatsen. Onze Meester hielp hen en bevestigde hun woorden door de tekenen die ze hadden gedaan.

