



PARASHAT: וִירָא

WAJERA

Joods Messiaanse Gemeente 'Beit Nitzachon'



**“Voor de Glorie van Hasjem, Tot opbouw van de Joods
Messiaanse Gemeenschap, Voor de verwachting van 'Yeshua'
haMelech haMashiach en de verlossing van heel Jisraeel.”**

Parashat: וירא Wajera

"Er is genezing in de Torah deel 2 - (Jaar 5778)"

Parashat Sjevoea – Wekelijkse Schriftlezing

Torah: Beresjiet/Genesis 18:1- 22:24
Haftarah: Melachiem beth/2 Koningen 4:1-37
B'rit HaChaddasja: Ja'akov/Jacobus 2:14-24

"Want weet vooral dit; dat er aan het einde van de dagen spotters zullen komen die uitlachen terwijl ze volgens hun eigen begeerten lopen. En ze zeggen: "Waar is de belofte van zijn komst? Want toen onze vaders ontsliepen is alles vanaf het begin van de schepping zo gebleven." [Keefa beth/2 Petrus 3:3-4]

1. Leven in de dagen van Avraham

In wat voor een periode leefde Avraham? Wat waren zijn levensomstandigheden en hoe leefde de mensen in zijn tijd? Deze vragen zijn erg belangrijk om te stellen.

De keuzen die Avraham in zijn leven maakte hadden alles te maken met de invloed van zijn omgeving. In Sefer haJasher (Het boek der Oprechten) staat dat Avraham tussen de afgoderij leefde en dat zijn vader een afgodendienaar was:

"Avram kende HaSjem, en hij wandelde in Zijn wegen en volgens Zijn voorschriften en HaSjem zijn God was met hem.

Zijn vader Terach was in die dagen nog steeds aanvoerder van koning Nimrods leger, en hij diende nog steeds vreemde goden.

Avram kwam in zijn vaders huis en zag daar twaalf goden staan in hun tempels, en Abrams toom ontbrandde toen hij deze beelden zag in zijn vaders huis.

Avram zei: Omdat HaSjem leeft daarom zullen deze beelden niet in mijn vaders huis blijven; zo zal HaSjem die mij schiep met mij doen, als ik ze niet allen binnen drie dagen zal verbreken." [Sefer haJasher/Het boek der Oprechten 11:14-17]

Avraham vernietigt de afgoden van zijn vader en gaat vervolgens de weg die HaSjem hem wijst. לך-לך (Lech Lecha) – 'ga voor jezelf' waren de woorden die HaSjem tot Avraham sprak (Beresjiet 12:1). Er staat geschreven:

“HaSjem zei tot Avram: `Trek weg (לך-לך) uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik u aan zal wijzen.” [Bersjiet/Genesis 12:1]

Targoem Pseudo Jonathan beschrijft Beresjiet/Genesis 12:1 heel specifiek:

*“ En Adonai zei tot Abram, ga uit uw land, **verwijder jezelf van je familie**, ga weg van het huis van je vader; ga het land in wat Ik aan je tonen zal.” [Targoem Pseudo Jonathan – Beresjiet/Genesis 12:1]*

לך-לך (Lech Lecha) heeft meer betekenissen dan ‘ga voor jezelf’. Deze term is niet egoïstisch bedoeld maar een baanbrekende stap die Avraham moest maken om Gods belofte daadwerkelijk te laten neerdalen. Sol Scharfstein maakt door zijn commentaar duidelijk waarom Avraham לך-לך (Lech Lecha) ‘voor zichzelf’ moest gaan (naar de wil van HaSjem).

“Adonai zie tot Abram zijn vadershuis te verlaten omdat hij in conflict was met zijn vader, die een afgodendienaar was. Door deze stap kon Abram zijn strijd tegen afgoderij voortzetten zonder zijn ouders te dwarsbomen. Hij kon doorgaan zijn ouders respect te tonen en kon zijn missie voortzetten op een ander slagveld.” [Torah en Commentaar, Sol Scharfstein, KTAV, pagina 56]

Avraham had een groot conflict met zijn vader. Dit hield zijn persoonlijke groei tegen. De passie en missie die HaSjem hem gegeven had werd nu op het thuisfront uitgevochten. HaSjem zei tot Avraham om uit deze situatie te stappen en de roeping die HaSjem met hem had elders tot stand te laten komen. Het moeilijkste voor ons mensen is om een situatie te laten voor wat het is en van daaruit verder te trekken. De persoonlijke situatie van Avraham was niet ideaal, maar HaSjem had een beter plan. Door אמונה (emoenah) ‘geloof’ heeft Avraham gehoor gegeven aan de opdracht van HaSjem.

“In geloof gehoorzaamde `Avraham toen hij werd geroepen, en hij gehoorzaamde om uit te gaan naar die plaats, die hij zou beëerven. Hij vertrok terwijl hij niet wist waar hij naar toe ging.” [Ebraïje/Hebreeën 11:8 – Aramees]

2. Sedom en (g)Amora

Avram ging op de weg waar HaSjem hem leide en hij kwam onderweg erg veel conflicten en stijd tegen. Deze strijd was heviger als de strijd bij zijn vaders huis. Het hoogtepunt van deze strijd komt tot uiting in het oordeel over Sedom en Amora. De neef van Avraham (Lot) woonde in deze steden, waardoor hij pleit voor kwijtschelding van het oordeel. HaSjem is heel duidelijk over zijn gedachten aangaande Sedom en Amora.

“Toen de mannen verder trokken, zagen zij in de diepte Sodom liggen. Avraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. HaSjem dacht: `Zou Ik voor Avraham geheim houden wat Ik van plan ben? Want Avraham wordt zeker een groot en machtig volk, en door hem zullen alle volken van de aarde zegen ontvangen. Ik heb hem immers uitverkoren; zijn zonen en zijn nageslacht moet hij leren, zich door een

rechtschapen en deugdzaam leven aan de weg van HaSjem te houden, dan kan HaSjem zijn plan met Avraham verwerkelijken.' Daarom zei HaSjem: **'Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Amora op! Uitermate zwaar is hun zonde!** Ik ga naar beneden om te zien, of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep die tot Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.' Toen gingen de mannen op weg in de richting van Sodom. HaSjem bleef echter nog bij Avraham staan.' [Beresjiet/Genesis 18:16-22]

Volgens Targoem pseudo Jonathan ging Avraham voor zijn neef Lot*1 in gebed. Hij vroeg HaSjem of hij omwille van 10 rechtvaardigen de steden wilde sparen, het antwoordt van God was: **Ja**.

Er was een enorme aanklacht tegen Sodom en Amora want uitermate zwaar was hun zonde. Ondanks al de aanklachten aan Sodom en Amora wilde Hasjem zelf getuigen zijn van de zondige daden van deze steden. God baseerd zijn recht op waarheid, Hijzelf wil getuige zijn. Wat was pressies de zonde van Sodom en Amora? In Sefer haJasher wordt er dieper ingegaan op hun zonden. Volgens Sefer haJashar was ontucht één van de zonden die bedreven werd.

'Ze hadden in hun land een zeer groot dal, ongeveer een halve dag lopen, en daarin waren waterbronnen en veel begroeiing om het water heen. Alle mensen van Sodom en Amora gingen daar vier maal per jaar met hun vrouwen en kinderen heen. Ze vermaakten zich met allen die bij hen hoorden met tamboerijnen en dansen. Tijdens hun vermaak plachten ze allen op te staan en de vrouwen van hun naasten te grijpen en sommigen de maagdelijke dochters van hun naasten. Zo amuseerden ze zich en iedere man zag zijn vrouwen dochter in de handen van zijn naaste en zei daar niets van. Zij deden dit van 's morgens tot 's avonds, en daarna keerden zij naar huis terug, elke man naar zijn huis en elke vrouw naar haar tent; aldus deden zij altijd vier maal per jaar.'
[Sefer haJashar/ Het boek der Oprechten 18:12-15]

De engelen ontdekten dat ontucht inderdaad een zonde was in Sodom en Amora. In Beresjiet 19:5 staat duidelijk beschreven dat de mannen van Sodom en Amora erop uit waren de engelen (in de vorm van een mens) te verkrachten. In het hebreuws staat er **וַיְדַעְתֶּם אֹתָם** (v'ned'ah otam) wat 'zodat we ze leren kennen' betekent. **וַיְדַעְתֶּם** (v'ned'ah) komt van de wortel **יָדַע** (Jada) wat 'kennen, twee worden één' betekent. Het verzoek van de mannen van Sodom en Amora was een verzoek om lichamelijk één te worden. Rasjie verduidelijkt de term **וַיְדַעְתֶּם אֹתָם** (v'ned'ah otam) met zijn commentaar.

' וַיְדַעְתֶּם אֹתָם (v'ned'ah otam) - door de bijwoning van een mannelijk persoon, zoals : degene die geen man gekend hebben (Ber 19:8) [waar: kennen eveneens gebruikt wordt in de zin van ervaren/ontmoeten.'
[Rasjie commentaar op Wajera - Bereshiet 19:5]

Voetnoot

1."Belijd jullie fouten aan elkaar en bid voor elkaar om te worden genezen, want de kracht van het gebed van een rechtvaardige is groot." [Ja'akov/Jacobus 5:16]

Op basis van deze zonde wil HaSjem Sedom en Amora vernietigen.

De betekenis van de woorden Sedom en Amora geven een hind aan over het oordeel die boven de stad hing. סְדֹם (Sedom) betekent branden en verschroeien. עַמֹרָה (Amora) komt van de wortel אָמַר 'amar' wat - met geweld - betekent. Samen vormen deze woorden de korte zin '*verschroeien met geweld*'.

Dit zware oordeel overviel Sedom en Amora nadat Lot en zijn gezin de stad waren ontvlucht. Met zwavel*2 uit de hemel werden de steden en de mensen die overbleven totaal vernietigt. In de Toekomst zal HaSjem wederom een stad verbranden vanwege de torenhoge zonden. Hitgaloet/Openbaring zegt het volgende.

*" Na deze dingen zag ik een andere engel in de hemel die groot gezag had en de aarde werd door zijn glorie verlicht. En hij riep met een luide stem: "Gevallen, gevallen is Bavel de Grote! **En het is het domein van demonen geworden en de bewaring voor elke onreine en hatelijke geest. Omdat ze de wijn van haar hoererij voor alle volken heeft vermengd, omdat koningen van de aarde hoererij met haar hebben bedreven en omdat de handelaren van de aarde rijk zijn geworden door de macht van haar waanzinnigheid.**" En ik hoorde een andere stem van de hemel die zei: "Ga uit van haar, mijn volk, zodat je niet in haar zonden zult delen en je niet van haar plagen zult ontvangen, omdat haar zonden zich tot de hemel hebben **opgestapeld** en God zich haar onrechtvaardigheid heeft herinnerd. Vergeld haar zoals zij ook heeft vergolden en verdubbel het voor haar. Dubbel vanwege haar daden, in de beker waarmee zij heeft vermengd, vermeng het voor haar dubbel. Vanwege datgene waarmee ze zichzelf heeft geprezen en verheven; geef haar pijniging en rouw, omdat ze in haar hart heeft gezegd: "Ik zit als een koningin, ik ben geen weduwe en zal geen rouw kennen!" Daarom zullen haar plagen in één dag komen; dood, rouw en honger. Ze zal in **vuur verbranden** omdat HaSjem, die haar heeft geoordeeld, machtig is. De koningen van de aarde die met haar hebben gehoereerd en zich hebben verheven, zullen over haar huilen en jammeren wanneer ze de rook van haar **verbranding** zien."* [Hitgaloet/Openbaring 18:1-9]

Volgens de Profeet Jermijahoe wordt Bavel gestraft voor al de doden die zij onder Jisraeel hebben laten vallen. De profetische uitspraak van Jeremijahoe gaat over een toekomstige gebeurtenis.

*" Geloof mij, de tijd komt, dat Ik de afgoden van Bavel bestraf; heel het land wordt vernederd, overal liggen de gesneuvelden. Wanneer de verwoesters aanrukken uit het noorden, juichen hemel en aarde en alles wat ze bevatten over de ondergang van Bavel - godsspraak van HaSjem -. **Bavel valt als vergelding voor de doden van Jisraeel**, zoals over de hele aarde doden zijn gevallen voor Bavel."* [Jeremijahoe/Jeremia 51:47-51]

Wat bedoeld Hitgaloet/Openbaring met Bavel? Wat wordt er op één dag vernietigt? Veel van de tekst uit Openbaring 18 is terug te lezen in Jechezkeel 27 & 28.

Voetnoot

2.Zwavel is een scheikundig element met het symbool S en atoomnummer 16. Het is een meerwaardige niet-metaal. Elementaire zwavel is een helder gele kristallijne vaste stof bij kamertemperatuur. Zwavel brandt met een blauwe vlam gelijktijdig met de vorming van zwaveldioxide, opmerkelijk is de verstikkende geur.

Deze tekst gaat o.a over Tzor die niemand minder is als satan zelf (28:11-19).
De vernietiging van Bavel is daadwerkelijk de vernietiging van saten en zijn rijk.
Hier hoort ook de vernietiging van Gog en Magog bij (Ez 38 - 39).

Als wij gaan waar God ons zend kunnen wij in conflict raken met het rijk van satan.
Onze familie kan verstrikt raken in het satanische systeem, wijzelf kunnen daardoor
beïnvloed worden. En toch zegt HaSjem לֶחַ לְחָ (Lech Lecha).
Ga lopen met Mij, red hen die dreigen te vallen en leef in de wereld maar weest niet van
de wereld.

'Red hen die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van hen die ter slachting wankelen.'
[Misjlee/Spreuken 24:11]

3. Een echt mens of niet

Avraham leefde in een wereld die alles behalve perfect was. De mensen waren gericht
op zichzelf en hielden zich bezig met een vorm van Godsdienst maar vergaten de ware
God. Sodom en Amora was een onderdeel van de wereld waar Avraham in leefde. Toch
was hij in staat om gefocust te blijven op de roeping die HaSjem op zijn leven had. Hoe
is dit mogelijk, wat was de drijfwee van Avraham.

Philo Judaeus*³ geeft hier een interessant inzicht in.
Hij schrijft in zijn werk *'De Abrahamo'* (op Abraham) zijn inzicht over de verschillende
soorten mensen die er op aarde leven. Hij begint met een betoog hoe de eerste mens de
Torah uitvoerde vanuit zijn verbintenis met HaSjem. Volgens Philo hadden de eerste
mensen geen opgeschreven wetten maar wisten zij hoe zij de Torah moesten doen. Philo
beschrijft waarom de mens instaat was de Torah te doen zonder geschreven Torah te
kennen. Zij kende 'éénvoudig en spontaan' het ongeschreven principe van wetgeving.
In Hst 1₁ beschrijft Philo waarom de onbeschreven Torah voor de geschreven Torah
bestond.

Voetnoot

3. Philo van Alexandrië (20 v. chr.- 50 A.D.), ook genaamd Philo Judaeus, was een Hellenistische joodse filosoof uit
Alexandrië. Philo maakte gebruik van allegorie om de Griekse met de joodse filosofie te doen samensmelten. Hij
maakte daarbij gebruik van de werkwijze van zowel de joodse exegese, als de stoïcijnse filosofie. Philo leefde in
dezelfde tijd als Yeshua van Nazaret en de apostelen. Philo en zijn broers kregen een gedegen opleiding in de
Hellenistische cultuur van Alexandrië en de cultuur van Rome. Ze verdiepten zich in de cultuur van Egypte en
natuurlijk de joodse literatuur en de traditie van het jodendom.

"**Hst 1:5**:..... ten tweede, dat hij (God) kon bewijzen dat het niet erg moeilijk of belastend is voor degene die willen leven naar de wetten die zijn uitgeschreven in deze boeken (Torah) ,omdat de eerste mensen gehoorzamden voordat er maar één van de specifieke wetten was opgeschreven.Zodat de mens helemaal terecht zal zeggen, dat de geschreven wetten niets meer zijn dan een herinnering zijn aan het leven van de voorouders, die terug grepen in een authentieke geest aangaande de handelingen en gedachten die zij overnamen. 6. Want deze eerste mensen, waren nooit een volgeling van iemand, en werden nooit geleerd door leermeesters wat wel of niet toegestaan was om te zeggen. " [De werken van Philo, De Abrahamo, Yonge, pagina 411]

Fhilo beschrijft dat al de goede werken die in lijn zijn met de natuurlijke Torah -**hoop** - is. De titel van de eerste mens (Adam) noemt Fhilo 'de eerste liefhebber van de hoop'. Hij geeft deze mensen de naam Enosh*4 en geeft de gehele mensheid deze naam als een liefelijke geur! Fhilo zegt in vers 8 van zijn werk 'De Abrahamo' het volgende.

" **Hst 2:8**: Want de Chaldeeërs*5 noemen de mens 'Enosh' alsof hij de enige echte mens was, die in de verwachting van goede dingen leefde en gefundeerd was op de hoop, voor wie het duidelijk is niet op te zien naar de mens die los staat van de hoop....." [De werken van Philo, De Abrahamo, Yonge, pagina 411]

Fhilo noemt mensen zonder hoop, geen echte mensen, volgens hem zijn zij meer gericht op het dierlijke dan op het goddelijke. Het meest belangrijke bezit van de ziel is volgens Fhilo 'de hoop'. Volgens Fhilo wordt het eerste boek van de Torah 'Het boek van de generaties van de echte mens' genoemd. Hieronder beschrijft hij de reden voor deze titel.

"**Hst 2:11**:Want de mens die vol is van goede hoop is het waard om opgetekent en herinnerd te worden, niet (enkel) door een herinnering die op papier is opgetekend, en vervolgens wordt vernietigt door boekenwormen, maar door datgene wat blijft bestaan in een onsterfelijke natuur, waar de eerbare werken regelmatig worden benoemd." [De werken van Philo, De Abrahamo, Yonge, pagina 412]

Fhilo leert dat de mens die ervoor kiezen te willen leven naar de Torah, er geen last is deze uit te voeren. De Torah was voor de eerste verbondshouders een levensstijl. Er stond nog niets opgeschreven en toch deden zij wat HaSjem aan hen vroeg. De mens die dat doet wordt אנוש 'Enosh' genoemd omdat hij zich verbind aan de Torah die vanuit een verlangen wordt uitgevoerd. Dit noemt Fhilo de echte mens omdat zij gericht zijn op het goede en gefundeerd zijn op de hoop. Zij worden voor altijd herinnerd en hun natuur is onsterfelijk.

Voetnoot

4. Aramees

5. De Chaldeeën of Chaldeeërs (bewoners van Chaldea, Grieks 'Khaldaia', Akkadisch 'mat Kaldu', Aramees 'Kaldo') waren een Semitisch volk in de oudheid. Tevens is deze term een aanduiding Aramees sprekende Joden.

Avraham wordt in de b'rit haChadasja omschreven als de vader van alle gelovigen. Zijn persoon is daadwerkelijk door zijn werken onsterfelijk geworden en daarmee een voorbeeld voor ons allen.

"Daarom worden we gerechtovaardigd door geloof dat door genade is. De belofte zou waar blijken voor geheel zijn zaad, niet alleen voor wie van de Torah is, maar ook voor degene die van het geloof van Avraham is, die de vader van ons allen is." [Ebraïje/Hebreeen 4:16 - Aramees]

Avraham was een echt mens tussen vele incomplete mensen. Hij verbond zijn ziel aan de ware God en kwam tot Gods gestelde doel tijdens zijn leven op aarde.

4. De laatste dagen en de Nieuwe adam (mens)

*"Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we **hopen**, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw."* [Ivriem/Hebreeen 10:2]

*"Deze **hoop** zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Roeach HaKodesj (Heilige Geest), die ons gegeven is."*
[Romei'iem/Romeinen 5:5]

Wij zijn allen adam (Mens). Het hebreeuwse woord אדם vertelt ons pressies wie wij zijn. Een adam bestaat uit twee onderdelen. Namelijk uit de א (alef) de letter die staat voor Elohim (God) de eerste van allen. Het tweede onderdeel waar wij uit bestaan is דם (dam) het Hebreeuwse woord voor bloed. Wij zijn zowel materie (stof) als goddelijk. De א alef die is toegevoegd aan ons wezen maakt het grote verschil.

אדם = Adam = Mens

We hebben twee keuzen in het leven. Of wij worden een (Enosh) - Adam - die door zijn wandel met HaSjem een onuitwisbare erfenis achter laat. Of we worden incomplete mensen die het dier in ons laten regeren omdat wij de א (alef) in ons leven negeren.

Opperrabbijn Benjamin Jacobs spreekt zich uit over het dierlijke die wij allen in ons hebben. Hij zegt:

" Ons huis, ons werk, ons lichaam moeten we transformeren van een allerdags materieel gebeuren tot een bron van spiritualiteit, midden in die aardse wereld. Hoe? Door ons offers te getroosten. Door het dierlijke in mijzelf ook aan G'd, aan een hoger ideaal te wijden." [Wees heilig - Joden en Christenen luisteren naa Leviticus 19, Boekencentrum, Pagina 144]

Rabbi Sjaloel verklaard dat wij enkel een geestelijk mens kunnen worden als wij het begrip van de Mesjicha (Messias) hebben. Het dierlijke in ons sterft alleen als wij Yesshua in ons leven laten regeren.

*"Want de **materiële mens**, aanvaardt geen geestelijke dingen, want dat is hem dwaasheid en hij kan ze niet begrijpen, en in de Geest wordt het onderscheiden. Maar een **geestelijk mens** onderscheidt alles, en hij wordt door niemand geoordeeld. Want wie heeft het begrip van Adonai gekend om het te leren? Maar wij hebben het begrip van de Mesjicha."* [Korintaije alef/2 Korinte 2:14-15 - Aramees]

Rav Sjaael laat ons weten dat er in de laatste dagen een harde tijd zal aanbreken. Het dierlijke in de mens regeert in die dagen in de mens en dit zal de mens en HaSjem van elkaar gescheiden houden.

*"Maar weet dat er in de laatste dagen harde tijden zullen aanbreken. Mensen zullen zichzelf liefhebben, het zilver liefhebben, bluffers, hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun eigen mensen, ontkenners van genade, slecht, beschuldigders, onderworpen aan begeerte, wreed, haters van het goede, verraders, impulsief en trots, **met meer liefde voor begeerten dan liefde voor God**. Ze hebben een vorm van vrees voor God maar staan ver van zijn macht. Verwerp degene die zo is."* [Timotaije beth/ 2 Timotheus 3:1-5 - Aramees]

De Misjna onderwijst ons dat in de laatste dagen de mens zich zeer onmenselijk zal gedragen. Deze woorden komen erg overheen met de woorden van Rav Sjaael.

*" Tegen de komst van de Mashiach zal de onbeschaamdheid groot zijn en de duurte haar hoogtepunt bereiken; de wijnstok zal wel zijn vrucht geven, maar de wijn zal duur zijn. De regering zal tot loochening van God overgaan en er zal geen terechtwijzing zijn. De leerzaal zal voor ontucht dienen. Galilea zal verwoest, en Gablân verlaten zijn. De mensen van de grens trekken rond van stad tot stad en vinden geen medelijden. De kennis der leraren komt in kwaden reuk en zij, die zonden vrezten, worden geminacht; de waarheid ontbreekt, knapen maken bejaarden beschaamd en bejaarden moeten voor jonge mensen opstaan. (Micha 7:6): , Ja een zoon minacht zijn vader, een dochter staat tegen haar moeder op, een schoondochter tegen haar schoonmoeder; iemands vijanden zijn zijn eigen huisgenoten". Het voorkomen van **de mensen uit die tijd is als dat van een hond**: de zoon schaamt zich niet voor zijn vader. Op wie kunnen wij steunen? Op onze Vader in de hemelen."* [Misjna Nasjiem – traktaat sota 9:15]"

Wij worden opgeroepen om **ons denken te vernieuwen** en tevens om een Nieuwe (Adam) Mens te zijn. Philo noemt deze mensen 'echte mensen'.

De אָדָם (adam) die de אָ laat regeren in zijn leven, wordt een Nieuwe (echt) Mens.

"Beëindig echter het gedrag van eerst; de vroegere mens die door begeerten van dwaling bedorven is. **Wees vernieuwd in de geest van jullie verstand.** En jullie dienen de nieuwe (adam) mens aan te doen die in God is geschapen, in rechtvaardigheid en in ware heiligheid." [Efesji'iem/Efeze 4:22-24]

En Sjael zegt later dat wij al het oude uit moeten doen:

"Lieg niet tegen elkaar, **maar doe de vroegere mens met geheel zijn gedrag uit**, en doe het nieuwe aan wat is vernieuwd in de kennis, naar de gelijkenis van zijn Schepper." [Kolosji'iem/Koloszenzen 3:9-10]

Wij kunnen de Nieuwe (echte) Mens worden als wij geloven dat wij (oude natuur) niet meer leven, maar de Mashiach in ons:

"**En ik ben gehangen met de Mesjiecha zodat niet ik leef, maar de Mesjiecha in mij leeft.** En het leven dat ik nu in het vlees leef, is door het geloof van de Zoon van God, die van mij houdt en zichzelf voor mij heeft gegeven." [Galataije/Galaten 2:20 -Aramees]

"Wees vernieuwd in de geest van jullie verstand."

[Efesji'iem/Efeze 4:22]

Ons denken moet het denken worden van de Mashiach. Wij moeten geen verbuigingen meer hebben in ons denken om onze eigen doelen te bereiken, want Mashiach Yeshua is ons **eindoel**. Laten we daarom onze gedachten schikken onder die van Mashiach.

"Voortaan, mijn broeders; wat waar is, wat bescheiden is, wat terechtwijst, wat reinigt, wat liefheeft, wat prijzenswaardig is, wat werken van lof en aanbeveling zijn; **bedenk dat.** Deze dingen die jullie hebben geleerd, ontvangen, gehoorzaamd en gezien in mij, doe deze dingen. Dan zal de God van vrede met jullie zijn." [Filifi'iem/Filipenzen 4:8-9]

שָׁבַת שְׁלוֹם
Sjabbat Sjalom
Daniel Prins

"Want de genade van God die allen redt is aan alle mensen geopenbaard, [die] leert ons om slechtheid en begeerten van de wereld te weigeren en bescheiden in rechtvaardigheid in deze wereld te leven en in de vrees voor God, terwijl we de gezegende **hoop** en de openbaring verwachten van de glorie van de grootse God en onze Levengever, Yeshua 'Mesjiecha. Die zichzelf in onze plaats gaf om ons te verlossen van alle **onrechtvaardigheid** en om voor zichzelf een nieuw volk te reinigen dat ijverig is voor **goede werken**. Spreek deze dingen, verzoeke en wijs terecht met elk gebod, en laat geen mens je veronachtzamen." [Titus 2:11-15 - Aramees]