



PARASHAT: שְׁפֹטִים
SJOFTIEM

Joods Messiaanse Gemeente 'Beit Nitzachon'



Voor de Glorie van Hasjem, Tot opbouw van de Joods
Messiaanse Gemeenschap, Voor de verwachting van 'Yeshua'
haMelech haMashiach en de verlossing van heel Jisraeel.

Parashat: שפטים – Sjoftiem

“Er is genezing in de Torah deel 5”

Parashat Sjevoea – Wekelijkse Schriftlezing

Torah: D’wariem/Deuteronomium 16:18 – 21:9
Haftarah: Jesjahoe/Jesaja 51:12 – 52:12
B’rit HaChaddasja: Mattay/Mattheus 3:1-17

“Verheft, rechtvaardigen, met jubel Hasjem, wel voegt de oprechten een loflied! Zingt Hasjem bij de cither een lofzang, een psalm bij de tiensnarige harp; zingt ter ere van Hem een nieuw lied, paart uw tokkelspel aan de bazuinen. Volstrekt is het woord van Hasjem, heel zijn handelen voltrekt zich in waarheid; Hem behaagt de orde van het recht, zijn genade vervult heel de aarde. Door zijn woord zijn de hemelen gemaakt, door zijn ademtocht heel hun heir; rijzen deed Hij de zee als een wal, heeft haar kolken in krochten gekamerd. Draag, aarde, ontzag voor Hasjem, ducht Hem, al gij bewoners der wereld: immers **Hij sprak en het was, Hij gebod en het stond**. Hij ontworicht het beraad van de volken, doet hun aller plannen te niet; doch zijn beraad staat voor eeuwig, zijn besluiten geslacht op geslacht.”

(Tehilliem/Psalmen 33:1-11)

1. Inleiding

De lezing van deze week spreekt over het aanstellen van שפטים sjoftiem (rechters). Het woord sjoftiem komt van de wortel שָׁפַט (sjafat) en betekent oordelen en regeren. Hasjem stelt rechters aan om zelf te kunnen regeren onder zijn volk. De sidra van deze week begint als volgt:

“In al de steden die Hasjem Elohécha (uw G-d) u schenkt, moet gij voor uw stammen שפטים **rechters** en שֹׁטְרִים **schrijvers** aanstellen om het volk een eerlijke rechtspraak te verzekeren. Gij moogt het recht niet verdraaien, niemand naar de ogen zien en geen steekpenningen aannemen, want steekpenningen verblinden de ogen van wijzen en geven de zaak van rechtvaardigen geen kans. Alleen wat recht is, moet gij nastreven; dan zult gij leven en het land bezitten dat Hasjem Elohécha (uw G-d) u schenkt.” (D’wariem/Deuteronomium 16:18 – 20)

Hasjem stelt twee verschillende autoriteiten aan namelijk de sjoftiem (rechters) en de שֹׁטְרִים sjoteriem wat schrijvers betekent. Wat is het verschil tussen beide autoriteiten? Rasji maakt ons dit verschil duidelijk:

“**Rechters en schrijvers:** De שפטים rechters zijn degene die in rechtszaken beslissen. De שֹׁטְרִים schrijvers zijn degene die het volk geselen naar hun (de rechters) voorschrift (die slaan en die binden) met een stok en een riem, totdat men de beslissing van de rechter aanvaardt.” (Rashie’s Pentateuch commentaar - A.s Onderwijzer – N.I.K – pagina 189)

De שְׂפָטִים schrijvers zijn degenen die de woorden van de שְׂפָטִים rechters bevestigen door deze woorden uit te voeren. Het oordeel wat de rechter uitspreekt moet echter gestoeld zijn op het recht van Hasjem, wat het ware recht komt van Elohiem (G-d). Waar het recht van Hasjem heerst daar kan Zijn koninkrijk gesticht worden. In het boek Zecharja zegt Hasjem het volgende:

“Dit zegt Hasjem Tzevaot: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen. [Zecharja/Zacharia 7:9-10]

Op het moment dat Zecharja de woorden uit vers 9 & 10 uitsprak waren er nog vele van de b'nee Jisraeel in ballingschap. Vanwege deze ballingschap rouwde de b'nee Jisraeel in de 5^{de} (de maand Av) en in de 7^{de} maand (de maand Tisjrie).^{*1} In Zecharja hst 7:5 zegt Hasjem: *“ Zeg aan de gehele bevolking van het land en de kohaniem (priesters): 'Wanneer gij in de vijfde en de zevende maand nu al zeventig jaar hebt gevast en geklaagd, hebt gij dat dan op mijn gezag gedaan?’* Naast het rouwen moeten wij nog een andere stap nemen als wij in de rechtvaardigheid van Hasjem willen wandelen. Wij moeten niet enkel rouwen maar uitvoeren wat Hasjem spreekt in vers 9 & 10 (zie boven). De kern van de wil van Hasjem uit zich in eerlijke rechtspraak en *tzedakka* (rechtvaardigheid / liefdadigheid). Door eerlijke rechtspraak en *tzedakka* komen wij tot een nieuwe kern van de Torah. In Talmoed Bavli makkot worden verschillende kernen van de Torah uitéengezet, Rabbi Simlai verklaarde over de Torah het volgende:

*“ Toen kwam Micha en vond de grondslag [van de Torah] in drie geboden, zoals geschreven staat in Micha 6:8: Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat Hasjem van je wil: niets anders dan **recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je Elohim.**”*

De sjoftiem (rechters) moesten niet alleen het recht uitvoeren, maar ook in alles wat zij deden het recht zoeken. Richard Elliott Friedman legt in zijn commentaar op D'wariem/Deuteronomium 16:20 uit dat een rechter zich niet enkel moet richten op wat er in de Torah staat maar dat hij evenzo de rechtvaardigheid. Richard Elliott Friedman vat deze onderwijzing samen met de woorden: *“men moet rechtspreken op een rechtvaardige manier”*. ^{*2} Wij kunnen enkel rechtspreken als wij zoeken naar het Rechtvaardige oordeel van Hasjem .

*“Zoek echter het koninkrijk van Eloha en zijn **rechtvaardigheid**, en al deze dingen zullen aan jullie toegevoegd worden.” (Mattay/Mattheus 6: 33 - Aramees)*

Voetnoot & Bronvermelding

1.De maand Av is de maand van Tisja b'Av. Wij rouwen dan om de vernietiging van de tempels. In de maand Tisjrie vasten/rouwen wij voor de verzoening die plaatsvindt op Jom Kippoer. Deze periode van inkeer begint op Rosj haSjana.

2.Commentary on the Torah - Richard Elliott Friedman - HarperOne - Pagina 618

2.De kracht van het rechtspreken

"Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; dit is de erve der knechten van Hasjem, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt Hasjem." (Jesjahoe/Jesaja 54:17)

De sidra van deze week spreekt over het fenomeen rechtspreken over een situatie waar onschuldig bloed heeft gevloeid. Als een persoon d.m.v een ongeluk om het leven kwam was er geen spraken van moord. Als de wreker de persoon die het ongeluk veroorzaakte zou vermoorden zou er onschuldig bloed vloeien over het land. Het boek Misjlee/Spreuken spreekt 7 gruwelijkheden uit waar Hasjem zijn rechtvaardige oordeel over uitspreekt.

"Dit zijn zes dingen, die Hasjem verfoeit, ja, zeven, die Hem een gruwel zijn: hoogmoedige ogen, een leugenachtige tong en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat misdadige plannen smeedt en voeten die zich haastig reppen naar het kwade, een valse getuige die leugens uitslaat en degene die onder broeders ruzie teweegbrengt." (Misjlee/Spreuken 6:16-19)

דָּם־נָקִי (dam naqi) is het Hebreeuwse woord voor onschuldig bloed. Het woord נָקִי (naqi) betekent 'onberispelijk, zonder schuld'. Iemand die zonder enige aanleiding het leven is ontnomen. In D'wariem hst 21 staat beschreven hoe men moest handelen in een situatie waar onschuldig bloed gevloeid had. Als er geen dader gevonden werd moesten de kohaniem een rite uitvoeren die de bloedschuld van het land wegnam. Men nam een kalf van het rund die nog geen werkzaamheden verricht had (geen juk gedragen had). In de Wadi gaf men dit kalf een dodelijke nekslag waardoor het dier stierf (onschuldig bloed). De kohaniem (priesters) kwamen na deze daad bij elkaar en zeiden dan gezamenlijk de volgende schuldbelijdenis op:

"Onze handen hebben dit bloed niet vergoten onze ogen hebben het niet gezien. Vergeef Uw volk Jisraeel dat U verlost hebt, Hasjem, en laat er geen schuld voor onschuldig vergoten bloed temidden van Uw volk Jisraeel blijven." (D'wariem/Deuteronomium 21:7-8)

Op deze wijze verwijderde de kohaniem de bloedschuld uit het midden van het volk. Door bloedschuld te verwijderen uit ons midden blijft ons land gezond. Hasjem heeft ons de autoriteit gegeven om recht te spreken en te herstellen wat gebroken is. Ondanks deze opdracht zal er toch een dag komen dat al de bloedschuld geopenbaard zal worden en Hasjem de aarde zal straffen.

"Want Hasjem verlaat reeds zijn woning, om de misdaden van de bewoners der aarde te straffen. De aarde brengt al het vergoten bloed weer te voorschijn en houdt hen die werden vermoord niet langer verborgen." (Jesjahoe/Jesaja 26:21)

In de brit haChadasja lezen wij in het boek Openbaring hoe Yeshua als Rechter optreedt voor al het onschuldige bloed. Zijn mantel is doordrenkt met het onschuldige bloed van alle die vermoord zijn zonder reden.

"En ik zag een geopende hemel, en zie: Een wit paard en hij die erop zat wordt getrouw en waar genoemd. Hij oordeelt in rechtvaardigheid en voert oorlog. Zijn ogen waren als vlammen van vuur en op zijn hoofd waren vele diademen en op hem was de naam geschreven die niemand kende behalve

*hijzelf. Hij was gekleed met een mantel die in bloed was gedrenkt. Zijn naam is: het **Woord van Eloha (G-d)**. En de **machten van de hemel** volgden hem op witte paarden en ze waren gekleed met wit en zuiver linnen. Uit hun monden kwamen scherpe zwaarden waarmee ze de volken zullen doden. En hij zal hen met een ijzeren staf hoeden en hij zal de wijnpers treden van de gramschap van Eloha, de handhaaver van alles. En hij heeft op zijn mantel boven zijn dijen de naam geschreven: 'De Koning van koningen en de Heer van de heren'." (Gelayla d'Jochanan/ Openbaring 19: 11-16 – Aramees)*

Yeshua haMashiach is degene die rechtspreekt over het onschuldige bloed dat al de eeuwen gevloeid heeft (Beresjiet 4:10, Mattay 23:35-36). Volgens vele joodse geschriften zal de Mashiach de volkeren richten om vervolgens gerechtigheid over de aarde te brengen. Het commentaar uit de Zohar op het lied van Mosje (Sjemot/Exodus 15) en een gedeelte uit de Qumram geschriften geven ons twee gedachten aangaande de Rechtvaardige Rechter "de Mashiach" weer.

"Kom en aanschouw: dit lied werd gezongen over de periode en de tijd die komt als de Koning Mashiach verbolgen zal zijn, zoals er geschreven staat: "Uw rechterhand heeft de vijand in stukken geslagen (lett 'zal slaan') " Er staat niet geschreven 'heeft geslagen', dat is in de verledentijd, maar er staat "zal slaan" in de toekomstige tijd. Dus dit spreekt over de komende tijd. Voorheen werd er geschreven met betrekking tot de verstrooiing: Hij heeft zijn Rechterhand teruggetrokken voor de ogen van de vijand. " In die periode, in de wereld die komt, het (de Rechterarm) " zal de vijanden in stukken slaan". [Zohar Beshalach 289 – Uw Rechterhand is glorieus in kracht]

"Want hemel en aarde zullen luisteren naar zijn Mashiach en alles wat daarin is , zal niet wijken van de heilige gebonden." [Qumram rol 4q521]

Woorden hebben kracht! De rechtspraak die vanuit de Torah van Hasjem wordt uitgesproken brengt herstel, genezing en vernieuwing. De sidra van deze week onderwijst ons dat de Torah ons leert om: wat krom is niet recht te maken. Wij kunnen enkel rechtspreken als wij ons richten op de instructies in de Torah (Rom 7:7). In Misjlee lezen wij dat de mens van zichzelf denkt de juiste weg te kiezen. De maatstaaf van Hasjem 'Zijn Torah' toetst onze innerlijke motieven.

"Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, Hasjem toetst wat hem innerlijk beweegt. (Misjlee/Spreuken 21:2)

Voed daarom je kinderen op in de juiste weg (Torah) en het zal zijn kompas zijn op de oudere leeftijd.

"Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is." (Misjlee/Spreuken 22:6)

De Torah leert ons dat de rechtspraak aan de kohaniem gegeven was, zij waren in staat gesteld om te binden en te ontbinden. Yeshua spreekt echter tot zijn talmidiem (leerlingen) en zegt hun dat zij nu in staat zijn om te binden en te ontbinden.

"Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven en wat jij ook op aarde zal binden, zal gebonden in de hemel zijn. En wat je zult ontbinden op aarde, zal ontbonden in de hemel zijn." (Mattay/Mattheus 16:19; 18-18)

Wat houdt binden en ontbinden in? De Hebreeuwse term voor binden en ontbinden is "asar v'hittier" dit is de rabbijnse term voor verbieden en toestaan. Deze handeling was een Farizeese traditie. Het houdt letterlijk in dat de Farizeeën iets konden stopzetten of opleggen. Bijvoorbeeld een vastendag (B.T Chaggiga.b), of het rechtspreken (B.T Makkot 23.b). De geschiedschrijver Flavius Josephus schrijft over de Farizeeën het volgende:

*"De opkomst van de Farizeeën liep parallel aan de groei van (koningin) Alexandra's*3 macht. De Farizeeën waren een joodse sekte die de reputatie had vromer te zijn dan andere sekten en wetten strakker interpreteerde. Alexandra die zelf geïnteresseerd was in religieuze kwesties, legde een buitensporig grote aandacht voor hen aan de dag. De Farizeeën maakte goed gebruik van de goedgezindheid van de vrouw en werden geleidelijk de echte bestuurders van het rijk, vrij om wie ze maar wilde te (verbieden) verbannen en (toestaan) terug te roepen, (toestaan) vrij te laten of (verbieden) gevangen te zetten. Kortom zij hadden alle voorrechten die aan de koninklijke autoriteit verbonden zijn, maar de lasten en de problemen kwamen neer op de schouders van Alexandra." [Flavius Josephus - De Joodse Oorlog & Uit mijn leven hst 5:2 - AMBO - pagina 80]*

Yeshua had qua tradities en interpretatie van de shift de meeste connectie de Farizeeën. Hij gaf aan zijn talmidiem de opdracht de autoriteit van het verbieden en het toestaan te gebruiken om het koninkrijk van Hasjem te openen (sleutels). Wij kunnen rechtspreken, herstellen en het Koninkrijk van de Hemelen openen. Hiervoor moeten wij echter wel de instructies van de Torah als maatstaf nemen. Het is de Torah die ons leert wat overtreding is en ons laat zien wat rechtvaardig en onrechtvaardig is.

"Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de Torah leert ons de zonde kennen." [Romei'im/Romeinen 3:20]

"Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de Torah bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de Torah niet zei: 'Zet uw zinnen niet op wat van een ander is.'" [Romei'im/Romeinen 7:7]

Yeshua leert ons daarom om recht te spreken "asar v'hittier" en niet om te oordelen:

"Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt." [Mattay/Mattheus 7:1]

3.Het Woord

"Stel onze rechters weer aan zoals vroeger; onze raadslieden zoals in het begin. Neem pijn van ons weg. Regeer over ons en over heel Uw wereld, Hasjem U alleen, met liefde en erbarmen. Doe ons recht in Uw oordeel. Gezegend bent U, Hasjem, Koning die houdt van rechtvaardigheid en recht." [Dagelijkse - Amida gebed nr 11]

Door woorden die gekoppeld zijn aan de Torah uit te spreken kunnen wij het recht laten regeren. Als de woorden die wij spreken van Hasjem zijn oordelen wij niet maar spreken wij recht.

Voetnoot

3. Alexandra was een Koningin van Juda (Jehoeda) rond 76-67 voor d.g.j (chr).

Als wij woorden uitspreken moeten dit woorden als van die van Hasjem zijn (1 Keefa/1 Petrus 4:11). Woorden uit eigen autoriteit bereiken hun doel niet " een ongegronde vloek treft zijn doel niet " (Misjlee/Spreuken 26:2). Hasjem moet zijn gezag verlenen aan de woorden van recht, zegen, vloek enz. In Tehillim/Psalmen 82 worden de rechters als אֱלֹהִים (elohiem) beschreven. Er staat:

" De rechters (Elohim) staan voor Elohim (G-d), in de aanwezigheid van (G-d) Elohim oordeelt hij. "
[Tehillim/Psalmen 82:1]

אֱלֹהִים (elohiem) betekent dan ook 'machtige'. Een eloha (enkelvoud) heeft de autoriteit om iets te doen wat andere niet kunnen. Denk bijvoorbeeld aan rechtspreken, scheppen, genezen enz. In de Midrasj wordt er een hint gegeven aangaande de autoriteit van de Torah.

"R. Osjaja hief aan: 'Toen was ik een troetelkind (amon) bij Hem, ik was een verrukking dag aan dag' (Spr 8:30)..... Amon , troetelkind is op te vatten als oman, 'ambachtsman'. De Torah zelf zegt hier: Ik was het werktuig van de Heilige. In de mensenwereld gaat het zo: Als een koning een paleis wil bouwen, dan bouwt hij dit niet naar eigen inzicht, maar naar het inzicht van een ambachtsman. Ook deze bouwt het niet uit zijn hoofd, maar hij heeft tekeningen en tabellen om te weten hoe hij de kamers en gangen moet maken. Zo keek ook de Heilige in de Torah toen Hij de wereld schiep. Want de Torah zegt: Door Resjiet heeft Elohim geschapen'(Gen 1:1), en Resjiet wil niets anders zeggen dan Torah, zoals er geschreven staat: 'Hasjem heeft mij tot aanzijn geroepen als begin (resjiet) van zijn weg (Spr 8:22).'" [Midrasj Beresjiet Rabba 1:1]

Chazzal zegt dat de naam van de Torah voorheen Resjiet was wat "het begin" betekent. Volgens de rabbijnse gedachten schiep Hasjem de Hemelen en de aarde met de Torah. De Zohar benoemd dat de Torah en Hasjem één zijn (Zohar Sjemot, sessie 2, pag 60.a, Soncino press edition). De Zohar noemt de Torah אֱלֹהִים (elohiem) omdat de Naam van Hasjem eraan verboden is.

" Want de Torah is de Naam van de Heilige, gezegend is Hij, Zoals de Naam van de Heilige is gegraveerd in de Tien Woorden (uitingen) van de Schepping, zo is de wereld gegraveerd met de Torah door middel van de Tien Woorden (Tehillim 33), en deze Tien Woorden zijn de Naam van de Heilige, en de hele Torah is dus één naam, de Heilige Naam van Elohiem zelf. Gezegend is hij die haar waard is, de Torah, want hij [Torah] is het waard door de Heilige Naam, zei R. Jose. Dit betekent dat hij de Heilige waard is, want Hij en zijn Naam zijn één. Gezegend is zijn Naam voor altijd en altijd. Amen. "
[Zohar, Sjemot, sessie 2, Pagina 90b, Soncino Press Edition]

Er wordt door de rabbijnen enorm veel autoriteit gegeven aan de Torah. Volgens de gedachten van de rabbijnen is de Torah de scheppende kracht, draagt het de Naam van Hasjem en is zij één met Hem. Misschien werpt deze informatie nieuw licht op de woorden van Jochanan.

*"In het **begin** was het **Woord**. Het **Woord** was met **Eloha** (G-d) en het **Woord** was **Eloha**. Deze was in het **begin** met **Eloha**. Alles was er door zijn hand en zonder hem was er zelfs niet één ding dat er is geweest."* (Jochanan/Johannes 1:1-3)

Yeshua zegt over zichzelf.....

"Ik en mijn Vader zijn één." (Jochanan/Johannes 10:30).

Het Woord was in het begin, het Woord is אֱלֹהִים (Elohiem) en het Woord is dus één met Zijn Naam. De Torah werd mens via Yeshua en heeft zijn scheppende licht onder ons laten schijnen. Wij kunnen niet buiten de autoriteit van de Torah dienstbaar zijn in het Koninkrijk van de Hemel. De Torah is אֱלֹהִים (elohiem) over ons 'het heeft de autoriteit om zonde (misstappen) bekend te maken, zij beschermd ons tegen afgoderij en heeft de weg de waarheid en het leven in zich enz. De Torah leert ons Hasjem kennen en schenkt ons de wijsheid van Hasjem. Via de Torah heeft Hasjem de schepping laten ontstaan. Zijn Woord is Yeshua de levende Torah die de Naam van Hasjem draagt (Joch 10:30). Hij is אֱלֹהִים (Elohiem) over de hele schepping, omdat aan Hem alles is gegeven, en door Hem (Yeshua) alles is gemaakt (Hebr 1:2-3, Fil 2:6-11). Zie je de verbintenis tussen de Torah en Yeshua? Er is genezing in de Torah omdat de Naam van Hasjem aan beide verboden is.

Yeshua leert ons dat wij allen אֱלֹהִים (elohiem) zijn. Er waren Jehoedien (Joden) die Yeshua beschuldigden van G-lastering. Het antwoord van Mashiach op deze aanklacht was duidelijk en helder.

"De Jehoedien zeiden hem: "We stenigen u niet vanwege goede daden, maar omdat u lastert! Terwijl u een mens bent, maakt u zichzelf אֱלֹהִים Elohiem!"

Yeshua zei tegen hen: "Staat er niet in uw Torah geschreven: Ik heb u gezegd dat u אֱלֹהִים (elohiem/goden) bent? Als hij hen אֱלֹהִים (elohiem/goden heeft genoemd, omdat het woord van אֱלֹהִים Elohiem bij hen was, en men de Schrift niet krachteloos kan maken, zegt u tegen degene die de Vader heeft geheiligd en in de wereld heeft gezonden: 'U lastert!' omdat ik u heb gezegd: 'Ik ben de Zoon van אֱלֹהִים Elohiem?' Als ik de werken van mijn Vader niet doe, moet u mij niet geloven. Maar als ik ze doe, geloof dan die daden, hoewel u mij niet gelooft, zodat u weet en gelooft dat mijn Vader in mij is en ik in mijn Vader." (Jochanan/Johannes 10:30-38)

Wij zijn אֱלֹהִים Elohiem op het moment dat wij verbonden zijn aan het Woord van Hasjem. Zijn Woord in ons is in staat om uit te voeren wat Hasjem ons opdraagt. Er is autoriteit verbonden aan zijn gesproken Woord. De profeet Jesjahoe spreekt de volgende woorden uit:

"Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen pas terugkeren, wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter; zo zal het ook gaan met mijn woord, dat voortkomt uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden." (Jesjahoe/Jesaja 55:10-11)

Yeshua is het Woord dat rechtsprekt (Op 19:13) alles wat Hij uitspreekt is gegrond op de Torah (Woord van Elohiem). Alles wat Hij uitspreekt gebeurt! Wanneer spreken wij woorden van de Torah? Rabbi Loeb geeft ons het volgende inzicht.

“Rabbi Loeb, ben Sarah, placht de rabbijnen die ‘Torah spreken’ te zeggen: ‘Hoe weten wij dat ze Torah spreken? De mens moet erop toezien dat al zijn handelingen Torah zijn en hijzelf een Torah is, tot men leert van zijn gewoonten en aandoeningen en zijn innigste vorm van meditatie en hij geworden is als de Hemel (אֱלֹהִים elohiem) waaraan staat geschreven: “ Geen spreken verluiddt er, geen woorden, geen taal voor het oor te verstaan; maar hun maning vaart over het aardrijk, tot het einde der wereld hun aanroep.” [Chassidische vertellingen- Martin Buber - pagina 199]

Rabbi Loeb zegt dat wij de autoriteit van de Torah in iemands leven erkennen als zijn hele leven onder het gezag staat van de Torah. Zijn handel en wandel moet de Torah zijn. Dan zullen anderen van je levensstijl leren en de Hemel bereiken. De Hemel is een hebreeuwse term voor אֱלֹהִים (elohiem). Hoe meer wij ons veréénzelvigen met de Torah hoe meer wij het niveau van een אֱלֹהִים (elohiem) bereiken. Rav Sjaoel vat de woorden van Rabbi Loeb voor ons samen door Yeshua Mashiach als ons voorbeeld te nemen.

*“Als jullie dan vertroosting in de Mesjicha hebben, troost van hart in liefde, of deelname van de geest, in tederheid en barmhartigheid, vervul dan mijn vreugde, door één van begrip, één in liefde, één van ziel en één van gemoed te zijn. Doe niets uit wedijver of zinloze glorie, maar laat iedereen in zachtaardigheid zijn naaste beter rekenen dan zichzelf. Laat iemand niet [alleen] bezorgd zijn voor zichzelf, maar ook voor zijn naaste. **En heb dezelfde houding als Yeshua Mesjicha had.**” [Filifisaje/Filipenzen 2:1-5 – Aramees]*

Door de houding van Mashiach over te nemen vervullen wij de Torah. Niet om de Torah uit te schakelen ‘in tegendeel’ maar om de Torah te laten regeren als een אֱלֹהִים (elohiem). Dan kunnen wij uitspreken van Jesjahoe uitspraak.

“Want Hasjem is onze Rechter, Hasjem is onze wetgever, Hasjem is onze koning, יוֹשִׁיעֵנו (Josji’ enoe) hij zal ons redden.” [Jesjahoe/Jesaja 33:22]

שָׁבַת שְׁלוֹם
Sjabbat Sjalom
Rabbi Daniel Prins