



PARASHAT LECH LECHA

Messiaanse Gemeente Beit-Nitzachon



Parashat Lech Lecha

Pnee Ha-Tora - Parels van de Tora

Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing

Tora: Bereesjiet/Genesis 12:1 – 17:27

Haftra: Jesha'jahoe/Jesaja 40:27 - 41:16

Brit Ha-Chadasha: Mattai/Matteus 2:1-23,
Jochanan/Johannes 8:30-59

Bereesjiet 12:1-5 is de hoofdedachte!

LECH LECHA (ga voor jezelf): Hasjem nu zeide tot Avram: **Lech lecha me'artsecha** – Ga weg uit je land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een **goi gadol** (groot volk) maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, wees een **Beracha** (zegen). Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en **kol misj pachot ha-adama** (gehele families van heel de aarde) zullen via jou gezegend worden. Toen ging Avram, zoals Hasjem tot hem gesproken had, en Lot ging met hem; en Avram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Charan trok. Avram nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en de lieden, die zij in Charan verkregen hadden, en zij trokken uit om te gaan naar het land Kna'an, en zij kwamen in het land Kna'an." -*Vertaalt uit de Orthodox Jewish Bible (OJB)*

De sod in het verhaal?

De tweede parsja Noach ligt net achter ons. Lech Lecha is de derde van de twaalfde parsjot van het eerste boek van de Tora, Bereesjiet, bevat 126 pesoekiem (verzen).

Korte samenvatting

G'd beveelt Avram zijn geboortegrond te verlaten en belooft hem tot een groot volk te maken. Wegens een hongersnood daalt hij af naar Egypte, waar zijn vrouw Sarai geschaakt wordt door de Egyptenaren. G'd zendt ziekten zodat Sarai ongedeerd blijft.

Daar er te veel vee is geeft Avram zijn neef Lot de keus waar hij zich zal vestigen. Hij kiest voor de vruchtbare grond richting Sodom. Na een oorlog redt Avram de krijgsgevangenen Lot. Avram krijgt een visioen, dat zijn nakomelingen 400 jaar onder een vreemd juk gebukt zullen gaan, maar dat ze rijk aan bezit zullen weerkeren in hun land. Na tien jaar huwelijk heeft Sarai nog geen kinderen. Daarom vraagt ze Avram een kind bij Hagar te verwekken. Er komt ruzie en Hagar vlucht de woestijn in. Haar zoon heet Jisjmaeel. G'd geeft Avram de opdracht zichzelf en alle mannen en jongens in zijn huis te besnijden.

Avram heet in het vervolg Avraham en Sarai Sara. Daarna belooft G'd het echtpaar een zoon, ondanks hun leeftijden: 100 en 90 jaar!



“Lech lecha me’artsecha – Ga weg uit je land” (Bereesjiet 12:1)

Avraham is geboren in de geboorteplaats **Ur der Chaldeën** (Hebr. Oer Kasdiem). Ur is een zeer oude stad in Zuidoost-Turkije, waar Terach en zijn zoon Avram woonden eer zij naar **Charan** (Haran) trokken zie Genesis 11:31. Volgens oude Joodse bronnen ligt deze plek tegenwoordig in het huidige Turkije. Zie o.a. Flavius Josephus, De Oude Geschiedenis van de Joden, hoofdstuk 7:1-2. Oer Kasdiem noemt men nu tegenwoordig Şanlıurfa of Urfa, Turks: şanlı = "glorierijk". Oer Kasdiem zijn eeuwenoud belang lag bij zijn strategische positie op de pas die de handelsweg tussen Anatolië (Centraal-Turkije) en Noord-Mesopotamië (Noord-Irak) beheerst. Daarnaast wordt deze stad ook in verband gebracht met Avraham, doordat zich in de buurt van Balıklıgöl een grot bevindt waarvan men aanneemt dat hij daar zou zijn geboren. Dit wordt vervolgens ook vermeld in oude bronnen zoals het boek der oprechten.

“en Ik zal je tot een groot volk maken en Ik zal je zegenen en Ik zal je naam groot maken” (12:2)

De rabbijnen vragen zich af waarom in deze zegen geen naam van G’d genoemd wordt (de naam Elo’heenoe) vermeld wordt?

Een Beracha zonder koningsschap heet geen Beracha. Hun antwoord luidt dat de term ‘G’d van Avraham’ beschouwd wordt als een uitdrukking van koningsschap omdat hij de naam van G’d bekend maakte onder de wereldburgers. “Ik zal je tot een groot volk maken’ betekent de G’d van Avram. ‘Ik zal je zegenen’ betekent de G’d van Jitschak. ‘Ik zal je naam groot maken’ dit is wat wij zegenen en de G’d van Ja’akov.

Dit is ook de betekenis van de uitdrukking ‘Wees een zegen’: de vermelding van jouw naam bij het G’ddelijke wordt beschouwd als een Beracha.

Waarom is dit zo? Omdat de Aartsvaders G’d tot Koning over de wereld gekroond hebben. Zonder hun inspanningen troonde G’d in de Hemel maar zou hij niet bekend zijn geworden op aarde.

“Wees een Beracha (zegen)” (Bereesjiet 12:2)

De zegen was niet alleen voor Avram zelf bedoeld. Het moest doorstromen naar alle andere wereldburgers. Daarom staat er ‘Wees een zegen’. Het woord Beracha betekent ook een nieuw stekje planten uit een oude boom. De aanwezigheid van G’d moet kenbaar gemaakt worden, zodat ook alle andere volkeren daarvan op de hoogte komen.

Daarom staat er ook in de Talmoed (**BT Pesachiem 87b**) dat Hasjem mede het Joodse volk in ballingschap heeft gestuurd opdat er **Ger’iem** (proselieten) bij zouden komen. Dit betekent de zegening van alle families der aarde in de zin van **Beracha** (nieuwe planting).

Rav Sja’oel bevestigd deze worden in het Hebreeuwse Bijbelboek Ha Kalati’iem wat wij in de Nederlandse taal beter kennen als het Bijbelboek Galaten: “En de **Kitvei HaKodesj** (Heilige Schrift), te voren ziende, dat Hasjem de volken door **emoena** (geloof, vertrouwen) zou rechtvaardigen, heeft te voren aan **Avraham** de **besora** “goede boodschap” verkondigd, zeggende: **VENIVRECHOE VA KOL GOI HA’ARETZ** "In u zullen al de volken gezegend worden"[**Genesis 18:18; 12:3**].” - **Ha Kalati’iem/Galaten 3:8**

Zoals Rav Sja’oel het ook aan ons heeft bevestigd met de volgende woorden: “Omdat de **Beracha** (zegen) van **Avraham avinoe** tot de **goj’iem** (volken) gekomen in Jesjoea Ha-Masjiach, opdat wij de **ha-vtacha** (belofte) van de **roech ha-Kodesj** (de heilige adem, wind, geest) ontvangen zouden door **emoena** “vertrouwen geloof.” - **Ha Kalati’iem/Galaten 3:14**

Voorgeschiedenis van het jonge leven van Avraham avinoe!

In de parsje van deze week begint het verhaal van Avraham. Avraham is een tijdgenoot van Nimrod. Waar veel mensen niet bij stil hebben gestaan is dat Avraham avinoe in de tijd van de **Toren van Babel** (Migdal Bavel) een belangrijke rol heeft gespeeld. Zie Midrasj Pirké 'Rebbe Eliezer 24. Ik wil je voorstellen aan twee individuen, die het tegenovergestelde van elkaar zijn. **Avraham avinoe** (het goede zaad) en de persoon **Nimrod** (het slechte zaad).

Om Avraham beter te gaan begrijpen zullen wij eerst terug moeten kijken naar zijn tegenstander. Zijn naam was Nimrod. Wij kunnen hem beschouwen als een beeld van de eerste anti-Masjiach.

Hij wordt aan ons voor het eerst voorgesteld in Bereesjiet 10:8 als een achterkleinzoon van Noach, via zijn zoon Cham: “En Koes verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde; hij was een geweldig jager voor het aangezicht van Hasjem; daarom wordt er gezegd: “Een geweldige jager voor het aangezicht van Hasjem als Nimrod.” – **Bereesjiet/Genesis 10:8-9**

In de Nederlandse vertaling kun je niets vreemds vinden in vers 9 met de uitdrukking: “geweldige jager”. Maar het Hebreeuwse woord voor “geweldige” wat hier gebruikt wordt is gibbor. Dit woord heeft meer te maken met het zijn van een strijder, of een militair.

Behalve een jager en een bestrijder van mensen te zijn, was Nimrod een koning.

Volgens Rabbijnse leer slaat deze tekst op Nimrod dat hij niet alleen jaagde op dieren. Hij was ook een wrede jager van mensen zielen. De uitdrukking “Voor Hasjem” betekent letterlijk “in de aanwezigheid van Hasjem” en in deze context heeft dat betrekking op Nimrod. Hij wilde zichzelf verheffen in arrogantie en in Zijn zicht staan. Nimrod deed al deze dingen als uitdaging naar de Almachtige, hij dacht dat hij ‘onsterfelijkheid’ was. Hij plaatste zichzelf uit als plaatsvervanger van Hasjem. Om iedereen aan boord te krijgen bouwde hij Bavel, startte een nieuwe religie genaamd: Nimrodism. Het is Avraham avinoe, die Nimrod zou confronteren met zijn sterfelijkheid. – **Ramban op Genesis 10:9.**

De nacht dat Avram geboren werd.

In die dagen was Nimrod aan de macht, die koning was van Oer Kasdiem. In de nacht dat Avram werd geboren, werd door al de astrologen, wijze mannen en tovenaars een grote ster uit het Oosten gesignaleerd. Dit teken aan de hemel maakte in die nacht duidelijk dat er een Tsadiek “rechtvaardige” baby jongen geboren was, dit kind was Avram en zal opgroeien en vruchtbaar zijn, en zich vermenigvuldigen, en de gehele aarde bezitten, Hij en zijn kinderen voor eeuwig, en hij en zijn zaad zullen grote koningen verslaan, en hun landen beërven. Deze boodschap werd over gebracht aan Nimrod door zijn astrologen, wijze mannen en tovenaars. Toen werd er besloten om alle pasgeboren baby's te doden. Terach vertelde zijn vrouw Amtalai hun pasgeboren baby in een grot te verstoppen. Daar groeide onze eerste Aartsvader op, ver weg van de kwade wereld. - **Boek Sefer Ha-Jasher “boek der oprechten” Hoofdstuk 8:1-36**

Voetnoten:

- **Ur** - licht, of de maanstad, de geboorteplaats van Charan... het belangrijkste commerciële centrum van het land evenals het centrum van politieke macht.
- **Bijbelse literatuur**, inclusief hoofdstukken uit het boek **Sefer Ha-Jasher “boek der oprechten”**
- het boek Chanoch “Henoch”
- De **Talmoed** en andere Rabbijnse bronnen.

Veel overeenkomsten met geboorteverhaal van Jesjoea.

- Herodes heerser toen der tijd van Israël werd door astrologen/wijze uit het oosten gewaarschuwd, dat er grote ster uit het Oosten was gesignaleerd. – **Matteus/Mattai 2:1-2**
- De sterren voorzagen dat er een **tsadiek** “rechtvaardige” jongen geboren zou worden, die alle koningen der aarde zal verslaan en hun aarde bezitten. – **Matteus/Mattai 2:2**
- Jesjoea zal net als Avraham de ‘onsterfelijkheid’ van Herodes ontkennen. – **Matteus/Mattai 2:5-6**
- Herodes besloot om alle pasgeboren baby jongentjes van 2 jaar en daar onder te doden. – **Matteus /Mattai 2:16-18**
- Jesjoea als pasgeboren baby werd ver weg van Herodes gehouden en werd de eerste 5 jaar in het land Egypte opgevoed. – **Matteus/Mattai 2:13-15**

Hoe kwam Avram tot geloof?

Terach had Avram zijn zoon in het geheim, tezamen met zijn moeder en voedster in een grot verborgen. Avram woonde daar 10 jaren in de grot. Na 10 jaren kwamen ze uit de grot. En werd Avram gestuurd naar Noach en zijn zoon Sjem. Daar bleef hij bij hen, om worden onderricht in de wegen van Hasjem. - **Boek Sefer Ha-Jasher “boek der oprechten” Hoofdstuk 9:4-5**

Tien jaar na van de geboorte van Avraham was Nimrod de dreiging van de ster al lang vergeten die zijn astrologen had opgemerkt. Hij had Terach beloofd voor zijn trouw en had hem zelfs hogere eer gegeven dan voorheen. Want Terach was slim, en Nimrod nam zijn advies op het gebied van de staatszaken. Terach was altijd een gehoorzame dienaar met betrekking tot het introduceren van nieuwe afgoden, die Nimrod introduceerde in zijn rijk. Nimrod had geen reden om wrok te hebben tegen Terach, ondanks de voorspellingen die zijn astrologen hadden gemaakt '.

Maimonides (Rambam) beschrijft beginjaren van Avram: Op de leeftijd van veertig, herkende Avraham avienoe zijn Schepper. . . . Hij begon te debatteren met de mensen van Oer Kasdiem en debatteerde met hun en zei: ". Dit is niet de weg van de waarheid die jullie volgen:" Hij wierp de afgoden omver en begon de mensen te leren dat het alleen passend is slechts één G'd te dienen. . . . Toen hij hen begon te verslaan met zijn argumenten, wenste de koning (Nimrod) hem te doden; Hij werd op wonderbaarlijke wijze gered. Hij vertrok naar Charan en bleef voortzetten zijn roeping in een grote stem naar de wereld, hun lerende dat er één G'd is. - **Misjnee Tora, Wet- en regelgeving aangaande afgoderij 1:3**

Voetnoten:

- **Maimonides**, ook bekend als de **Rambam**, (Hebreeuws: **Rabbi Mosjé ben Maimon**; Arabisch: Moesa ibn Maimon, (Córdoba (Spanje), 30 maart 1138 – Fustat (Cairo), 13 december 1204) was een rabbijn, rechtsgeleerde, filosoof en arts. Hij wordt beschouwd als de belangrijkste rabbijn uit het post-Talmoedisch jodendom. Zijn filosofische werk heeft tot op de dag van vandaag niet alleen grote invloed op het joodse denken, maar ook daarbuiten.
- **Misjné Tora** of **Misjne Tora** is een door de Rambam geschreven joods wetboek. Het behandelt alle denkbare onderwerpen in de joodse wet, inclusief onderwerpen die heden ten dage niet meer van toepassing zijn, zoals de wetten met betrekking tot de offerdienst in de joodse tempel.
- Een tweede titel van het boek is **Jad HaChazaka** ('de sterke hand'). Het is geschreven tussen 1170 en 1180, toen de Rambam in Egypte woonde, en wordt over het algemeen beschouwd als zijn meesterwerk.

Wat volgt is een welbekende Midrasj van Bereesjiet Rabba dat ons een verhaal brengt uit de jonge jaren van Avraham

Het beroep van Avraham vader

Terach: (1883-1678 BCE) was de vader van Avraham. Volgens de midrasj, was hij een handelaar in afgoden. Hij bekeerde zich voor zijn dood.

....Avrahams vader, Terach als een handelaar in goden – hij had een afgodenfabriek waar de familie beeldjes maakte. Soms zette hij een kraampje op om op een markt met de godheden te leuren. Op een dag, toen het de beurt was aan de jonge Avram om op de winkel te letten, stapte een vrouw binnen met een bord vol granen in haar handen. Ze wendde zich tot Avram en zei, “Neem dit voedsel en geef het aan de goden,” en ging weg. In plaats daarvan greep Avram een grote stok vast en liep door de plaats heen hierbij stenen stuk slaand. Toen hij klaar was, plaatste Avram de stok in de handen van de grootste afgod en zat neer om zijn werk te bewonderen. Toen hij in zijn zaak terugkeerde, was Terach geschokt toen hij zijn koopwaar in scherven zag.

“Wie heeft dit gedaan?!” schreeuwde hij. Avram zei, “Vader, ik moet je vertellen wat er gebeurd is. Een vrouw kwam de winkel binnen met een maaltijd voor de afgoden. Natuurlijk bracht ik hen het voedsel, maar je weet hoe deze goden zijn – ze begonnen onder elkaar te vechten, ieder probeerde als eerste bij het voedsel te komen. Wel, het liep verkeerd af en deze grootste afgod nam een stok en sloeg op alle andere goden!”

Terach greep Avram bij zijn hemd en riep: “Wie probeer je voor de gek te houden? Afgoden kunnen niet roepen en doden! Het zijn slechts stenen beeldhouwwerkjes!”

Avram antwoordde hem, “Hoort je oor wat je mond spreekt? Wat aanbid je? Hoe kan je iets aanbidden dat niet ziet of hoort wanneer je ze roept of je tot iets van nut zijn?”

Maar het enige antwoord van zijn vader was, “Het is de weg van onze voorvaders.”

Avram eerste daden als jong gelovige

Avram moest soms de zaken van zijn vader waarnemen. Terach handelde in afgodenbeeldjes. Avram discussieerde veel met zijn klanten: “Hoe oud ben je?” vroeg Avram. “Ik ben zestig jaar oud”, zei de klant. Avram verweet zijn klanten: “Schaam je je niet dat je een afgodenbeeld dient dat maar één dag oud is? Mijn vader heeft hem net gisteren gefabriceerd”. De klant verliet het pand. Daarna kwam iemand anders binnen, die vertelde dat hij nieuwe afgodenbeelden nodig had omdat zijn oude juist gisteravond waren gestolen. “O,” zei Avram, “kunnen jouw goden zichzelf niet eens beschermen? Hoe kun je dan menen dat ze jou zullen beschermen?”. “Je hebt gelijk maar wie moet ik dan dienen?”, zei de klant.

Avram antwoordde dan: “De Schepper van hemel en aarde, die jou en mij heeft gemaakt”, en zo verliet iedereen de winkel zonder iets te kopen. Avram was zo kwaad op de afgoderij dat hij uiteindelijk een bijl nam en alle afgoden kapotsloeg. Hij plaatste de bijl in de hand van het grootste beeld. Toen zijn vader terugkwam en de ravage aanschouwde, riep hij Avram ter verantwoording. Avram wees op het grootste beeld met de bijl in zijn hand en zei dat de oppergod alle kleinere goden kapotgeslagen had. Terach ging daar niet op in: “Wat is dat voor een onzin! Jij en ik weten dat de beelden niet kunnen spreken noch kunnen bewegen. “O, is dat zo? Denk er zelf maar eens over na, waarom dien je die afgodenbeelden dan?” zei Avraham.

Avram werd uiteindelijk opgepakt en gevangen gezet en in de vuuroven gegoid.

Avram werd uiteindelijk opgepakt door Nimrod, gevangen gezet en in de vuuroven gegoid. Hij overleefde het. Koning Nimrod vroeg hem: "Hoe komt het dat jij nog in leven bent? De G'd die hemel en aarde heeft geschapen, die jij niet erkent, heeft mij gered van een zekere dood!", zei Avraham. Avraham heeft hiermee de weg gebaad voor alle latere generaties die bereid waren hun leven te geven voor de heiliging van G'ds naam. - **Boek Sefer Ha-Jasher "boek der oprechten" Hoofdstuk 12:1-44**

Veel overeenkomsten met het verhaal van de drie vrienden van Daniël Ha-navi "de profeet" in de brandende vuuroven;

- Beide koningen regeerde over het hetzelfde gebied en hun beide namen beginnen met de letter N. – **Daniël 3:1-7**
- Avram wordt in hetzelfde land als dat van Sadrak, Mesak en Abednego in een vuuroven gegoid van vuur. Op grond dat hij niet wilde buigen voor de afgoden van zijn vader Terach en de goden in het land van koning Nimrod. - **Daniël 3:12-18**
- Koning Nimrod besluit de vuuroven extra heter te stoken dan gewoonlijk. – **Daniël 3:19**
- Avram word in zijn ondergoed en gebonden in de vuuroven gegoid. – **Daniël 3:20-21**
- De mannen die Avram in het vuur gooide warden zelf verbrand. – **Daniël 3:22**
- Avram verbandde niet in de vuuroven. - **Daniël 3:25**
- Avram liep vrij rond in de oven, ondanks hij gebonden was. – **Daniël 3:25**
- Nimrod zeide tot Avram: Och, dienaar van de allerhoogste God, treedt naar buiten en komt hier! – **Daniël 3:26**
- Toen Avram uit de vuuroven kwam was zijn ondergoed niet verband; maar het koord waarmee hij gebonden was wel. – **Daniël 3:27**

25 jaar later werd Avraham geroepen door Hasjem. Dit is 25 jaar na het event dat Avraham bijna het leven had gekost. Het verhaal in de vuuroven van Nimrod. Ze kwamen aan in Charan waar Avraham er alles aan deed om het geloof in één G'd te verspreiden. Hij kreeg zo duizenden volgelingen, die allemaal het monotheïsme omhelsden - **Boek Sefer Ha-Jasher "boek der oprechten" Hoofdstuk 12:41-70**

Waarom moest Avraham zijn vaders huis verlaten?

Hasjem had Avram lief en had medelijden met hem, en Adonaj kwam af en bevrijdde Avram van het vuur en hij werd niet verbrand. - **Boek Sefer Ha-Jasher "boek der oprechten" Hoofdstuk 12:24**

Toen Avram door Koning Nimrod was geroepen, om uit de vuuroven komen stond hij voor hem en kreeg hij van Nimrod en zijn medekoningen prinses en dienaren vele geschenken. Dit is wat hem (Avraham) zeer rijk maakte. Daarnaast krijgt hij de twee hoofdbediende uit het koningshuis van Nimrod waarvan één dienaar Eliëzer is. - **Boek Sefer Ha-Jasher "boek der oprechten" Hoofdstuk 12:32-41**

Voetnoten:

- Volgens **Sefer HaYasher**, Nimrod was 40 jaar oud toen zijn regeerperiode in Babel begon. Dit was in het jaar 1791 van de schepping (Me'or Einayim, aangehaald in Seder HaDorot), waardoor zijn geboorte plaatsing in het jaar 1751, vijffennegentig jaar na de zondvloed, die eindigde in het jaar 1657.
- **Oer Chasdiem** is volgens Rabbijnse bronnen **Pirkê de Rabbi Eliezer** hoofdstuk 26 in verband gebracht met Genesis 15:7. "En Hij zeide tot hem: Ik ben Hasjem, die u uit Ur der Chaldeeën heb geleid om u dit land in bezit te geven." In de Hebreeuwse taal legt met de link met de oven van Chasdiem.

De openingsvers heeft nog een diepere betekenislaag. Avraham moest zijn hele achtergrond loslaten om de spirituele kwaliteiten van het land Israël te kunnen vatten.

Pas wanneer men in staat is zijn materiële aspiraties (streven naar eer; ambitie; streven naar roem) op te geven, wordt het mogelijk het geestelijke goed van het Heilige Land te vatten en te absorberen. Dit kan alleen als wij het geloof van Avraham hebben. Alleen dan zullen we beseffen waarin Israël anders is dan alle andere landen. Zie **Bereesjiet/Genesis 12:1-2**

Want Avraham had emoena en hij verwachtte Masjiach: “Avraham, uw Av (vader), heeft met lev same’ach (verheuging in hart) verlangd, opdat hij Mijn dag [jom Ha-Masjiach] zien zou; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest. [Genesis 18:18].” –Jochanan/Johannes 8:56

De reis naar Israël was ook een voorwaarde voor de geboorte van Jitschak!

De reis naar Israël was ook een voorwaarde voor de geboorte van Jitschak, onze tweede Aartsvader. Op de vers “en Ik zal je tot een groot volk maken” (12:2) verklaart **Rasjie (1040-1105)** dat Avraham in zijn geboortestreek geen kinderen zou kunnen krijgen maar alleen in Israël.

Dit is geen medisch vruchtbaarheidsrelaas – waarbij overigens onbegrijpelijk zou zijn waarom iemand duizend kilometer verderop opeens wel vruchtbaar zou zijn – maar een aanduiding van het spirituele niveau van de nakomelingen van Avraham. Zijn grootste aanduiding van het spirituele hoogste niveau van de nakomelingen zal zijn de verwekking van Masjiach, die uit zijn zaad zou komen.

Behalve dat de geboorte van Jitschak uit twee hoogbejaarde ouders al wonderlijk was op zichzelf, kon de geboorte van Jitschak ook alleen in het Heilige Land plaatsvinden.

Avraham moest naar het erez Israël, om daar de belofde van Masjiach te ontvangen.

Avraham avienoe kreeg in Israël Jitschak, onze tweede Aartsvader. Waarom? Dit verhaal van Avraham gaat niet alleen, om een belofde van het krijgen van een kind, maar om de belofde van de Masjiach. Door Jitschak te onvangen was Avraham verzekerd, dat Masjiach op dezelfde bodem geboren zou worden waar Jitschak geboren was. Zie ook **Mattai/Matteus 2:4-6**.

Ensof

Onze Masjiach is ensof! Deze Hebreeuwse uitdrukking betekend in de Hebreeuwse taal oneindig. Iets wat zonder begin is en wat zonder eind is.

Zoals Jesjoea het ook aan ons heeft bevestigd: “Rabbi, Melech Ha-Masjiach zeide tot hen: amen ve amen zeg Ik u: Eer Avraham was, Ani Hoe (Ik BEN). [Exodus 3:4; 6:3; Jesaja 41:4; 43:10,13].” - Jochanan/Johannes 8:58

Voetnoot:

- **Rasjie**, Hebreeuws acroniem van: **Rabbi Sjloomo Jitschaki** (Troyes, 1040 – aldaar, 1105) was een Franse rabbijn uit de Middeleeuwen, die tot op de dag van vandaag wordt beschouwd als een van de belangwekkendste verklaarders van de Tenach en Talmoed.

Tot slot

Wanneer wij de wereldgeschiedenis analyseren, kunnen wij ons afvragen waar de Egyptenaren, de Phoeniciërs en Babyloniërs zijn gebleven, allen grote rijken die de wereld beheersten. Er is maar één klein volkje dat al vierduizend jaar als eenheid bij elkaar is gebleven. Dat is het Joodse volk. Onze geschiedenis is bovennatuurlijk. Daarom wilde Hasjem dat Avram naar de sterren keek. Omdat hij zou beseffen de volledige zegening van alle families der aarde in de zin van **Beracha** (nieuwe planting).

Het Joodse volk in samenwerking met de Geriem (proselieten) uit de volken: "En de **Kitvei Hakodesj** (heilige schrift) is vervuld geworden, die daar zegt: **AVRAHAM AVIENOE V'HE'EMIN BA'HASJEM VAYACHSHEVE'HA LO TZEDAKAH** ("**Avraham** geloofde Hasjem, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, "**Bereesjiet 15:6**) en hij is genoemd "**Ohev Hasjem**" (vriend van G'd) [**Genesis 15:6; Jesaja; 2 Kronieken 20:7**]." - **Ja'akov/Jakob(us) 2:23**

Nimrod

Wat Nimrod voor ons vandaag is en nog betekent voor ons is dat hij ons nog steeds leert en bevestigt, dat hij nog springlevend is. Hij was de eerste dictator op deze wereld en zijn verschijning in de geschiedenis leert ons dan ook het begin van het einde. Het is niks anders dan een prevue van wat er was en van wat er nog gaat komen.

Nimrod betekent: 'rebel', 'onrustoker' en 'revolutionair'. Er wordt o.a. gezegd van de antichrist in **2 Tessalonicenzen 2: 4** "... Hij zal zich verzetten tegen en zal zich verheffen boven alles wat G'd genaamd word of aanbeden wordt..." en in **Daniël 8:25** wordt van hem gezegd: "... Hij zal bedrog veroorzaken voorspoedig, en hij beschouwd zichzelf als superieur. Wanneer zij zich Als ze veilig voelen, zal hij vele vernietigen en het opnemen tegen de Vorst der vorsten. Maar hij zal worden vernietigd, maar niet door menselijke macht. Maar door de Masjiach zelf.

Avram doorkruist het land (Genesis 12: 6)

Alles wat er gebeurd is in het leven van de Patriarchen Avraham, Jitschak en Ja'akov avienoe is een wegwijzer voor hun kinderen. Dit is de reden waarom de Tora heden vandaag nog steeds borduurt op hun verslagen van hun reizen, hun ervaringen en de andere evenementen [van hun leven]. . . . Dit allemaal komt als een instructie voor de toekomst: voor wanneer er iets gebeurt met één van de drie Aartsvaders, begrijpt één het vanuit een besluit wat zal gebeuren met hun nakomelingen.- **Nachmanides Rabbijn (Mosjé ben Nachman)** is acroniem voor Ramban.

In de loop van de opvolgende weken zullen we nog meer tijd besteden aan het bestuderen van het leven van Avraham avienoe. Hij besteedde vele jaren aan toewijding aan de Almachtige van Israël.

שבת שלום – Sjabbat Sjalom,
David Prins

"Men draagt geen zaken van de Tora over aan afgodendienaars." - **Talmoed Traktaat Chagiga 13a**