



PARASHAT: דְּבָרִים
D'WARIEM

Joods Messiaanse Gemeente 'Beit Nitzachon'



Voor de Glorie van Hasjem,
Tot opbouw van de Joods Messiaanse Gemeenschap,
Voor de verwachting van 'Yeshua' haMelech haMashiach
en de verlossing van heel Jisraeel.

Parashat: דְּבָרִים - D'wariem

'Er is genezing in de Torah - deel 3'

Parashat Sjevoea- Wekelijkse Schriftlezingen

Torah: D'wariem/Deuteronomium 1:1 -3:22

Haftarah (Sjabbat Chazon) : Jesjahoe/Jesaja 1:1-27

B'rit haChadasha: Mifalot haSjilichiem/Handelingen 7:51 -8:4

"Gelukkig zijn wie onaantastbaar hun weg gaan, daar hun wandel de Torah van Hasjem volgt; Gelukkig wie naar zijn uitspraken leven, Hem met heel hun hart willen zoeken. Zie, onrecht begaan is hun vreemd; zij bewandelen immers zijn wegen. Gijzelf hebt uw opdrachten verordend opdat zij vervuld worden: feilloos. O, waren mijn wegen zo zeker dat ik steeds uw verbondseisen nakwam; want dan kon ik zonder beschaming zien op ieder van uw geboden. Ik loof U in oprechtheid des harten nu ik uw rechtsorde verstaan ga. Uw verbondseisen wil ik getrouw zijn; verlaat mij dan niet geheel." (Tehillim/Psalmen 119:1-8)

1. Inleiding – de diepgang in de Torah

De Torah is een bron van zegen en genezing voor degene die haar willen volgen. In Tehillim 119 wordt de zegen die binnenin de Torah is rijkelijk beschreven. Het eerste woord van deze tekst is אֲשֶׁרִי (asjré) wat *gezegend* betekent. De wortel van אֲשֶׁרִי (asjré) is אֲשַׁר (asjar) wat *gids* betekent. De beide betekenissen van het woord אֲשֶׁרִי (asjré) openen voor ons de deur voor één van de schatten die in de Torah verborgen zitten. Rav Sjaoel illustreert de betekenissen van het woord אֲשֶׁרִי (asjré) in hst 2 van het boek Romeinen.

"Maar als je een Jehoedi (Jood) wordt genoemd, leun je op de Torah (volger Torah) en roem je in Elohim. Je kent zijn wil en onderscheidt wat passend is omdat je werd geleerd vanuit de Torah. En je vertrouwt op jezelf, dat je een blindenbegeleider (gids) bent en een licht voor wie in duisternis zijn, en een leraar van wie onvoldoende begrip hebben, een leraar van kinderen, je hebt het voorkomen kennis [te hebben] van de waarheid van de Torah." (Romei'im/Romeinen 2:17 -20)

Een persoon die de Torah nastreeft is niet alleen gelukkig maar tevens een gids voor zijn omgeving. De wijsheid van Hasjem is verborgen in zijn Torah. Als wij een leven leiden vanuit zijn Torah kan ons leven een licht zijn voor onze omgeving. De targoem (Aramese parafase van de joodse geschriften) leert ons dat wij continu moeten blijven zoeken naar de kern van de Torah en deze zonder kronkeling te volgen:

"Hoe gelukkig zijn de perfecte van de weg, die wandelen in de Torah van de Heer. Hoe gelukkig zijn zij die zijn getuigenis bewaren, met een geheel hart zoeken zij naar Zijn instructie. Waarlijk zij hebben niet bedrieglijk gehandeld, in Zijn passende wegen hebben zij gewandeld. U gaf uw opdrachten om veel te onderhouden. **Het is goed voor mij dat mijn wegen recht zijn, om uw verordeningen te houden. Dan zal ik niet teleurgesteld zijn als ik kijk naar al uw opdrachten.** Ik schenk U dank in uw aanwezigheid met een oprecht hart, als ik de verordening uit uw Rechtvaardigheid leer. Ik onderhoudt uw verordeningen, verlaat mij geheel niet." (Targoem Psalmen 119:1-8 – Edward M. Cook 2001).

Als wij de rechte wegen van de Torah belopen kunnen wij de diepgang van de Torah zien. Zijn Mitzvot 'opdrachten' zijn allen goed en zij stellen ons niet teleur. Als wij zoeken naar de diepgang en de betekenis van de Torah moeten wij enkel uitkomen bij de wil van Hasjem. Rabbi Jechiel Michael van Zlotzow geeft ons een interessante hint aangaande het wezen van de Torah.

" In welk boek rabbi Michael ook las, zij het met een openlijke leer, zij het met een verborgen leer, alles wat hij las was voor hem een heenwijzing naar de dienst van G-d.

Toen een leerling hem vroeg hoe dit mogelijk was, antwoordde hij: 'Is er dan iets in de leer dat geen heenwijzing is naar de wijze hoe wij G-d kunnen dienen?' " (Chassidische vertellingen, Martin Buber , Servire - pagina 180)

De Torah is gemaakt om tot de ware dienst van Hasjem te komen. Als wij enkel kennis hebben van de Torah maar deze kennis niet omgezet naar daden kunnen wij geen אָשָׁר (asjar) gids zijn voor verblinde mensen om ons heen. Studie in de Torah moet ons doorverwijzen naar de ware dienst van Elohim. Rav Sjaoel leert ons daarom dat het effect van de Torah op jou, het effect op andere moet zijn. Met andere woorden: *'de Torah is geen middel om de andere de les te lezen'.*

וְאַתָּה הַתּוֹרָה אֲחֵרִים וְנִפְשָׁךְ לֹא תוֹרָה הִתְאַמַּר לֹא תִגְנַב וְהִקָּד גִּבּוֹ
הִתְאַמַּר לֹא תִנְאַף וְאַתָּה נֹאֵף תִּשְׁקַץ אֶת־הָאֱלִילִים וְאַתָּה גִּזַּל אֶת־הַקְּדוֹשִׁים
תִּתְהַלֵּל בַּתּוֹרָה וְתִגְבֹּל אֶת־הָאֱלֹהִים בְּעִבְרָךְ אֶת־הַתּוֹרָה

"Jij die anderen leert, leer je niet jezelf? Jij die verkondigt dat mensen niet moeten stelen, steel je zelf? Jij die zegt dat mensen geen overspel moeten plegen, pleeg je zelf overspel? Jij die afgoden veracht, besteel je zelf het heiligdom? Jij die roemt in de Torah, veracht je Elohim zelf door deze Torah te overtrede?"
(Romei'im/Romeinen 2:21-23)

עָבַר (abar) betekent 'oversteken' en dit woord is de wortel van van het woord בְּעִבְרָךְ (b'ab'reka) betekent 'wanneer je oversteekt'. Dit hebreeuwse woord is gebruikt in de hebreeuwse vertaling van de b'rit haChadasja. עָבַר (abar) heeft meerdere betekenissen die deze woordkeuze verduidelijken: 'wegwerpen, vluchten, falen, overtreden en verwijderen'. Als wij de Torah vertreden steken wij over naar het verkeerde pad (Mat 7:13-14). In D'wariem 27:3 is het Hebreeuwse woord בְּעִבְרָךְ (b'ab'reka) voor het eerst opgeschreven. Het is opmerkelijk dat juist dit woord verbonden is aan het onderhouden van de Torah. Mosje spreekt heel duidelijk uit dat het onderhouden van de Torah de oversteek naar het beloofde land verzekerd.

"Mosje en de oudsten van Jisraeel droegen het volk op: ` Weest een (sjomer) bewaker voor al de Mitzvot (Opdrachten) die ik u heden geef. Op de dag dat gij de Jordaan overtrekt naar het land dat Hasjem Elohécha (uw G-d) u schenkt, moet gij grote stenen oprichten, ze met kalk bestrijken en daarin alle bepalingen van deze Torah griffen, op de dag dat gij oversteekt (בְּעִבְרָךְ -b' ab'reka). Dan zult ge het land binnengaan dat Hasjem Elohécha (uw G-d) u schenkt, een land van melk en honing, zoals Hasjem de Elohim (G-d) van uw vadersen u beloofd heeft." (D'wariem/Deuteronomium 27:1-3)

De b'nee Jisraeel bevestigden in D'wariem hst 26 hun trouw aan het verbond. De uitvoering van de mizwot (opdrachten) opent de deur tot het beloofde land! De oversteek wordt gegarandeerd. Het overtreden van de Torah is als de terugkeer naar Mitzraïjim, we gaan de verkeerde kant op. Zijn Torah onderwijst ons dit is tevens de betekenis van het woord תּוֹרָה Torah.*¹ Rabbi Menachem Mendel Van Kotzk schreef het volgende:

"De man van Kotzk vroeg een zelfverzekerde jonge man: 'Kun je leren?'

'Ja', antwoordde hij.

'Weet je', vroeg de rabbi verder, 'wat de betekenis van het woord Torah is?'

De jonge man zweeg.

'De betekenis van het woord Torah', zei rabbi Mendel, is: 'Het laat leren. Maar jij denkt dat jijzelf kunt leren – dan heeft het jou dus nog niets laten leren'.¹

(Chassidische vertellingen, Martin Buber, Servire - pagina 542)

Onze rabbijnen geven verschillende omschrijvingen van de Torah in hun geschriften. Het is erg interessant om de verschillende dimensies van de Torah te doorspitten en een dieper besef te krijgen van haar eeuwigheidswaarde. De rabbijnen verklaren o.a dat de Torah de weg, de waarheid en het leven is!

Weg/Derech	Waarheid/Emet	Leven/Gaijiem
<i>"Ben Bag Bag zegt: Leer – de Torah – nog eens over en nog eens over want ze bevat alles; en verdiep je erin. Wordt er oud en grijs bij, ga geen andere kant uit, want er is geen betere levensregel dan de hare."¹ (Pirké Avot 5:25)</i>	<i>"Rabbi Sjim'on ben Gamliël zegt: op drie principes berust de wereld: Op de waarheid, op het recht en op vrede: want er is gezegd: Spreek recht in uw poorten volgens waarheid en recht, die vrede brengen – Zech 8:16 –." (Pirké Avot 1:18)</i> <i>"Mosje en zijn Torah zijn waarheid"¹ (B.T Bava Batrah 74.a)</i>	<i>"Groot is de Torah, want ze brengt leven aan hen die haar nakomen, zowel in deze wereld als in de wereld die komen gaat, want er is gezegd: 'want leven zijn zij voor hen die ze vinden en genezing voor heel het lichaam – Spr 4:22 –.'" (Pirké Avot 6:7)</i>
<i>"Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de Torah van Hasjem."¹ (Tehillim/Psalmen 119:1)</i>	<i>"Uw gerechtigheid geldt voor de eeuwen; uw Torah betekent de waarheid."¹ (Tehillim/Psalmen 119:142)</i>	<i>"Mijn zoon, vergeet mijn lering niet en laat uw hart mijn geboden bewaren, want lengte van dagen, jaren van leven en vrede: dat brengen zij u in overloed."¹ (Misjlee/Spreuken 3:1-2)</i>
<i>"Yeshua zei tegen hem: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot mijn Vader dan door mij."¹ (Jochanan/Johannes 14:6)</i>	<i>"Yeshua zei tegen hem: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot mijn Vader dan door mij."¹ (Jochanan/Johannes 14:6)</i>	<i>"Yeshua zei tegen hem: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot mijn Vader dan door mij."¹ (Jochanan/Johannes 14:6)</i>

De Torah en Yeshua horen onlosmakelijk bij elkaar en zij zijn niet van elkaar te scheiden. Van beide kunnen wij zeggen – zij zijn de **weg** de **waarheid** en het **leven**. Het is echter Yeshua die de deur naar Vader opent. Volg jij de Meester naar waarheid?

Voetnoot

1. תּוֹרָה Torah betekent onderricht of leer (onderwijs).

2. De Jordaan - afsterven aan jezelf

ירים העם ויוכיח שדברו ותורתו עומדים

Jariem Ha'Am Vejokhiach Sjedvaro Vetorato Omdiem

" *Hij zal zijn volk herstellen en bewijzen dat zijn woord en Torah geldig zijn.*"

- Rabbi Jitzchak Kaduri*2 aangaande zijn visioen van de Mashiach

De lezing van deze week begint de opening van het onderwijs wat Mosje in de laatste week voor zijn dood heeft gegeven. Het boek D'wariem is een samenvatting van de gebeurtenissen in de woestijn/wildernis. Mosje begint zijn speech op een bijzondere plaats:

"*Aan de overzijde van de Jordaan, in Moav, begon hij toen deze Torah af te kondigen. Hij zei: Hasjem onze G-d heeft bij de Choreev tot ons gezegd: `Gij zijt nu lang genoeg bij deze berg gebleven. Trek verder naar het bergland van de Emorieten en naar hun naburen in de Arava, in het bergland, in de Sjefela, in de Negev en aan de zee kust, het gebied van de Kanaänieten, en de Livanon tot aan de grote rivier, de Eufraat.*" (D'wariem/Deuteronomium 1:5-7)

Als de Torah spreekt over (de overzijde' van) de Jordaan in Moav bedoelt zij Jordanië. Mosje sprak zijn woorden uit vlak voor de grens van *eretz Jisrael* (het land Israël).



Moav lag vlakbij de grens van Jisrael

Voetnoot

2. Jitzchak Kaduri (Hebreeuws: יצחק כדורי, Arabisch: بسحاق كدوري), ook uitgesproken als Kadouri, Kadourie, Kedourie; (c. 1902 - 28 januari 2006), hij was een geaccepteerd Mizrahi rabbi en kabbalist die zijn leven toewijde aan de Torah studie en het gebed namens het Joodse volk. Hij leerde en beoefende de kachanot van de Rasjasj. Zijn zegeningen en amuletten werden ook gebruikt om mensen van ziekte en onvruchtbaarheid te genezen. In zijn leven publiceerde hij geen religieuze artikelen of boeken. Op het tijdstip van zijn overlijden varieerde de schatting van zijn leeftijd van 103 tot 118, zijn geboortjaar wordt nog steeds betwist. Zijn begrafenis die in Jeruzalem werd gehouden, trok meer dan een half miljoen volgelingen en werd beschreven als de grootste begrafenis in de geschiedenis van Israël.

Mosje wist dat hij ging sterven en hij begon zijn woorden met een samenvatting van alle hoofdgebeurtenissen. Richard Elliott Friedman geeft verhelderend commentaar op vers 5 van D'wariem/Deuteronomium.

1:5 af te kondigen. In het Hebreeuws be'er. Deze term verschijnt twee keer in de Torah: hier aan het begin van de toespraak van Mosje en later, richting het einde van zijn toespraak (Deut 27:8). Daar refereert het 'zeer duidelijk' naar de manier hoe deze instructie in stenen geschreven wordt. Hier zoekt Mosje naar de voltooiing van zijn woorden die aansluiten aan de voltooide geschreven woorden, zodat de instructies duidelijk zijn. Aan het einde van zijn woorden (toespraak) vertelt hij de mensen dat dit (zijn instructie) geen verborgen of ontoerekenbaar iets is. Het is dichtbij en is bedoeld om uit te voeren (29:28; 30:11-14).'' (Commentary on the Torah, Richard Elliott Friedman, Harper One, pag 561)

Mosje zet de puntjes op de i ! Hij wil de Torah – die van Hasjem is – voor zijn volk samenvatten zodat zij de Torah gaan doen. De Torah is immers bedoel om in de praktijk te brengen. Yeshua begon zijn roeping bij de Jordaan*³, 'daar nam hij de mikwe (waterbad/onderdompeling)'. Na deze mikwe begon de verkondiging van het Koninkrijk van Hasjem.

''Toen kwam Yeshua vanuit Glílā naar de Yoerdnān bij Yochanan om door hem gedoopt te worden.''' (Mattay/Mattheus 3:13 -Aramees)

יַרְדֵּן 'Jarden' is het hebreeuwse woord voor Jordaan en de stam van dit woord is יָרַד 'Jarad' wat omlaag, afdalen, naar omlaag, afdalen naar een lager niveau , betekent. De mikve (onderdompeling) van Yeshua was vernieuwing zijn roeping. Hij is letterlijk afgedaald naar een lager niveau (Fil 2:6-11). Zijn mens zijn was een persoonlijke keuze waardoor hij zich identificeerde met het lagere niveau. Yeshua bereikte het dieptepunt toen hij aan de boom/paal/kruis hing. De mikwe van Yeshua in de Jordaan was het startpunt van de roeping van Yeshua die hij in *nederigheid* (afdalen/omlaag) uitvoerde.

Rabbi Sjlomo van Karlin leert dat wij enkel het licht van Elohim kunnen zien als wij onszelf klein maken.

'Wanneer kan men een beetje licht zien? 'Vroeg rabbi Sjlomo, en gaf zelf het antwoord: ' Als men zich helemaal beneden houdt. Zoals er geschreven staat (Ps 139:8): 'Ook al bedde ik mij in de onderwereld, U bent daar.' (Chassidische vertellingen , Martin Buber, Servire, pag 296)

Mosje begon zijn laatste toespraak aan de overkant van de Jordaan. Hij schreef deze woorden op in het boek D'wariem. Mosje was de meest nederige persoon die bestaan heeft (Num 12:3). Hij diende Hasjem omdat hij wist dat het dienen van Hasjem het belangrijkste van alles was. עָנָו (anav) is het woord die gebruikt is in Num 12:3 en dit woord betekent 'nederig, bescheiden, eerbiedig (wortel עָנָה – anah).

Voetnoot

3. De Jordaan (Hebreeuws: נַהַר הַיַּרְדֵּן, nhar hajarden) , is een rivier in het Midden-Oosten die door de Jordaanvallei via het Meer van Tiberias naar de Dode Zee stroomt. De drie bronrivieren van de Jordaan zijn de Dan, Baniyas en Hasbani. Op het drielandenpunt van Syrië, Jordanië en Israël mondt ook de Jarmuk in de Jordaan uit.

Joodse wijze onderwijzen dat de mens tegen zijn wil is geschapen, het was de wil van Hasjem die dit bepaalde. Het is daarom absurd om als mens te denken dat alles om ons *eigen ik* draait (Pirké Avot 4:22). Nederigheid betekent dat het belangrijkste in het leven is: *Hasjem te dienen* en niet jezelf. Het is belangrijker dat je geeft i.p.v. ontvangt. Door alle gebeurtenissen in de woestijn wist Mosje dat het Elohim was die hem de kracht gaf om zijn taak uit te voeren. Wij hebben niets van onszelf en alles komt van Hasjem, onze talenten zijn door Elohim gegeven. Wij mogen niet vergeten dat Hasjem de levensbron van alles is (visie van Etsel)*4!

Om de Torah te kunnen ontvangen en juist te kunnen uitvoeren moeten wij afsterven aan onszelf! Mosje sprak aan het einde van zijn toespraak uit dat de Torah niet te zwaar en te moeilijk voor ons zijn (D'wariem 29:28; 30:11-14), wij moeten ze uitvoeren. Ons eigen ik (jetzer hara) zorgt ervoor dat wij de Torah overtreden! Yeshua heeft de Torah geheel vervuld en heeft als enige gehoor gegeven aan de woorden van Mosje (Mat 5:17-19). Zijn nederigheid heeft onze *jetzer hara* (slechte neiging/vlees) overwonnen waardoor wij voor de wil van Elohim kunnen leven. Sjim'on Keefa onderwijst ons daarom dat wij door Yeshua Mashiaach kunnen leven voor de wil van Elohim.

"Als de M'sjicha daarom voor jullie in het vlees heeft geleden, en ook jullie in hem, wees dan bewapend met deze gedachte; wie in het lichaam is gestorven, is met alle zonden gestopt. Want hij zal daarom niet voor de begeerten van mensen leven, zoals dat in het lichaam is, maar voor de wil van Eloha." (Keefa Alef/1 Petrus 4: 1-2)

3. Hasjem Tzevaot - Genezing of verwonding

"Gelukkig de mens, die door Elohim wordt getuchtigd, wijs daarom de straf van Sjaddai niet af" (Iov/Job 5:16)

Hasjem is een goede Elohim, er is niets in Hem was slecht is. Al zijn oordelen zijn rechtvaardig! De profeet Jesjahoe/Jesaja beschrijft het doel van de oordelen van Hasjem zeer kernachtig.

נִפְשֵׁי אֹיְתֵיךָ בְּלִילָה אֶפְרֹחֵי בְּקִרְבִי אֲשַׁחֲרֶנּוּ כִּי בְּאֲשֶׁר מִשְׁפָּטֶיךָ לְאָרֶץ צְדָק לְמַדּוֹ יִשְׁבֵּי חֶבֶל
"Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, want wanneer uw (misj patecha) rechtspraken op de aarde zijn, leren de inwoners van de wereld (tzedek) gerechtigheid." (Jesjahoe/Jesaja 26:9)

Mosje begint in zijn laatste toespraak al snel over de zonde van de 10 verkenners. Opmerkelijk is dat Hasjem (via Mosje) heel openlijk spreekt; *"Hasjem Elohécha (uw G-d) heeft u dit land overgeleverd. Trek op en neem het in bezit, zoals Hasjem de Elohim van uw vaders u beloofd heeft."* (D'wariem 1:21). Hij wil Zijn belofte nakomen, Hij zette de deuren open voor zijn volk! Het was Hasjem die voor zijn volk zou *strijden* (Hasjem Tzevaot) zoals hij dit tegen Egypte gedaan had. Vers 31 verwijst Mosje door naar de goedheid van Hasjem. Hij omschrijft Zijn goedheid als volgt: *"..... in de woestijn, waar gij ervaren hebt hoe Hasjem Elohécha (uw G-d) u gedragen heeft zoals iemand zijn zoon draagt, heel de lange tocht tot hier toe."*

4. Etsel is een informatie site voor Joden en Noachieden: <http://etsel.infoteur.nl/specials/jodennoachieden.html>

Ondanks deze woorden vertrouwde de b'nee Jisraeel niet op Hasjem en gaven zij een verkeerd verslag aan het volk. Nu overheerste de angst i.p.v het vertrouwen in Hasjem. D'wariem/Deuteronomium 1:21- 35 beschrijft de gebeurtenis van de 10 verspieders als volgt:

"Hasjem Elohécha (uw G-d) heeft u dit land overgeleverd. Trek op en neem het in bezit, zoals Hasjem de Elohim van uw vaders u beloofd heeft. Vrees niet en wees niet bang!" Maar toen zij gemaet u allen naar mij toe gekomen en hebt gezegd: 'Laat ons eerst enkele mannen vooruitsturen om het land te verkennen en ons in te lichten over de weg die wij moeten nemen, en over de steden waar wij zullen komen.' Omdat dit voorstel mij verstandig leek, heb ik twaalf mannen aangewezen, een uit elke stam. Die zijn op weg gegaan, het gebergte in. Zij zijn tot het dal Esjkol doorgedrongen en hebben dat verkend; zij hebben vruchten van het land geplukt en die mee naar beneden gebracht. En toen zij ons verslag uitbrachten, hebben zij gezegd: 'Het land dat Hasjem onze Elohim ons schenkt is een heerlijk land.' **Maar gij hebt er toen niet heen willen trekken; ge zijt in verzet gekomen tegen Hasjem Elohécha (uw G-d).** Ge hebt in uw tenten zitten morren en gezegd: 'Hasjem haat ons! Hij heeft ons uit Egypte geleid en nu laat Hij ons in de handen van de Amoriëten vallen om ons uit te roeien! Waar trekken wij toch naar toe? Onze broeders hebben ons de moed benomen door te zeggen: 'De mensen daar zijn groter en langer dan wij; de steden zijn groot en de vestingmuren hemelhoog. Wij hebben er zelfs Enakieten gezien.' **Ik heb u nog gezegd: 'Wees voor hen niet bang of bevreesd. Hasjem Elohécha (uw G-d) gaat voor u uit. Hij zal zelf voor u strijden (Hasjem Tzevaot), juist zoals Hij dat in Egypte voor uw eigen ogen heeft gedaan, en in de woestijn, waar gij ervaren hebt hoe Hasjem Elohécha (uw G-d) u gedragen heeft zoals iemand zijn zoon draagt, heel de lange tocht tot hier toe.'** Maar desondanks hebt ge geen vertrouwen gesteld in Hasjem Elohécha (uw G-d), in Hem die onderweg voor u uitging op zoek naar een legerplaats, 's nachts in een vuurgloed om u de weg te wijzen die ge moest gaan, en overdag in een wolk. Toen Hasjem uw gepraat hoorde, is Hij kwaad geworden en heeft gezworen: **'Niet een van die mannen, dat verdorven geslacht, zal het heerlijke land aanschouwen, dat Ik uw vaders onder ede beloofd heb.'**

Hasjem sloeg een hele generatie door hen te laten sterven in de wildernis! Volgens Talmoed Bavli Taanit 29a viel de zondige daad van de 10 verspieders op de 9^{de} van de Maand Av. Zij sterven door ongeloof in de wildernis 'ongeloof' was de kern van deze zondige daad. Naast de beide tempels die verwoest zijn op de 9^{de} van Av zijn er reeds nog meerdere ernstige rampen die op deze datum de b'nee Jisraeel overkomen zijn. Toeval? Of moeten wij ons in iedere generatie ontworstelen aan uit een opstandige generatie? Onze Rabbijnen leren ons de reden van de vernietiging van de eerste en de tweede Tempel.

"Waarom werdt de eerste Tempel verwoest? Om drie vergrijpen: afgodendienst, zedeloosheid en moordlust (...). Waarom werdt dan de tweede Tempel verwoest? Immers, in die tijd bestudeerde men Torah, volgde men voorschriften en putte men zich uit in goede daden! De Tweede tempel werdt verwoest omdat zelfs in die generatie men elkaar haatte om niets. Hieruit leren wij dat 'sinat chiemam' haat om niets, even zwaar telt als de drie vergrijpen: afgodendienst, zedeloosheid en moordlust tezamen." (Talmoed Bavli Joma 9b)

Na de uitstorting van de Roeach hakodesj (Heilige Geest) begon Keefa een betoog. Hij verkondigde dat de Rechtvaardige Mashiaach was vermoord door zijn eigen volk. Toen het volk geraakt werd door deze woorden voegen zij hoe zij van deze daad verlost konden worden. Keefa riep op tot tesjoeva (omkeer), mikwe (onderdompeling) en de onderdompeling van de Roeach haKosesj, vers 40 voegt hier echter nog iets aan toe.

"Met veel andere woorden getuigde hij en verzocht hen terwijl hij zei: "Red uzelf van deze verdraaide generatie." (Fraksies d'shiliché/Handelingen 2:40 - Aramees)

Hasjem sloeg de eerste generatie in de woestijn, maar Hij zegende de tweede generatie want zij zouden het land der belofte voorzeker beërven. Zijn oordelen zijn rechtvaardig! Als Hasjem ons kastijd is dit een zegen, wij moeten nederig zijn en zijn kastijding niet afwijzen:

*"Ja, kastijding van Sjaddai is de mens een zegen; wijs dan ook zijn straffende hand niet af. Hij **wondt**, maar verbindt ook, slaat, maar **heelt** eveneens."* (Iov/Job 5:17-18)

Hasjem Tzevaot (Heer van de legermachten) is een Elohim die voor ons kan strijden maar ook tegen met ons kan strijden. Wat is de reden dat de machtige Heer van de Legermachten zich soms tegen ons lijkt te keren? Kohelet 12:14 geeft ons een hint.

"Want Elohim oordeelt over alles wat we gedaan hebben, goed of slecht. Ook over de dingen die geen mens van je weet" (Kohelet/Prediker 12:14).

Al onze verborgenheden zijn bij Hasjem bekend, Hij heeft alle recht om ons hierover te oordelen. Als Hij onze verborgenheden oordeelt roept Hij ons terug omdat Hij ons hart volledig wil bewonen. De Haftara van deze week geeft ons het volledige inzicht op de vraag 'waarom Hasjem Tzevaot zich soms tegen ons lijkt te keren'. Jesjahoe spreekt het oordeel van Hasjem uit over Jehoeda en Jeroesjalajim. Hij roept hen op tot tesjoeva (terugkeer) naar Elohim!

*"Wee die zondige natie, dat volk, beladen met schuld, dat geslacht van boosdoeners, die verdorven zonen! Zij hebben Hasjem verlaten, Israëls Heilige veracht, zij hebben Hem de rug toegekeerd. Waarom wilt gij verder nog worden **geslagen**, dat gij voortgaat met uw verzet? Uw hoofd is helemaal ziek, uw hart helemaal uitgeput."* (Jesjahoe/Jesaja 1:4-5)

Hasjem blijft ons slaan (tuchtigen) als wij ons niet willen omkeren van onze verborgenheden. Hij wil ons echter genezen van onze eigen gekozen weg! Daarom gaat Hij tegen ons een rechtszaak aan:

*"Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt Hasjem; al waren uw zonden als scharlaken, **zij zullen wit worden als sneeuw**, al waren zij rood als karmozijn, **zij zullen worden als witte wol**. Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten; Maar indien gij weigert, en weerspanning zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden; want de mond van Hasjem heeft het gesproken."* (Jesjahoe/Jesaja 1:18-20)

Hier spreekt Hasjem heel openhartig:, al hebben wij torenhoge zonden Hij wil ze verwijderen. Wit als sneeuw en wol wil Hij ons maken! Het enige wat wij moeten doen is gehoor geven aan Zijn (terechte) tuchtigingen. Hij vraagt ons om עָנָו (anav) 'nederig' te zijn en om Zijn oordeel toe te laten. Daarom roept Hasjem ons op om een mikwe (waterbad) te nemen en ons te laten onderdompelen. De Jordaan doet je beseffen dat je moet afdalen! Jou *wil* moet ondergeschikt zijn aan de *wil* van Hasjem. Als onze geest (roeach) één wordt met de Roeach van Hasjem zullen wij totale genezing ontvangen, wij worden witter als sneeuw! Door Hem kunnen wij עָנָו (anav) worden.

כִּי־אַתֶּם כְּלַכֶּם בְּנֵי אֱלֹהִים עַל־יְדֵי הָאֱמוּנָה בְּמַשִּׁיחַ יֵשׁוּעַ
כִּי כְלַכֶּם אֲשֶׁר לְמַשִּׁיחַ נִטְבַּלְתֶּם לְבִשְׁתֶּם אֶת־הַמַּשִּׁיחַ

"Want door het geloof en in Mashiach Yeshua bent u allen kinderen van Elohim. U allen die door de mikwe één met Mashiach bent geworden, hebt u met Mashiach omkleed." (Galata'im/Galaten 3:26-27)

וְעַתָּה לָמָּה תִּתְמַהֲמַה קוּם וְהִטְבַּל וְהִתְרַחֵץ מִחַטְאֵיֶיךָ בְּקִרְאָה בְּשֵׁם הָאֲדוֹן

"Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je onderdompelen (mikwe) en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept." (Mifalot HaSjilichim/Handelingen 22:16)

שבת שלום

Sjabbat sjalom

Rabbi Daniël Prins