

Al de informatie in deze studie dient ten gunste voor het volk Israël gebruikt te worden en niet tegen. De informatie in deze studie laat zien wat de connectie tussen Yeshua (Jezus) de Joodse Messias en de de Joodse bronnen is. Hij is ongetwijfeld de Joodse Messias. Dit document is geschreven om hier meer inzicht in te krijgen en *niet* om deze informatie tegen het volk Israël te gebruiken. Gelieve dit met wijsheid te gebruiken.

6. Hitbodedoet

Hitbodedoet - "(zelf -afzondering) wordt door veel Chassidim gezien als een essentieel onderdeel van gebed. Door alleen met Elohim/G-d te zijn, en uiting te geven aan hun verlangen naar Hem, richten Chassidim zich op het ontvangen van de vreugde wat de kern is van alles wat leeft. Specifiek de Bratzlaver Chassidim praktiseren hitbodedoet. Hitbodedoet is de weg om de eigen ik te ontlasten van twijfel om vervolgens een nieuwe staat van geloof te ontvangen. De beste manier om deze zelf -afzondering te activeren is door de beschaving en samenleving te verlaten om vervolgens omringt te zijn door de natuur en de wonderen van de schepping. Iedere vorm van zelf – afzondering kan effectief zijn.

De sleutel voor een succesvolle hitbodedoet komt door de beschaving volledig los te laten. Gebeden zijn open, persoonlijk en onbevungen, een natuurlijk uitstorten van de ziel over alles wat je belast en verward. Iedere natuurlijke uiting is geoorloofd. Dit kan d.m.v huilen, liederen, gesprek, stille meditatie. De Bratzlaver Chassidim voeren de hitbodedoet uit als het nacht is, na middernacht rouwen zij over de vernietiging van de tempel. Zij gaan alleen op weg naar een verlaten plek. Ver weg van de besmetting van wereldse ervaring gaan zij op weg om te communiceren met Elohim/G-d. Zij roepen het uit naar Hem en leggen al hun twijfels en angsten bij Hem neer. Openlijk communiceren met Elohim/G-d vraagt regelmatige oefening voordat het eigen wordt. Het is daarom noodzakelijk "voor een Jood" om een tijd van toewijding in te zetten, een specifieke periode voor de hitbodedoet. Alleen door regelmatig uit te stappen en het wereldse te verlaten en door je af te sluiten van de stoorzenders en verwarring van iedere dag, kan men het binnenste van de ziel bereiken. Door éénzaamheid en isolatie toe te passen, kunnen Joden leren dat zij in werkelijkheid nooit alleen zijn. Want als zij alleen zijn dan zijn zij alleen met Elohim/G-d."

Lees de twee voorbeelden uit de B'rit hachadasha. als je de het woord gaat onderzoeken zul je ontdekken dat Yeshua vaak de hitbodedoet toepaste.

Mattay/Mattheüs 14:23 *"Nadat hij de menigten had weggestuurd, ging hij alleen een berg op om te bidden. Toen het donker was geworden was hij daar alleen."*

Loeka/Lukas 6:12 *"In die dagen gebeurde het dat Yeshua' naar een berg vertrok om te bidden, waar hij de nacht in gebed tot Elohiem doorbracht."*

7. Tikkoen Hatsot

Tikoen Hatsot is een Joods ritueel voor de klaagzang die op middernacht wordt geciteerd ter herinnering aan de vernietiging van de Tempel. Deze traditie wordt enkel door het Orthodox Judaïsme nagevolgd. De oorsprong van gebed en studie 'terwijl het middernacht is' kunnen te vinden in Tehillim/Psalmen 119:62: *"Zelfs in het holst van de nacht sta ik op om uw rechtvaardig bestel te loven."* Deze Psalm is door David geschreven. Er wordt gezegd dat hij s'nachts opstond om te bidden en te studeren. Deze traditie verspreide zich snel en is opgenomen in de Halacha. De Tikkoen Hatsot is een individuele bediening; een minjan is niet nodig om de Tikkoen Hatsot uit te voeren. Sommige hebben echter de gewoonte om de Tikkoen Hatsot te verbinden aan de minjan. Wanneer middernacht begint doet één persoon zijn schoenen uit en daarna begint hij te lezen/bidden uit het gebeden boek.

Sta erbij stil dat het ritueel van Tikkoen Hatzot een algemeen ritueel was die verbonden was aan de Halacha (de halacha was in de dagen van Yeshua in volle ontwikkeling) . Ook Yeshua praktiseerde het ritueel van Tikkoen Hatzot " denk bv aan het in het betreden van van een tuin voor gebed in het midden van de nacht"

De volgende citaten uit de b'rit haChaddasha en de Zohar vonden in het midden van de nacht plaats in de tuin van Gethsemané en de Tuin van Eden:

Loeka/Lukas 22:39 *"Hij verliet het huis en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg, en zijn leerlingen gingen met Hem mee."*

Zohar Bereshit, afdeling 1, pagina 77a – *" Zie nu, op het moment wanneer de middernacht aanbreekt, en de Heilige' gezegend is Hij, de Tuin van Eden ingaat om zich met de rechtvaardigen te amuseren, dan zingen alle bomen in de Tuin van Eden de lofprijs voor Hem, want er staat geschreven: " Laat ook de bomen in het woud zich verblijden om JHWH, (Kronieken 1 – Dioree haJamim 1 – 16:33)" Een heraut proclameerde uit volle borst: " Naar jullie spreken wij , verheven heiligen, wie is er als jullie wiens oren snel horen en wiens ogen zijn open om te zien en wiens hart is alert om te ontvangen. Welk moment de geest aller geesten (JHWH) de liefelijke invloed van de innerlijke ziel selecteert..... Rampzalig voor degene die slapen met vast gesloten ogen en niet weten of nadenken hoe zij zullen opstaan op de dag van rechtspraak;"*

In Zohar Bereshit, afdeling 1, pagina 92b "staat er geschreven : *"Te middernacht zal ik opstaan om dank aan U te geven omdat u rechtvaardig oordeelt (Tehillim/Psalmen 119:62). Toen het woord " tegen " is weggelaten, kunnen we " middernacht" als een aanduiding van de Heilige, Gezegend is Hij, bestempelen. Hij sprak dit uit door David omdat Hij te vinden is met Zijn manschappen te middernacht, dit is het moment wanneer Hij de tuin van Eden betreed om gesprek met de rechtvaardigen te voeren."*

Volgens de Zohar betrad Koning David te middernacht de tuin van Eden met zijn manschappen. Er is ook gezegd dat er " smart" was voor degene die aan het slapen waren op het ene speciale moment in het midden van de nacht. Deze kabbalistische " gewoonte" wordt nog steeds gepraktiseerd onder (sommige) Orthodoxe Joden.

Als je deze gedachten vast houdt en de volgende b'rit haChaddasha teksten ernaast houdt ontstaat er een duidelijke connectie tussen Tikoen Hatsot en het handelen van Yeshua.

Jochanan /Johannes18:1 "*Yeshua' had deze dingen gezegd toen hij met zijn leerlingen naar buiten ging, naar de overkant van de Kidronbeek, een plaats waar een tuin was waar hij en zijn leerlingen naar binnengingen.*"

Loeka/Lukas 22:39 "*En ze vertrokken en gingen, zoals hij gewend was, naar Bét-Zayte (de Olijfborg) en zijn leerlingen volgden hem ook.*"

Markos/Markus 14:41 "*En hij kwam een derde keer en zei tegen hen: "Slaap nu en rust uit. Het einde is daar en het uur is gekomen.*"

Volgens de Evangeliën betrad Yeshua de tuin laat in de nacht (gilgoel nefesh David), met zijn manschappen/leerlingen en sprak waarschuwend tegen zijn leerlingen die hij slapende vond. Op dit speciale uur van rechtspraak werd Yeshua weggevoerd om veroordeeld te worden.

Dit zijn teveel punten van overéénkomst en het kan daarom geen toeval zijn. De B'rit haChadasha maakt een duidelijke indicatie dat Yeshua en zijn leerlingen de kabbalistische traditie van Hitbodedoet en Tikkoen hatsot uitvoerde.

8. Het hemelse komen en gaan van de Mashiach.

Vaak wordt er door anti-zendingen verteld dat volgens het Judaïsme de Mashiach (Messias) een normaal mens zal zijn' hoewel hij wel een grote rol zal vervullen in het herstel van de natie Jisraeel. Hij zal geen wonderen verrichten en vreemde tekenen vertonen zoals we dit lezen in de b'rit hachaddasha (zoals opgaan en verschijnen aan de hemel met kolommen van vuur). Ook claimen zij dat de Mashiach één enkele keer zal verschijnen en dat Mashiach zich dus niet meerdere malen zal openbaren. Of de anti - zendingen zijn niet bekend met hun kabbalistische geloofstradities of zij verbloemen bewust dat het Judaïsme deze aspecten van de Mashiach juist wel leert.

Soncino Zohar Shemoth afdeling 2 pagina 7b - "*Dan zal pijn en barensnoot Jisraeel overnemen, en alle koningen en natiën zullen woedend zich samenvoegen en in overleg tegen haar zijn. Daarna zal er fysiek voor alle natiën voor 40 dagen lang een kolom van vuur van de hemel op aarde verschijnen. Dan zal Mashiach verschijnen uit de Tuin van Eden, van de plaats die genoemd wordt ' Het vogelnest'. Hij zal verschijnen in de provincie van Galilea,.... ' De heerlijkheid van zijn majesteit' verwijst door naar de Mashiach wanneer hij zichzelf zal openbaren in de provincie van Galilea; want in dit gedeelte van het heilige land begon de verwoesting als eerst, daarom zal hij zich daar eerst manifesteren, en vandaar begint (hij) met de oorlog tegen de wereld. Na de tijd van 40 dagen dat de kolom staat tussen de hemel en de aarde voor de ogen van de hele wereld, en nadat Mashiach zich gemanifesteerd heeft, zal er uit het oogsten een ster tevoorschijn komen. Veelkleurig in voorkomen en buitengewoon schitterend, en zeven andere sterren zullen hem omringen, en zij zullen van iedere hoek met hem oorlog voeren. Dit drie keer per dag en 70 dagen lang, voor de ogen van de gehele wereld. De ene ster zal tegen de andere zeven vechten met vuur en flitsen aan iedere*

kant, en zij zullen elkaar straffen totdat ze vernietigd zijn, avond na avond. Maar overdag verschijnen ze weer (en gaan zij) in gevecht voor de ogen van de gehele wereld, zeventig dagen lang. Na de zeventig dagen zal de ene ster verdwijnen. Ook de Mashiach zal zich verschuilen voor 12 maanden lang in de kolom van vuur, die weer opnieuw zal terugkeren, maar het zal niet zichtbaar zijn. Na de 12 maanden zal de Mashiach in de hemel opgenomen worden in de kolom van vuur en kracht en autoriteit en de koninklijke kroon ontvangen. Wanneer hij zal terugkeren zal de kolom van vuur opnieuw zichtbaar zijn voor de ogen van de wereld, en de Mashiach zal zichzelf openbaren, en de machtige natiën zullen zich om hem heen verzamelen, en hij zal de oorlog aan heel de wereld verklaren...."

Uit deze passage van de Zohar leren wij het volgende:

- 1 - De Mashiach zal zichzelf eerst openbaren in de provincie van Galilea (Noordelijke koninkrijk).
- 2 - De Mashiach verschijnt en houdt zijn identiteit geheim wanneer dit het hem goeddunkt.
- 3 - De Mashiach zal in een kolom naar de hemel oprijzen.
- 4 - De Mashiach 'zal terugkeren' in een kolom van vuur en oorlog voeren.
- 5 - De Mashiach is bij tijden onzichtbaar .
- 6 - De Mashiach zal naar de hemel oprijzen in een kolom van vuur, en ontvangt daar de macht, autoriteit en de koninklijke kroon."
- 7 - Heel de wereld zal hem zien. " de kolom van vuur zal weer opnieuw zichtbaar zijn voor de ogen van de wereld."

Deze zeven kabbalistische concepten van Mashiach vinden we ook terug in de B'rit haChadasha.

- 1 - De B'rit haChadasha leert evenzo dat de Mashiach als eerst zal verschijnen in Galilea. De start van de bediening van Yeshua is in Galilea begonnen, hier enkele voorbeelden. (Mattay 4:18, Markos 1:14, Markos 1:39, Loeka 4:44).
- 2 - De B'rit haChadasha spreekt over yeshua die zichzelf openbaart of verbergt tijdens zijn bediening op aarde. Hij spreek regelmatig uit dat men niet mag vertellen dat hij genezen heeft. Het genezen is namelijk een kenmerk van de Mashiach. Als Yeshua uitgedaagd werd liet hij de mensen zelf verklaren wie hij was. Aan zijn talmidim (discipelen) vroeg hij wie hij was en Keefa (Petrus) verklaarde u bent de Mashiach de Zoon van Elohim.
- 3 - De B'rit haChadasha leert dat Yeshua met een kolom werd opgenomen in de hemel:

Mifalot haShiligim (Handelingen): "Nadat hij deze dingen had gezegd zagen ze hoe hij opsteeg. Een wolk ontvoing hem en verborg hem voor hun ogen."

4 – Net als de Zohar , spreekt de B'rit haChadasha over Mashiach die TERUG KEERT naar de aarde in een kolom van vuur, om vervolgens oorlog te maken met de vijanden van JHWH.

5 – Hoe vreemd het ook klinkt de Zohar spreekt over de kolom van vuur met de Mashiach erin, en deze zal onzichtbaar zijn:

Loeka/Lukas 24:31: *"Onmiddellijk werden hun ogen geopend en ze herkenden hem. Maar hij steeg van hen op."*

6 – De Zohar leert dit over de Mashiach " De Mashiach zal naar de hemel oprijzen in een pilaar van vuur, en ontvangt daar de macht, autoriteit en de koninklijke kroon." laten we naar de B'rit hachadasha kijken:

Loeka/Lukas 24:49: *"En ik zal over jullie de belofte van mijn Vader sturen. Maar blijf in de stad Jeroeshalajim tot jullie met de macht van boven bekleed zullen zijn."*

Mattay/Mattheüs 28:18: *"Aan mij is al het gezag in de hemel en op aarde gegeven en zoals mijn Vader mij heeft gestuurd, stuur ik jullie."*

7 – Volgens de Zohar zal heel de wereld de kolom van vuur zien in de hemelen:

Mattay/Mattheüs 24:30: *"Daarna zal het vaandel van de Mensenzoon aan de hemel worden gezien en zullen alle stammen van de aarde rouwen en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met kracht en veel glorie."*