

## De Juda & Efraïm beweging ontmaskert

### 1. Inleiding

Nu de Joods Messiaanse beweging wereldwijd groeit zijn er inmiddels een aantal dwaalleren ontstaan die ten afbraak zijn van de Joods Messiaanse Gemeente wereldwijd. De Joods Messiaanse beweging is na de stichting van de staat Israël ( 15 Mei 1948) massief gegroeid. In de praktijk betekent dit dat er vergeleken met de voorgaande eeuwen er meer Joden tot geloof zijn gekomen dan de eeuwen daarvoor. De Joods Messiaanse gemeente is daarom ook een Joodse beweging die de verlossing van Jisraeel (Israël) op het oog heeft. Volgens Rav Shaoel (Paulus) zijn de heidenen in Jisraeel (Israël) ingelijfd en niet andersom (Rom 11:17-18). Dit betekent in de praktijk dat Jisraeel (de Edele Olijfboom) de wortel is waar de heidenen uit putten en dus niet andersom. Een heiden die tot geloof in Yeshua komt dient zich daarom ook te voegen bij Jisraeel de Edele Olijfboom.

De Juda & Efraïm beweging heeft een geheel andere instelling. Zij enten zich niet aan de Edele olijfboom maar beweren door verschillende theorieën dat zij het geestelijk Israël zijn. Het huis van Juda is volgens de 'Juda & Efraïm beweging' verdeelt in twee groepen. Jehoedah (Juda) is geheel Israel en Efraïm (Efraïm ) dat zijn de Christen en samen vormen zij de twee olijfbomen (Zach 4:11-14). Deze dwaalleer is opkomend in Nederland en voor vele zeer aannemelijk. Het is echter allemaal gebaseerd op een dwaalleer en op foutief onderwijs. De mensen die het zogenaamd (nog) niet zien zijn volgens 'de 'Juda & Efraïm beweging' verblind en zullen het t.z.t zien. Een andere benaming voor deze beweging is 'Two Houses' Twee huizen leer. Op de Nederlandse site van de 'Juda & Efraïm beweging' die op dit moment nog onder constructie is staat het volgende:

*"Op dit moment is deze website nog in ontwikkeling, maar de bedoeling is dat er een netwerk zal gaan ontstaan, waardoor Juda en Efraïm elkaar kunnen ontmoeten. Ter voorbereiding van die ontmoetingen worden studiedagen georganiseerd, zodat Efraïm zichzelf gaat leren kennen (Jeremia 31:18-20) en herkenbaar zal worden voor Juda."*<sup>\*1</sup>

Klopt deze leer? Moet Efraïm zich bekend maken aan Jehoedah? Wie is volgens de Joods rabbijnse gedachte Efraïm en wat leert het woord ons? Wie is Jehoedah en wie is Efraïm? Wat is de hoofdzaak van de wederkomst van Yeshua haMashiach? Het antwoord op deze vragen brengt ons bij de waarheid!

De doelstelling van de Juda & Efraïm beweging is om de twee huizen (Israel en Christenen) te herstellen. Deze doelstelling moet behaald worden door naar de 4 hoeken van de aarde te gaan om deze leer te verkondigen. Het verspreiden van de leer gebeurt d.m.v: cursussen en updates van de nieuwste ontwikkelingen aangaande de Juda & Efraïm beweging. Op deze manier wordt deze dwaalleer snel verspreid en gooit het zand in de ogen van degene die naar de waarheid opzoek zijn. Het is daarom van groot belang de waarheid aangaande Juda en Efraïm beweging tot je te nemen, wat zegt het woord van Elohim (G-d) over de verzoening tussen Jehoedah en Efraïm?

#### Bronvermelding

1. <http://www.judahandephraim.net/>

## 2. De plaats van de natiën (goijim).

De internationale Joods Messiaanse beweging ervaart een grote moeite aangaande de Juda en Efraïm beweging. Het ontstaan van de Joods Messiaanse beweging heeft altijd als doelstelling gehad om Jisraeel en de natiën samen één nieuw mens te maken (Ef 2). Dit is het *mysterie* waar Rav Shaoel in zijn brieven over schrijft. Deze mensen uit de natiën waren niet van Jisraeel maar uit de (goijim/heidenen/volkeren) en werden door Yeshua onderdeel van de Bijbelse profetieën. Rav Shaoel schrijft om die reden in de brief aan de Romeinen het volgende:

*"Want we zijn geroepen. Het is niet alleen uit de Yehoedaje, maar ook uit de natiën.*

*Want zoals er in Húshā' wordt gezegd: "Ik zal degenen die niet mijn volk waren mijn volk noemen en wie niet geliefd waren, mijn geliefden." En het zal gebeuren dat in de plaats, waar ze niet mijn volk werden genoemd, ze kinderen van de levende Eloha, genoemd zullen worden."* (Roemaje/Romeinen 9:24-26 – Aramees)

De goijim/natiën zijn vanaf het begin een onderdeel geweest van het plan van HaShem. Het was de taak van de Mashiach om de goijim/ natiën te verzamelen. De goijim zijn volgens Midrash Genesis Rabba onderdeel van de erfenis van de Mashiach.

*"Aan drie personen zei G-d, 'Vraag, en het zal u gegeven worden. 'Dit zijn Salomo, Achaz en de Mashiach, en aan de laatste aan wie het beloofd was (zei Hij), Vraag aan Mij, en Ik zal u de heidenen geven voor uw erfenis.'" (Midrash Genesis Rabba. 44)*

De komst van de Mashiach is tot grote zegen geweest voor de goijim/natiën' zij leerde de G-d van Jisraeel kennen'. Hoeveel te meer zal de zegen neerdalen als *kol Jisraeel* (geheel Israël ) tot erkenning van de waarheid van Yeshua haMashiach zal komen (Rom 11:11-12). Het herstel van *kol Jisraeel* (geheel Israël ) kan niet tot stand komen zonder de verzameling van al de stammen van geheel **fysiek Jisraeel** ( inclusief Efraïm ). Micha 5:1-3 maakt duidelijk dat de komst van Mashiach het tienstammenrijk en Jehoeda (Juda) weer samen zal brengen

*"U, Beit lechem in Efratah, al bent u klein onder de stammen van Jehoedah, toch zal er, zeg Ik, iemand uit u voortkomen die over Jisraeel gaat heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervolgen dagen.' Daarom zal Hij hen niet langer overlaten aan hun lot dan tot de tijd dat zij die baren zal, haar kind gebarnd heeft. Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de b'nee Jisraeel. Dan neemt Hij de macht in handen en hoedt Hij hen door de kracht van Hashem, de verheven naam van HaShem, zijn Elohim. Zij zullen in veiligheid wonen, omdat Hij zijn macht zal laten reiken tot aan de uiteinden van de aarde: dat zal shalom (vrede) zijn."*

Yeshua haMashiach die geboren is in Beit Lechem zal de 12 stammen van Jisraeel wederom samenbrengen waardoor de Koning Mashiach kan gaan heersen over *kol Jisraeel* (heel Israël ). Deze laatste verzoening tussen geheel *fysiek Jisraeel* zal de vrede over de gehele wereld betekenen: *"Red ons, HaShem onze Elohim, breng ons bijeen, bij de goijim (natiën) vandaan. Dan zullen wij uw heilige naam prijzen, met fiere stem uw lof verkondigen. HaShem zij gezegend, Jisraëls Elohim, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En heel het volk antwoordt: Amen. Hallelloejah."* (Tehillim/Psalmen 106:47-48)

De vragen die je uit de bovenste tekst kunt stellen moeten gericht zijn op de oplossing van de dwaalleer van de Juda & Efraïm beweging. Dit zijn de vragen:

1. Wie wordt er bedoeld met Jehoedah?
2. Wie zijn de b'nee Jisraeel?
3. Wie zijn de broeders?

In hoofdstuk 3 zullen deze vragen uitéén worden gezet. De verwarring van de Juda & Efraïm beweging heeft alles te maken met dit issue.

### **3. Wie is Jehoedah (Juda) en wie is Efraïm (Efraïm)**

Om een duidelijk antwoord te kunnen krijgen aangaande de indicatie van Efraïm moeten wij de gehele Bijbel in de context lezen. Het is niet juist om hier en daar wat losse teksten te gebruiken om een theorie te willen versterken. Om de Bijbel te begrijpen moeten wij alle teksten in de context lezen. Wat zegt de Bijbel over *Jehoedah* en hoe spreekt hij over *Efraïm*? De zegeningen die beiden ontvingen op het moment toen Ja'akov avinoe (Jacob onze vader) op zijn sterfbed lag zijn hierbij essentieel. Bereshit/Genesis 48 en 49 beschrijven het volgende:

*"Toen Joseef merkte dat zijn vader de rechterhand op het hoofd van Efraïm gelegd had, vond hij dat verkeerd; hij greep de hand om ze van Efraïm's hoofd te verwijderen en ze op het hoofd van Menasjé te leggen. Hij zei tegen zijn vader: 'Niet zo, vader, want dit is de oudste; op zijn hoofd moet u uw rechterhand leggen.' Maar zijn vader weigerde en zei: 'Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk uitgroeien en groot worden, maar zijn jongere broer zal groter zijn dan hij, en zijn nageslacht groeit uit tot een menigte volken.' En hij sprak op die dag deze zegen over hen uit: Met jouw naam zal Jisraeel zegen afsmecken en men zal zeggen: Elohim zal u maken als Efraïm en Menasjé.' Zo plaatste hij Efraïm vóór Menasjé."* (Bereshit/Genesis 48:17-20)

Bereshit/Genesis beschrijft in hst 49 het volgende aangaande Jehoedah (Juda):

*Jehoedah jou prijzen je broers; jouw hand drukt de nek van je vijanden neer, voor jou buigen de zonen van je vader. Jehoedah is een jonge leeuw; met roof ben je groot geworden, mijn zoon! Hij vlijt zich neer, hij ligt als een leeuw, als de koning van de dieren; wie waagt het hem te wekken? Zijn ogen zijn donkerder dan wijn, zijn tanden witter dan melk. Van Jehoedah zal de scepter niet wijken, de staf zal niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij verschijnt die hem leiden mag; hem zijn de (goijim) volken gehoorzaam. Aan de wijnstok bindt hij zijn ezelin, aan de wingerd zijn edele volbloed; hij wast zijn gewaad in de wijn, zijn mantel in het bloed van de druiven.* (Bereshit/Genesis 49: 7-12)

Efraïm zal uitgroeien tot (m'lo hagoijim) een menigte van volkeren. Over Jehoedah wordt geschreven dat hij de leiding (koningschap) van HaShem ontvangt en dat uit hem de Melech haMashiach (Koning Messias) zou voortkomen. Jehoedah werd hierdoor toonaangevend in de gehele geschiedenis van Jisraeel. Door de zegen van Jehoedah zullen de (goijim) volkeren de Mashiach gaan gehoorzamen. Wat is de ware betekenis van deze zegeningen in de context? Wat zeggen onze Rabbijnen en verschillende theologen aangaande Bereshit/Genesis 48:19. M'lo hagoijim (een menigte van volkeren) verwijst in de context door naar het gehele tienstammenrijk.\*2:

#### Voetnoot

2. Rav Shaoel (Paulus) gebruikt in Romeinen 11: 25 dezelfde terminologie (m'lo hagoijim) om de volheid van de heidenen aan te duiden. De betekenis van m'lo hagoijim in Bereshit/Genesis 48:19 heeft meer betrekking op de volle menigte van Efraïm als stam en vertegenwoordiger van het Noordelijke rijk.

*" De uitdrukking (m'lo hagoijim) " een menigte van volkeren" moet niet in die zin worden verstaan dat uit Efraïjim een reeks van verschillende natiën zouden voortkomen, want dat kan Jacobs bedoeling nooit geweest zijn. Trouwens de zegenwijze toont dat zij anders moet worden opgevat; allereerst om het woord 'm'lo' (menigte) dat in het Hebreeuws niet wordt gebruikt om het resultaat van een optelling aan te duiden, maar veeleer dient om te kennen te geven dat iets zijn hoge expansie bereikt; reeds dit wijst erop dat het hier gaat om de innerlijke ontwikkelingsmogelijkheid van Efraïjim. In de tweede plaats staat er bij het woord 'goijim' (volkeren) het bepaald lidwoord, waardoor het gehele begrip volgens Hebreeuws taalgebruik, bepaald wordt. Men zou daarom de zin aldus kunnen weergeven, dat Efraïjim, "de ware menigte van volkeren" zal zijn, dat Efraïjim een stam zal zijn die in de waarheid tot de meest volledige volksexpansie is uitgegroeid. Wat de vervulling van deze woorden voorzeggend betreft, weliswaar was in de aanvang de stam Efraïjim niet altijd talrijker dan die van Menasjè: in Numeri 2 is het resultaat van de telling dat Efraïjim 40.500 (vs 19) en Menasjè 32.200 manschappen (vs 21) heeft, terwijl in Numeri 26:37 Efraïjim op 32.500 en Menasjè op 52.700 manschappen (vs 34) komt; maar in later tijd is de voorrang van Efraïjim onmiskenbaar, dan verwerft deze stam een zodanig overwicht dat die de leiding over het gehele rijk der tien stammen krijgt, en de naam Efraïjim kortweg gebruikt wordt om het tienstammenrijk aan te duiden. (2 kron 25:7, Jes 7:5, 11:13,28:3, Jer 31:9-20, Ezech 37:19, Hos 4:17, 5: 9,6:4,10: 7:8-11,8:9-11, 9:3-8, 13, 10:6-11, 11:3-8, 12:1,13:1,14:9, Zach 9:10,10:7).\*<sub>3</sub>*

Commentaar op de Torah van 'Richard Elliott Friedman' vult deze juiste indicatie van de zegen van Efraïjim aan met de volgende woorden:

*" 48:19 . De volheid van volkeren. De ongewone uitspraak m'lo hagoijim wordt meestal verstaan als een menigte van volkeren, maar dit is niet van specifieke betekenis voor het lot van de volledige stam van Efraïjim. Ergens anders kan 'm'lo' een volledige éénheid in het midden van een groep (2 Sam 8:2) betekenen. Het kan hier betekenen dat er over Efraïjim gedacht wordt als een volk, want Efraïjim zal later over het koninkrijk van Jisraël heersen, en de naam Efraïjim wordt soms gebruikt om door te verwijzen naar het complete koninkrijk van Jisraël (Jes 7:2-17, Hos 5:3, 6:10, 7:1). – vertaling" \*<sub>4</sub>*

The 'Jewish study Bible' geeft wederom aanvullende informatie aangaande zegen voor Efraïjim:

*" Beide stammen werden belangrijk, maar toch is het uit Efraïjim dat Joshua de opvolger van Moshe, de profeet Samuel en Jeroboam de stichter van het Noordelijke koninkrijk (Jisraël) worden geëerd (Num 13:8;1 Sam 1:1, 1 Kon 11:26). In feite ' Efraïjim' werd uiteindelijk een naam voor het Noordelijk koninkrijk zelf (Hos 5:3, Jes 7:1-17). – vertaling" \*<sub>5</sub>*

De kern van de zegen van Efraïjim is dat zijn naam een verzamelnaam zou worden voor het gehele tien stammenrijk. Onder de naam Efraïjim verzamelde het gehele Noordelijke rijk zich terwijl het Zuidelijke rijk werd vertegenwoordigd door Jehoedah. En gezamenlijk vormen zij de b'nee Jisraël (de kinderen van Israël). Het was Jehoedah die altijd een leidinggevende rol heeft gehad en is altijd het herkenbaar deel van Jisraël geweest. Dit is de reden waarom wij heden ten dagen spreken over de Joden (dit is afgeleid van het woord Jehoedah). Het Joodse volk (volk van Jehoedah) van deze tijd vertegenwoordigt een klein gedeelte van het gehele volk van Jisraël.

#### Bronvermelding

3. Korte verklaring der heilige schrift 'met nieuwe vertaling', Genesis, door Dr G.CH. Aalders, Uitgeverij Kok – Kampen 1974, Pagina 186 & 187.

4. Commentary on the Torah, 'Richard Elliott Friedman' Harper One, Pagina 158

5. The Jewish study Bible – second edition, Oxford, Pagina 89

De vraag is waar is Efraïm 'het tienstammenrijk' is het mogelijk om geheel Jisraeel opnieuw te verzoenen? De profeet Jechzekeel (Ezechiël) geeft ons het antwoord. Efraïm (het tienstammenrijk) en Jehoedah zullen worden verzoend:

"Het woord van Hashem werd tot mij gericht: 'Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: "Jehoedah en de Jisraëlieten die bij hem horen." Neem dan een tweede stuk hout en schrijf daarop: "Joseef, of Efraïm, en heel Jisraeel dat bij hem hoort." Voeg beide stukken dan samen, tot één geheel in uw hand. Als uw volksgenoten vragen: "Leg ons uit wat u hiermee bedoelt", antwoord dan: "Zo spreekt Adonai Hashem : Dit betekent dat Ik het stuk van Joseef, of van Efraïm, en van de stammen van Jisraeel die bij hem horen, bij het stuk hout van Jehoedah ga voegen en er weer één geheel van maak in mijn hand. En als ze u daar zien met de beschreven stukken hout in de hand moet u hun zeggen: "Zo spreekt Adonai Hashem : Ik haal Jisraëlieten weg uit de (goijim) volken waar ze heengebracht zijn; uit alle richtingen breng Ik hen samen en ik leid ze naar hun eigen grond. En daar, op de bergen van Jisraeel, maak Ik één volk van hen: één koning zal heersen over hen allen. Niet langer zullen het twee volken zijn, over twee rijken verdeeld"(Jechzekeel/Ezechiel 37:15-22)

Het is erg kortzichtig om Efraïm als de Christenen te beschouwen aangezien de gehele bijbel duidelijk spreekt over Efraïm als onderdeel van *kol Jisraeel* (heel Israël). Het Noordelijke rijk en het Zuidelijke rijk vormen samen het volk Jisraeel. De misplaatste interpretatie van de 'Juda & Efraïm beweging' is niet gegrond op feiten maar speculatie en zogenaamde dromen die niet overéenkomen met de Bijbelse boodschap. Op een reislogger van de Juda & Efraïm beweging kun je één van deze valse dromen lezen. Niets van deze droom is verbonden aan de bijbelse waarheid aangaande Efraïm en Jehoedah:

"Hoewel we al vele landen bezocht hebben de afgelopen jaren, gaan we nu doelgericht naar "de 4 hoeken van de aarde". Jaren geleden, tijdens de opwekking in Papua, liet de Heer in een droom zien hoe engelen een tallit (gebedskleed) over de aarde uitstrekten. Toen zij de stokken van de "chuppah" in de grond zetten, veranderde de stol op de Zuid Oostelijke hoek van de aarde in een ladder, waarop engelen opklommen naar en nederdaalden van de hemel. Dit was een duidelijke bevestiging van wat de Heer op dat moment deed op "onze" hoek van de aarde. De uitgestrekte tallit is een beeld van de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk tot in alle hoeken van de aarde. Door Zijn zegenende rechterhand te leggen op het hoofd van Efraïm (Gen.48:18-19), liet God door Jacob zien dat alle volken gezegend zijn en Efraïm een beeld is geworden van de eerstgeborenen van het Nieuwe Verbond (Jer.31:9) en de menigte van volken die tot geloof gekomen zijn. Nog eenmaal, sprak de Heer, zal Ik mijn handen kruisen over de aarde om de gelovigen uit de volken te betrekken in Mijn plan met Israël. Dit geheimenis moet verkondigd worden tot aan de uiteinden der aarde."<sup>1</sup>\*6



Jehoedah (zuid) & Efraïm (noord) vormen samen het volk van Jisraeel.

Laten we de drie vragen uit Micha 5:1-3 nog eens stellen om vervolgen een goed gegrond antwoord hierop te kunnen geven. De drie vragen luiden als volgt

1. Wie wordt er bedoeld met Jehoedah?
2. Wie zijn de b'nee Jisraeel?
3. Wie zijn de broeders?

#### Bronvermelding

6. <http://judahandephraim.reislogger.nl/profiel>

De antwoorden zijn duidelijk, als wij de Bijbelse leer aangaande Jehoedah (Zuid) en Efrajim (Noord) begrijpen. **1.**Jehoedah is de stam Jehoedah en tevens het Zuidelijke rijk. **2.**De b'nee Jisraeel is een verzamelnaam voor het Noordelijke rijk en betreft daarmee het gehele tienstammenrijk. **3.** Wie zijn de broeders? Jehoedah (zuid) en Efrajim (Noord) zijn samen broeder en vormen het gehele volk Jisraeel.

Onze focus moet zijn op Yeshua haMashiach hij zal gaan regeren over Jisraeel en alle stammen samenbrengen. Wat is de positie van de Christenen (de gelovige uit de volkeren) ? Rav Shaoel (paulus) spreekt zich naar de (goijim) volkeren uit in Efeshim/Efeze 2:12-16:

*"Jullie waren in die tijd zonder de Meshicha en vreemd van de manieren van Isrā'yel en buitenlanders voor het verbond van de belofte. Jullie waren zonder hoop en zonder Eloha in de wereld. Maar nu zijn jullie die ver af stonden, door Yeshua Meshicha naasten geworden door het bloed van Meshicha Want hij is onze rust. Hij heeft die twee tot één gemaakt en heeft het hek dat in het midden stond verwijderd, en hij heeft de vijandschap beëindigd (door zijn vlees en de Torah, vanwege de geboden op geboden). De twee heeft hij in zijn wezen een nieuwe mens gemaakt en rust gebracht. Hij heeft de twee herenigd in één lichaam met Eloha en heeft door zijn kruis de vijandschap gedood."* (Efesaje/Efeze 2:12 -16 - Aramees)

Goijim (volkeren) voeg je bij Jisraeel door Yeshua de Mashiach van Jisraeel te volgen! Het hek (de scheidingsmuur) is verwijderd en Jisraeel en de goijim kunnen nu één worden door de daad aan de etz (boom ' kruis'). Samen vormen wij de nieuwe mens. Er is dus GEEN sprake van Christenen die Efrajim zijn maar wel van Jisraeel en de goijim (volkeren) die samen door het geloof in Yeshua tot Elohim (G-d) kunnen naderen. Dov Chaikim spreekt zich uit in het maandblad 'Israel Today' en benadrukt de eeuwige uitverkiezing van het gehele volk van Jisraeel:

*"De brief aan de Romeinen zou alleen al voldoende bewijs moeten zijn voor Christenen voor de eeuwige durende uitverkiezing van het Joodse volk, Israëls bijzondere status en haar legitieme aanspraak op liefde."*<sup>1\*7</sup>

#### **4. Waar is Efrajim heden ten dagen**

De laatste vraag die wij ons moeten stellen heeft te maken met de juiste indicatie van Efrajim. Als de Christen geen Efrajim zijn, waar is Efrajim dan heden ten dagen? Zijn de tien stammen nog te identificeren? Het antwoord is 100% ja!

In Pakistan bevindt zich de Khyberpas (Khibarpass) dit is één van meest gevaarlijke plekken op aarde. Het is het wilde westen van het oosten. Deze bergweg is één van de meest belangrijke verbindingen tussen Pakistan en Afghanistan. Deze weg is eeuwen lang één van de meest belangrijkste handelsroutes tussen centraal en zuid Azië geweest. In de Khyberpas wonen de Pathanen (Fundamentalistische moslims) zij heersen daar voor meer dan 2000 jaar. Khyber in het hebreuws is *Chavor*. De vraag die wij ons moeten stellen is: "Kan de Khyberpas hetzelfde zijn als *Chavor* uit de Bijbel"?

#### **Bronvermelding**

De ketoevim (geschriften) geven ons een hint die ons kan helpen het antwoord te vinden. (zie ook 2 Kon 17:6,18:11, 19:12):

*"Daarom riep de Elohim van Jisraeel Pul op, de koning van Assyrië, Tiglatpilneser, de koning van Assyrië, en deze voerde de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse in ballingschap weg. Hij bracht hen naar Chalach, Chavor, Hara en de rivier van Gozan, waar ze nu nog wonen."* (Divree haJamim alef/ 1 Kronieken 5:26)

In de 12<sup>de</sup> eeuw leefde Rabbi Benjamin van Tuldela. Deze Rabbi reisde erg veel en heeft ter bevestiging van 1 Kronieken 5:26 het volgende opgeschreven:

*"Er zijn mensen van Jisraeel in Perzië die zeggen dat in de bergen van Nishapur vier van de stammen van Jisraeel wonen, namelijk de stam Dan, de stam Zewoelon, de stam Asher en de stam Naftali, die daar zijn gekomen door de eerste gevangenneming van koning Shalmaneser de koning van Assyrië, zoals er geschreven staat (2 koningen 18:11): 'De koning van Assyrië deporteerde de Jisraëlieten naar Assyrië en wees hun een verblijfplaats toe in Chalach en aan de Chavor, een rivier in Gozan, en in enkele steden van Medië.' De grote van hun gebied is een twintig daagse reis, en zij hebben steden en grote dorpen in de bergen; de rivier Gozan vormt de grens van hun gebied. Zij zijn niet onder het bewind van de volkeren (goijim), maar zij hebben een eigen prins, wiens naam is Rabbi Joseef Amerkala de Leviet. Er zijn geleerden onder hen. En zij zaaien en oogsten en voeren oorlog zo ver als het land van Cush tot aan de grens van de woestijn."* \*8

In de Khyberpas ligt een rivier genaamd *Gozah* ook wel *Chazni* genoemd. Bij Chavor lag een stad met de naam *Hara* 300 km van de rivier *Gozah* ligt de stad *Harrad*. Pathanen cleamen af te stammen van Afghan de zoon van Koning Shaoel (Saul). De gewoonten van deze Pathanen zijn erg verbonden met Joodse gebruiken. Zo steken sommige van hun op vrijdagavond de lampen aan om vergeving te vragen. Ook heeft men een soort tallit (gebedsdoek).



Ook brengen de Pathanen offers van schappen om G-d te behagen. De Pathanen hebben vrijsteden zoals de Torah deze voorschrijft. Hun gezichten zijn Semitisch en lijken die van de b'nee Jisraeel. De Pathanen leven in gescheiden groepen en per stam apart. Dit zijn o.a hun namen:

#### Bronvermelding

*Rabani* = Ruben

*Lavani* = Levi

*Shimwari* = Shimon

*Gadoen* = Gad (kleinste stam)

*Efridi* = **Efrajim** (Grootste stam)

Er is ook een sub stam genaamd *Waziri* omdat men lang haar heeft zoals de *Naziri* (nazireeërs) dit deden. Er zijn genoeg aanwijzingen dat er bij de Pathanen een erfenis van Erajim (tienstammenrijk) ligt. De Pathanen verklaren zelf dat zij van de kinderen van Israëel afstammen.

*"Toen ik klein was en nog geen baard had stierf mijn oom op de leeftijd van 150 jaar oud. We noemde hen papa of grootvader. Hij vertelde ons dat wij de kinderen van Jisraeel waren. Ik was jong en op die leeftijd vergeten mensen dingen, ze houden niet van geschiedenis of praten er niet graag over. Maar nu wil ik weten wat onze oorsprong is, waar we vandaan komen"* (Abdulah Mosakhel, Taliban strijder)

Een andere Pathaan verklaard het volgende: *"Onze grootvaders vertelden ons dat wij van de Bani Jisraeel waren (de kinderen van Jisraeel). Ze zeiden dat de Joden net zo Pathaans als wij waren."* (Mahmood Asrad, dorpsoudste)

De herinnering aan de kinderen van Jisraeel is onder de Pathanen nog steeds aanwezig. Wij zijn de tienstammenrijk kwijtgeraakt maar Elohim (G-d) zelf wist altijd waar zij waren.\*9 Een groot deel van de Pathanen (Puchtoen) zijn zich bewust van hun afkomst. De orale traditie heeft eeuwen lang onderwezen dat de Pathanen afstammen van de kinderen van Jisraeel (Israëel). Een oud Pathaans lied (die door orale traditie is overgeleverd) toont de connectie tussen de Pathanen en de kinderen van Jisraeel (Israëel):

*"We zijn Afghanen, we zijn Pashtoen / Puchtoen en Afghanen (Pashtoen / Puchtoen) zijn de kinderen van Israëel. We zijn geen Joden, maar we zijn Joods. We werden meegenomen uit het Heilige Land en gevangen genomen, in ballingschap gestuurd in Arachosia maar we hebben Arachosia in Khurasan gemaakt tot ons huis. We kunnen worden verdeeld over Afghanistan en Pakistan, maar we zijn Afghanen en Pashtoens / Puchtoen en we zijn Pathaan en wij zijn de Bani Jisraeel, de verloren kinderen van Israëel."* \*10



Afgaanse Pathanen (bani Jisrael) in beeld

#### Bronvermelding

9. Quest for the lost tribes (dvd), an epic search or the truth behind one of the bible's greatest prophecies, uitgeverij A&E. Zie ook: <https://www.youtube.com/watch?v=D9nFZJeh9Bo>.

10. <https://muslimbaniisrael.wordpress.com/the-bani-israelite-origin-of-the-afghans-and-the-ten-lost-tribes-of-israel/>



Ook Zijn er door eeuwen vele opmerkingen over de Afghanen gemaakt. De Afghanen worden voor eeuwen lang verboden aan de kinderen van Israël. Rabbijnen en bezoekers van het land Afghanistan schreven hun ondervindingen op. Sir Alex Burnes schreef het volgende op na zijn bezoek aan Bochara:

*"De Afghanen noemen zichzelf Bani Israël, of de kinderen van Israël, maar zien de term Jahoedi of jood, als een belediging. Ze zeggen dat Nebukadnezar II van Babel, na de vernietiging van Israël, hen getransporteerd heeft naar de steden van Ghore in de buurt Bamean en dat ze werden genoemd naar hun hoofd Afghan. Ze zeggen dat ze leefde als Israëlieten totdat Khalid hen bijeenriep in de eerste eeuw van de Moslims. Zij hebben de tradities en de geschiedenis van de Afghanen juist verklaard ik zie geen goede reden om hen in diskrediet te brengen ... de Afghanen zien eruit als Joden en de jongere broer trouwt met de weduwe van de oudere. De Afghanen maken sterke veroordelingen tegen het Joodse volk, die ten minste laten zien dat ze geen verlangen hebben om te claimen - zonder geldige reden - een afstammeling te zijn van hen."*<sup>11</sup>

De Torah maakt duidelijk dat door de rebellie tegen het verbond ( namelijk de Torah) de b'nee Jisraeel onder de volkeren verstrooid werden en goden zullen gaan aanbidden die zij niet gekend hebben (Deut 28:64). Hoe zullen zij uit de verstrooiing worden bevrijdt? Zoals Micha 5: 1-3 voorzegt is het enkel de Mashiaach die de stammen van Jisraeel met elkaar verenigd. Efrajim (het tienstammenrijk ) zitten gevangen in Afghanistan enkel Yeshua haMashiach kan Jehoedah en Efrajim wederom samenbrengen. Bid daarom voor de verlossing van geheel Jisraeel. *Amen v' Amen*



*Afghaanse kinderen*

Bronvermelding

11. Sir Alexander Burnes, "Travels in Bokhara", Vol. 2: 139-141